



Nieuwsbrief september 2018

## Uitnodiging

Onze gemeenten Eefde en Gorssel/Epse willen het komende seizoen onderzoeken hoe zij een vitale en toekomstbestendige kerk in beide dorpen kunnen zijn en blijven. Een plek van inspiratie en ontmoeting voor zowel leden als niet-leden. En daar hebben wij u bij nodig!

Wij nodigen u van harte uit voor de start van deze toekomstverkenning op:

datum : zondag 7 oktober om 10.00 uur  
waar : 3 locaties, de kerken in Eefde, Epse en Gorssel  
voor wie : gemeenteleden en belangstellenden

Programma : 10.00u eredienst met hetzelfde thema in de drie kerken  
11.00u koffie met wat lekkers en samen nadenken over de toekomst  
12.30u afsluiting

Door de beide kerkenraden zijn wij gevraagd om het proces van deze toekomstverkenning te begeleiden. De toekomstverkenning is van belang vanwege de uitdagende realiteit van voortgaande ontkerkelijking en vergrijzing en de schaarste aan vrijwilligers. Het doel is te komen tot een gedeelde visie en missie.

Tijdens de kick-off op zondag 7 oktober vertellen we u graag meer over deze verkenning en willen we samen met u een start maken. Een start van het gesprek over wat voor gemeente willen we zijn, welke rol de kerk speelt in onze dorpen, met wie we samen willen werken en hoe we dat willen bereiken? Dat er vooralsnog geen financiële noodzaak tot samenwerking is, geeft ons de ruimte om samen goed over de toekomst na te denken; over **de kerk als plaats van ontmoeting en inspiratie!**

We zien u graag tijdens één van de kerkdiensten op 7 oktober aanstaande en aansluitend bij de koffie! Bent u verhinderd? U krijgt een herkansing om uw wensen en suggesties te delen op één van de volgende data (graag bij de stuurgroep opgeven) :

- 18 oktober of 8 november, 20.15 uur, Ontmoetingskerk , Eefde
- 31 oktober of 7 november, 20.00 uur de Brink, Gorssel

We hopen u te ontmoeten!

De stuurgroep :

Gerben Algra (Gorssel/Epse)

Ella Boere (Gorssel/Epse)

Boudewijn Drewes (Eefde)

Ymte Groeneveld (Eefde)