

## KERKVENSTER, OKTOBER 2015

### De toekomst duurt het langst

Het is altijd al zo geweest, eeuwen en eeuwenlang. We lezen er al over in het boekje Ruth, een juweeltje van een novelle. Vanwege de honger vluchtten haar schoonmoeder en haar man en kinderen naar Moab. Daar in Moab liep het niet goed af. Veelzeggend klinkt de uitdrukking: 'om als vreemdeling te vertoeven in de velden van Moab' die een vonnis inhoudt.

Daarmee is alles gezegd. Om van vreemde een vertrouwde te worden is een lang en moeilijk proces. Het doet pijn als het etiket 'vreemdeling' op je van toepassing is. Ruth weet er alles van. Met hangende pootjes keren haar schoonmoeder en Ruth naar Israël terug.

Ook nu kloppen vreemdelingen op de deuren van Europa. Vanwege verschillende redenen, honger, oorlogsgeweld, etnische verschillen en noem maar op. De vluchtroutes zijn creatief en inventief: van bootvluchtelingen tot een verstopplaats in een vrachtauto. Want wie wil ze hebben?

Niet alleen Europa wil bootvluchtelingen liever buiten de grenzen houden. Ook in Maleisië worden boten teruggestuurd, evenals in Thailand en Indonesië.

Raakt onze samenleving niet op drift, bij zulke volksverhuizingen? Het lijkt een onmogelijke opgave hen op te vangen. Wij moeten niet de pretentie hebben het vluchtelingenvraagstuk op te kunnen lossen, maar als we eerlijk zijn weten we wel welke koers we uit moeten zetten.

In Matteüs 25 zegt Jezus: 'Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie kwamen naar mij toe.'

We zijn:

Een volk op weg gezet

om vrede tegemoet te gaan:

de toekomst die is aangezegd

moet doorverteld, verstaan, gedaan.

Zijn wij dat volk gewekt om op te staan?

Wij gaan.

(Lied 1002)

En hoe gaat het dan met ons eigen verdriet, ons eigen verlangen? Dat kunnen we toch niet wegpoetsen? Daarover spreekt dit gezang ook.

Vechten wij niet in 'de loden schoenen van de angst'? Zijn wij ook niet 'kreupel en verminkt geraakt'? Wat wordt gezongen onderweg? Een levenslied tegen de dood: Hij heeft de groten neergehaald en kleine mensen maakt Hij groot.'

Zo helpen we elkaar weer op de baan.

"Want ieder van ons draagt iets kostbaars in zich, dat in geen ander te vinden is.

Wat echter dit 'kostbare' is in een mens kan hij slechts ontdekken wanneer hij zijn sterkste gevoelens, zijn innigste wens, datgene in hem of haar wat zijn of haar innerlijk het diepst beroert, waarachtig beseft." (Martin Buber)

Wij, reisgenoten in de stoet, wij gaan op pad, zingen elkaar de toekomst in.

Wij struikelen en staan weer op: iedere dag een nieuw begin,

Want onze toekomst duurt het langst.

<b>datum en tijd</b>	<b>4 oktober 2015</b> 10.00 uur	<b>11 oktober 2015</b> 10.00 uur	<b>18 oktober 2015</b> 10.00 uur
<b>voorganger</b>	Ds. Broekhuis	Ds. Firet, Alkmaar	Ds. Broekhuis
<b>bijzonderheden</b>	Israëlzondag	Koffie concert	Werelddiakonaat
<b>kleur</b>	Groen	Groen	Groen
<b>diaconale collecte</b>	Stichting Welzijn Wajir Kenya	Hoop op veilig leven in Europa - EO Metterdaad	Kerk in Actie: Duurzame rurale ontwikkeling en voedselzekerheid Bolivia
<b>2<sup>e</sup> collecte</b>	Kerk en Israël	Kerkelijk Quotum	Kerkelijk Quotum
<b>auto ophaaldienst</b>	H.J. Zoerink Tel. 511989 / 06-53143179	J.L.Bosma Tel. 06-44500157	J.Striker Tel. 514828

<b>datum en tijd</b>	<b>25 oktober 2015</b> 10.00 uur		
<b>voorganger</b>	Ds. Broekhuis		
<b>bijzonderheden</b>			
<b>kleur</b>	Groen		
<b>diaconale collecte</b>	Hervormingsdag: steun plaatselijke gemeenten		
<b>2<sup>e</sup> collecte</b>	Hervormingsdag		
<b>auto ophaaldienst</b>	R.Simones-Verhoef tel. 511756		

**Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 uur op zaterdag.**

**kinderoppas** Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkdienst. Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster?

## DIENSTEN IN DE OMGEVING

### Dienst in Het Spijk

maandag, 5 oktober ds. M. Terwel

Locatie: Activiteitenruimte van het Spijk, vanaf september in het restaurant gezamenlijk koffie.

Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve, waarbij iedereen welkom is.

### Diensten in De Borkel

zaterdag 10 oktober ds. D. Bargerbos

zaterdag 24 oktober mevrouw T. in 't Hof

## Middagpauzediensten

Iedere donderdag is er van 12.15 tot 12.30 uur een oecumenische middagpauzedienst in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.

donderdag 01 oktober      majoor P. Jansen  
 donderdag 08 oktober      ds. mevrouw E. Diepeveen  
 donderdag 15 oktober      ds. mevrouw M.Terwel-Hamster

## Radio Kerkplein

Uitzendingen: via de radio (106.1 MHz) en via de kabel (93.6 MHz).

Iedere zondag van 10.00 tot 13.00 uur met om 10.08 uur Kinderverhaal, om 10.20 uur Rotondemuziek, om 10.50 uur Plusminus en om 11.08 uur Klassiek kwartier.

De programma's zijn tot een week na uitzending te beluisteren via: [www.B-FM.nl](http://www.B-FM.nl)

### Zondag 4 oktober 2015

Gesprek van de zondag: Met Adriaan van Oosten over Franciscus van Assisi.

Op 3 oktober is het ook dierendag; dit in nauw verband met deze heilige.

De kerkdienst komt van de Martinuskerk Warnsveld, Ds. Anneke de Hoop.

### Zondag 11 oktober 2015

Gesprek van de zondag: Fietstocht naar Rome. Coos Blokhuis vertelt over zijn fietstocht naar Rome.

De kerkdienst komt van de Ontmoetingskerk Eefde. Ds. D.C. Firet uit Alkmaar

### Zondag 18 oktober 2015

Gesprek van de zondag: Jongeren uit Zutphen en Warnsveld zijn naar Taizé geweest. Een gesprek daarover.

De kerkdienst komt van de Sint Walburgiskerk. Voorganger Ds. Simon Sluis.

### Zondag 25 oktober 2015

Gesprek van de zondag: Wat is een sociaal wijkteam en hoe werkt het? Astrid Smit heeft een interview over het team in de wijk Noordveen.

De kerkdienst komt van de RK Parochie Vorden

## LEESROOSTER

do. 01 oktober	Maleachi 1:1-5	vr. 16 oktober	Jesaja 28:23-29
vr. 02 oktober	Maleachi 1:6-14	za. 17 oktober	Jesaja 29:1-8
za. 03 oktober	Maleachi 2:1-9	zo. 18 oktober	Jesaja 29:9-16
zo. 04 oktober	Maleachi 2:10-16	ma. 19 oktober	Jesaja 29:17-24
ma. 05 oktober	Maleachi 2:17-3:5	di. 20 oktober	Spreuken 15:1-11
di. 06 oktober	Maleachi 3:6-12	wo. 21 oktober	Spreuken 15:12-22
wo. 07 oktober	Maleachi 3:13-18	do. 22 oktober	Spreuken 15:23-33
do. 08 oktober	Maleachi 3:19-24	vr. 23 oktober	Psalm 119:129-136
vr. 09 oktober	Psalm 119:113-120	za. 24 oktober	Marcus 10:32-45
za. 10 oktober	Marcus 10:1-16	zo. 25 oktober	Marcus 10:46-52
zo. 11 oktober	Marcus 10:17-31	ma. 26 oktober	Psalm 119:137-144
ma. 12 oktober	Psalm 119:121-128	di. 27 oktober	Numeri 1:1-16
di. 13 oktober	Jesaja 28:1-6	wo. 28 oktober	Numeri 1:17-43
wo. 14 oktober	Jesaja 28:7-13	do. 29 oktober	Numeri 1:44-54
do. 15 oktober	Jesaja 28:14-22	vr. 30 oktober	Numeri 2:1-17
		za. 31 oktober	Numeri 2:18-34

## Bij de diensten

Zondag 27 september- we lezen verder in Marcus hoofdstuk 9 vanaf vers 38, waar losse uitspraken staan. Het gaat over het uitdrijven van demonen, en over het wegruimen van alles wat niet past bij het ingaan in het Koninkrijk van God. 'Hak je hand af', beeldende, krasse taal van Jezus. Zo wil hij duidelijk maken wat navolging kan vragen.

We lezen ook 'zout is goed!' Zo'n aanbeveling horen we niet meer vandaag de dag. Zo zie je, dat wij toch soms wijzer zijn dan degene die Jezus deze woorden in de mond heeft gelegd.

We vieren de Maaltijd van de Heer.

Zondag 4 oktober is het Israëlzondag. Wat is nu precies de zin en betekenis van zo'n zondag? Wat vieren en gedenken we dan? Wat deze zondag niet tot doel heeft: een feestje vieren voor de staat Israël. Israël moet als iedere staat beoordeeld worden en daar valt een hartig woordje over te zeggen. Het lot van de Palestijnen is schrijnend en de geschiedenis laat zien dat voortgaande bebouwing door kolonisten en militaire vergelding alleen maar voedsel geeft voor nieuwe aanslagen en de geweldsspiraal gaande houdt. Evengoed is er een hartig woord te zeggen over de opstelling van de naburige landen en hun virulente antisemitisme.

Een zondag dus met haken en ogen.

Voor mij is het een zondag waarop we vooral bewust moeten zijn van de eigen weg die de Eeuwige met Israël gaat en vooral de onmisbare correctie vanuit het Jodendom op de praktijk en leer van de christenheid. Joden hebben christenen echt niet nodig, omgekeerd wel. Bouwen aan een wereld van vrede en recht, hoop koesteren in de meest barre tijden, dat is wat Israël mij heeft geleerd. Minder leer en dogmatische scherpslijperij en meer doen aan mededogen, strijdbaarheid en vertrouwen op de Eeuwige die met zijn Geest n zijn heilzaam werk wil meenemen.

Zondag 18 oktober is het de najaarszondag Werelddiakonaat. Aandacht wordt gevraagd door Kerk in Actie voor boeren in Bolivia die kaasmaken en voor de verbetering van de voedselproductie. Aandacht dus voor een landbouwproject, waarbij volkstuinen worden aangelegd en de kwaliteit van het vee zal worden verhoogd.

Zondag 25 oktober wordt de dienst van Schrift en Tafel voorbereid met Hanny Beerink en Gonnie Stegenga van de werkgroep Dessau. De voorbereiding van de gezamenlijke dienst met de St. Georgengemeinde te Dessau in april verliep niet helemaal gladjes. Een waardevolle bijdrage vanuit de kerkenraad van Dessau kwam te laat bij ons binnen om nog passend verwerkt te worden.

De bezinning van de kerkenraad is echter de moeite waard voor ons en kunnen we aanpakken als een cadeautje.

O.a. vermeldt collega Martin Günther in alle nuchterheid dat velen - 60% - in Duitsland niet meer in de opstanding van Jezus kunnen geloven of in een eeuwig leven. In ons land zal het niet veel anders zijn. Wat betekent geloven voor ons? Wat betekent het woord 'God' voor ons, nu zoveel zekerheden zijn weggefallen? Wat draagt en bezielt ons en hoe spreken we daarover in alle vrijheid, indringend en zonder elkaar de maat te nemen? (Zie ook hieronder. red.)

ds. Arie Broekhuis

**Themadienst op 25 oktober a.s.:**

Wat is werkelijk belangrijk in een kerkelijke gemeente?

Zoals u weet is voor het jaarthema van het nieuwe seizoen gekozen voor "Goede burenen". Dit heeft zeker betrekking op onze partnergemeente St. Georg in Dessau. Immers, met hen zijn wij reisgenoten op onze weg langs kronkelige weggetjes en bijna onbegaanbare paadjes die de Geest van God ons wijst te gaan.

Van Pfarrer Martin Günther ontvingen wij een overweging naar aanleiding van Lucas 24. Deze tekst is al aan de orde geweest op zondag 19 april tijdens de partnerschapsdienst in de Paastijd. Ds. Arie Broekhuis zal voor de kerkdienst van zondag 25 oktober gebruik maken van de gedachten van zijn collega ds. Günther en dit thema verder uitwerken en toepassen op de gemeente van de Ontmoetingskerk: wat is werkelijk belangrijk en hoe dienen wij ons te gedragen in de maatschappij?

*Namens de werkgroep Gemeentecontacten Eefde – Dessau, Ko van Raamsdonk*

**Koffie/thee drinken na de dienst van zondag**

Zondag 27 september:

**Toos van 't Veld, Truus Brummelman en Jannie Dijkerman**

Zondag 11 oktober:

**Greet Tollenaar, Diny Wagenvoort en Dirkje van Zeijts**

Zondag 25 oktober

**Joke Hogenkamp, Klaske Santema en Lyda te Linde**

Op deze zondagen drinken we de koffie in de kerk en worden de dames om 9.15 uur in de kerk verwacht om een en ander klaar te zetten.

Bij verhindering s.v.p. zelf voor vervanging zorgen.

Greet Tollenaar, tel. 540861

<b>MEELEVEN</b>
-----------------

**Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen**

- Op GGNet verblijft: E. Verstege, Kapperallee
- Op de Lunette verblijft: mw. A. Dommerholt (afd. De Flank), Kerkegaard 3
- In het Hospice, Thorbeckesingel, Zutphen verblijft mevrouw Kramer-Kamphuis, Beekweide

**Thuis**

- Na verblijf Gelre ziekenhuis: Dhr. C.Rouwenhorst, De Blaak
- Na verblijf De Lunette: mevrouw H. Botma-Evink, Oranjelaan



## Overleden

Op 14 augustus overleed in de leeftijd van 82 jaar Gosselinus Okko Nanning Veenhuizen, die als Okko Veenhuizen onder ons gekend en geliefd was.

Geliefd allereerst in de kring van zijn gezin en familie, als echtgenoot van Marianne en vader en grootvader en zoals op de kaart staat ook nog als 'over-opa'.

De laatste jaren kampte hij met zijn gezondheid. Zienderogen ging hij achteruit. Dat betekende veel mantelzorg voor Marianne en de kinderen. Ook ging hij enkele dagdelen naar de Lunette voor zijn welzijn. Hij moest het nodige inleveren. Lezen en spreken gingen moeizamer. Verdriet voor hem en wie hem lief waren. Bijzonder dat hij zich daar zo kranig onder hield.

We mogen dankbaar zijn voor zijn warme betrokkenheid bij onze gemeente. Hij zong mee in de cantorij, had een waardevolle rol in de Gnosiskring met zijn weloverwogen bijdragen, zo is me vaak gezegd. Hij was een erudiet man.

Vooraf was hij een man met een warm hart voor mensen. Onderweg – hij was een echte wandelaar - sprak hij met vele mensen wel of niet van de kerk, belangstellend en zo inlevend.

Okko streek als emeritus-predikant neer in Eefde. In predikantenbladen wordt emeriti altijd voorgehouden zich terughoudend op te stellen en de lokale predikant niet voor de voeten te lopen. Wat heb ik genoten van Okko's betrokkenheid en zijn zo inspirerende belangstelling en goede raad en gesprekken. Hij zette je in de ruimte.

Ten tijde van de ziekte van collega Bert Goedhart stonden Marianne en hij zomaar een keer op de stoep om Wieke en mij een hart onder de riem te steken. Dat blijft je altijd bij en stimuleert tot navolging.

Vanwege mijn vakantie kon ik in de dienst niet voorgaan. Gelukkig was ouderling Ko van Raamsdonk bereid de dienst te leiden, naast dat natuurlijk collega W. Klein uit Almen beschikbaar was. Een preek wilde Okko per se niet in zijn gedachtenisdienst; lezingen en liederen en gebed waren voldoende in zijn ogen. Zo gedachten wij hem als gemeente op 20 augustus met de cantorij erbij om de lofzang gaande te houden. Graag wil ik op verzoek van dochter Corien Veenhuizen haar dank en die van de familie overbrengen voor de bijdrage van de cantorij en aan alle anderen die zo zorg hebben gedragen.

Correspondentieadres: M. Veenhuizen-Verhagen, Hoog Barge 10, 7211 DV Eefde  
Ds. Arie Broekhuis

## Jij bent om van te houden.



Wat is het mooi als je in je leven iemand ontmoet, door wie je geliefd wordt.

Dat je bij elkaar een plek mag vinden, waar je omarmt en beschermt wordt, waar je leefruimte vindt.

Dat hebben René Zoerink en Janneke Heuvelink bij elkaar gevonden.

En op 4 september hebben zij die liefde voor elkaar uitgesproken ten overstaan van familie en vrienden.

En zij hebben er voor gekozen om hun liefde te laten bezegelen in een onvergetelijk moment: een viering in de kerk, waar zij een zegen over hun liefde hebben gevraagd. En trouwen in de kerk is iets van twee, maar ook iets van velen tegelijk.

Naast familie, vrienden en vriendinnen hebben ook veel gemeenteleden getuige mogen zijn van deze viering; een prachtige beleving om zo samen liefde tussen twee mensen te vieren en met hen te bidden dat die liefde en zorg voor elkaar gedragen mag zijn door Gods zegen.

Jij bent om van te houden; wij zijn er om van gehouden te worden...

Dat moet gevierd!

ds. A. de Hoop, Warnsveld

## **Komen en gaan – mutaties t/m 15 augustus 2015**

### Ingekomen:

- Meijerinkstraat 12, 7211 AE: de heer M.P. Don.
- Meijerinkstraat 12A, 7211 AE: de heer A.E. van der Molen.
- Yserenstraat 9, 7211 BV: de heer en mevrouw H.J. Nijenhuis.
- Rustoordlaan 13, 7211 AT: mevrouw M.E. Leppers.

### Voorkeurkerk elders:

- Zutphenseweg 318, 7211 EZ: mevrouw W.G. Brummelman – Bruggeman, voorkeur Almen.

### Verhuisd binnen de gemeente:

- Oranjelaan 42 7211 GX: de heer en mevrouw K. Botma, naar Zutphenseweg 268, 7211 EX.

### Gehuwd:

- Op 4 september 2014: de heer R. (René) Zoerink en mevr. J. (Janneke) Heuvelink, Oude Borculoseweg 14, 7231 PR Warnsveld.

### Vertrokken:

- Meijerinkstraat 12, 7211 AE: mevrouw B.M.J. Brummer.
- Havekerweg 9, 7211 DA: de heer D. Mühlenkord.
- Meijerinkstraat 25, 7211 LC: de heer L. Oudendorp.
- Zutphenseweg 120, 7211 EE: mevrouw A.F. Maatje.
- Harfsensesteeg 7A, 7211 MH: de heer H. van der Veen.
- Zutphenseweg 96, 7211 EE: mevrouw. A. (Anouk) Grootentraast.

### Overleden:

- Op 14 augustus 2015: de heer G.O.N. Veenhuizen, Hoog Barge 10, 7211 DV.

Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht: Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel.: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.

G.J. Kale

## KERKENRAAD

### **Uit de kerkenraad september 2015**

#### *Startdienst.*

De Startdienst op 20 september draagt dit jaar het thema 'Goede Buren'. De dienst en de activiteiten eromheen zijn grondig voorbereid, in samenwerking met onze buuren aan het Kerkplein. Er is een tentoonstelling met het werk van Marieke Oosterenk. Er is een prachtige poster gemaakt, en op het laatste moment is er vervangende muzikale begeleiding gevonden. De bijzonderheden worden besproken.

#### *Nieuwe stoelen in de kerk.*

De HIK commissie zal een aantal verschillende stoelen op proef neerzetten, waarover kerkgangers in de week na de startzondag (20-27 september) hun mening kunnen geven. Zo kunnen we met elkaar een keuze maken om de best passende stoel te kiezen. In deze week zal de kerk regelmatig open zijn, zodat u ook de tentoonstelling kunt bekijken.

#### *Verjaardagsfeest 75+.*

De Taakgroep Pastoraat wil viermaal per jaar voor mensen van 75 jaar en ouder, die in het voorafgaande kwartaal jarig waren, een verjaardagsfeestmiddag organiseren. Het is een idee van de Taakgroep, of de gemeenteleden het willen zal in de praktijk moeten blijken. De middagen zullen door de Taakgroep worden georganiseerd, waarbij nieuwe mensen, die zich in het maatjesproject hebben opgegeven, zullen worden ingeschakeld om als gastvrouw/gastheer op te treden. Het voorstel om de individuele verjaardagsgroet af te schaffen is op teveel weerstand gestuit. Dat blijft gehandhaafd. De Taakgroep zal de financiële consequenties voor het verjaardagsfeest uitwerken voor de Kerkrentmeesters.

#### *Herstructurering pastorale zorg.*

De achterliggende gedachte van de Taakgroep Pastoraat is om de eenheden pastorale zorg kleiner te maken, Sommige van de wijken nu zijn te groot. Er zou meer samenhang kunnen komen in de kleinere buurten. Er is enige uitbreiding nodig van het aantal contactpersonen.

De vergadering gaat akkoord met beide voorstellen: verjaardagsfeest en pastorale zorg.

#### *Contact met Zutphen en Warnsveld/Leesten.*

De voorzitter heeft contact gelegd met de voorzitters van de kerkenraden om over mogelijkheden tot samenwerking te praten. Het blijkt dat beide gemeenten al op meerdere terreinen intensief samenwerken. De gemeenten zitten in dezelfde Classis als wij zitten en zijn ook geconfronteerd met "De vrijblijvendheid voorbij" die de heer Van Beelen aan de orde stelde in de Classis. Beiden hebben toegezegd ons verzoek tot een gesprek in hun kerkenraadsvergaderingen van september te brengen.

#### *Plaatselijke regeling.*

De plaatselijke regeling is een soort huishoudelijk reglement dat eenmaal in de paar jaar moet worden herzien om aansluiting te behouden bij de gang van zaken in onze gemeente. Hoewel er maar zes KR-leden aanwezig zijn wordt na enige discussie toch besloten om naar de tekst te kijken. Besluiten zullen vanavond niet genomen worden.



Maps heeft met ds Arie Broekhuis samen het bestaande (oude) document doorgenomen en aangepast. Ze legt uit dat de beschrijving zoals die voorligt niet in alle gevallen de huidige situatie weergeeft, maar de situatie zoals die idealiter zou moeten zijn. Dat geldt zowel voor de aantallen als voor de werkwijzen. Als de hele vergadering het over de tekst eens kan worden is het de bedoeling dat we ook zo gaan werken. Dat creëert duidelijkheid en kan veel onnodige discussie voorkomen.

Ook zal de taak van de KR-leden worden verlicht omdat er minder vergaderingen voor de hele Kerkenraad komen en minder doublures op de agenda's van de Kleine Kerkenraad (KKR) en de hele Kerkenraad (KR): de KR moet zich beperken tot beleid (4-jarig beleidsplan en jaarplannen, begrotingen, jaarrekeningen en benoemingen) en de uitvoering overlaten aan de colleges en taakgroepen, die elkaar informeren en overleg plegen in de KKR.

De eerste bladzijden worden besproken, in de volgende kerkenraadsvergadering gaan we verder. Als de veranderingen zijn goedgekeurd zal verslag hiervan worden gedaan.

Ymte Groeneveld, voorzitter

Van de HIK-werkgroep

### **Stand van zaken herinrichting kerk.**

Voor u niet direct zichtbaar, maar er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van de werkzaamheden. De heer Bijenhof is in zijn werkplaats bezig met de werkzaamheden die nog niet in de kerkzaal gedaan hoeven te worden.

Wat voor u zeer binnenkort wel zichtbaar zal zijn is de voorbereiding voor de keuze die wij moeten maken voor de nieuwe stoelen.

Wij willen daarbij ook uw mening horen.

Op de onderstaande dagen en tijden zullen een aantal stoelen in de kerk opgesteld staan. Indien u één of meerdere stoelen wilt proberen verzoeken wij u om het daarvoor bestemde formulier te gebruiken en na invulling in de retourdoos te deponeren.

- Zondag 27 september tot 16.00 uur.
- Maandag 28 september van 18.00 tot 20.00 uur
- Dinsdag 29 september van 18.00 tot 20.00 uur.

Piet Tollenaar

### **Permanente Educatie**

Zo luidt de officiële naam voor de verplichte nascholing voor predikanten en kerkelijk werkers in onze kerk.

In oktober en november ga ik weer twee dagen naar de VU om met anderen te studeren op het boek van de voormalig hoofd van de Anglicaanse kerk, Rowen Williams met de titel Geloof in de publieke ruimte. In dit boek snijdt hij thema's aan die volop in de aandacht zijn: hoe om te gaan met de Islam? Hoe kan de kerk een zinvolle bijdrage leveren in ethische vragen? Is geloof louter iets van de privésfeer of hebben we nog een woord voor de wereld? Kortom, hoe verhouden kerk en samenleving zich tot elkaar? Of is de kerk, de kerkdienst, de preek een eiland?

Deze dagen vragen dus tijd voor voorbereiding en er wordt verwacht dat we een gedegen artikel gaan schrijven over wat ons heeft geraakt in dit boek.

Op een later moment zal ik dat graag met u delen.

Ik verheug me erop.

Arie Broekhuis

## COLLEGES

### **Diaconie**

#### **Collectedoelen**

##### **4 oktober      Stichting Welzijn Wajir Kenya**

Wajir is een stad in noordoost Kenia in een gebied dat decennialang door de landelijke overheid is genegeerd en geïsoleerd. Bovendien wordt het gebied geregeld getroffen door ernstige droogtes.

Wajir is de hoofdplaats van het gelijknamige district dat in de North East Province ligt, in de Hoorn van Afrika. In 2011 was het een 'giro 555-gebied'.

Er is een grote achterstand en achterstelling in de ontwikkeling. Ter illustratie: In de noordoost Provincie, een gebied zesmaal zo groot als Nederland, ligt slechts zes kilometer asfalt. Deze achterstelling en achterstand in ontwikkeling bestaat ook voor onderwijs, gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen.

De Stichting heeft ten doel het bieden van hulp in de ruimste zin van het woord aan de inwoners van Wajir en omgeving, vooral op het gebied van gezondheidszorg, voedselvoorziening, welzijn en onderwijs. De hulp kan rechtstreeks worden geboden, maar ook door ondersteuning van al ter plekke actieve hulpverlening. De Stichting maakt zo mogelijk gebruik van betrouwbare en competente contactpersonen ter plaatse.

U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL97 INGB 0007 6665 12 t.n.v. Stichting Welzijn Wajir Kenya.

##### **11 oktober      Hoop op veilig leven in Europa- EO Metterdaad**

Met honderden per dag komen ze aan in wiebelige rubberboten: de bootvluchtelingen. Op de vlucht uit het Midden-Oosten of Afrika, hopen ze op een veilig bestaan in Europa. Uitgeput en hongerig van de gevaarlijke reis, zetten ze voet aan vaste wal op de Europese eilanden.

Eenmaal aangemeerd, blijkt er weinig geregeld te zijn en verblijven ze noodgedwongen op straat. De aantallen nemen dagelijks snel toe en er is dringend behoefte aan eten, drinken, medische zorg, tenten en kleding voor de bootvluchtelingen. 'Daarbij richten we ons vooral op de kwetsbare groepen: kleine kinderen, zwangere vrouwen en zieken'. EO Metterdaad werkt samen met betrouwbare lokale partners en Nederlandse vrijwilligers ter plekke in Griekenland.

U kunt ook zelf een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL88 INGB 0000 3003 00 t.n.v. EO Metterdaad o.v.v. "Noodhulp Bootvluchtelingen".

##### **18 oktober      Kerk in Actie: Duurzame rurale ontwikkeling en voedselzekerheid - Bolivia**

De organisatie Sartawi Sayariy - opgezet vanuit de Lutherse Kerk - ondersteunt al jaren kleine boeren op de Boliviaanse hoogvlakte. Er zijn onder andere (vrouwelijke) leiders getraind, irrigatiesystemen aangelegd en de productieketen is versterkt.

Verdere verbetering van de voedselzekerheid en van de marktafzet van landbouwproducten is nodig, zodat op termijn de boerengemeenschappen geheel autonoom kunnen functioneren.

U kunt dit werk ook steunen door een bijdrage over te maken op rekening NL89 AB-NA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'W001635'.

## 25 oktober Hervormingsdag: Plaatselijke ondersteuning goed georganiseerd

Op 31 oktober is het Hervormingsdag, de dag die gezien kan worden als het begin van het Protestantisme en daarmee van de protestantse gemeenten in Nederland. De collecte 'Rondom Hervormingsdag' is bestemd voor het werk dat de Protestantse Kerk in Nederland doet om de plaatselijke gemeenten te ondersteunen. Want er komt heel wat kijken bij een kerkgemeente zijn. Hoe vorm je een gemeenschap? En hoe blijft de gemeenschap levendig? Het zijn belangrijke vragen die gesteld moeten worden naast het maken van beleid, het beheren van de gebouwen en het onderhouden van een goede ledenadministratie. De Protestantse Kerk ondersteunt gemeenten hierin via regionale commissies, de classes en gemeenteadvisoren. We hopen dat u wilt bijdragen aan dit bovenplaatselijke werk, zodat in de toekomst deze ondersteuning mogelijk kan blijven. Van harte aanbevolen.

### Verrassingsreisje!

Binnenkort is het weer zover: ons jaarlijkse verrassingsreisje! Dit jaar zal dat plaatsvinden op **vrijdag 6 november**.

We verzamelen om half 10 in de kerk en drinken daar even koffie. De bus vertrekt om 10.00 uur en zo rond 15.30 uur zijn we weer terug bij de kerk. Daar genieten we nog even na onder het genot van een hapje en een drankje.

De kosten voor deze dag bedragen 35,- p.p.

Nadere informatie en opgave (uiterlijk 10 oktober) bij:

Wolter Wassink Tel: 540412

Ep van Zeijts Tel: 511516



## **De vluchteling als naaste** 1 oktober Informatie- en Inspiratieavond

**De kranten staan er bol van: de vele mensen die op de vlucht zijn en een veilig en beter heenkomen zoeken, zijn het gesprek van de dag. Veel organisaties en individuen willen wat doen. Ook de kerken van Zutphen trekken zich het lot van deze mensen aan. Daarom bereiden wij ons voor op de komst van het AZC in Zutphen, voorjaar 2016.**

Wilt u zich oriënteren op de vraag: "Kan ik straks wat betekenen voor de vluchtelingen die op het AZC wonen?" Kom dan naar de Informatie- en Inspiratieavond van de gezamenlijke christelijke kerken/geloofsgemeenschappen in Zutphen op donderdag 1 oktober.

We presenteren informatie over de voorgenomen activiteiten van de kerken. Daarnaast is de toekomstige locatiemanager van het AZC, Jeroen Peeters aanwezig. Hij vertelt over het reilen en zeilen van een AZC. Ook laten we ons die avond graag inspireren door verhalen van voormalig vluchtelingen en is er informatie o.a. over Vluchtelingenwerk. De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van het Leger des Heils, Hagepoortplein 4, aanvang 20.00 uur, met inloop vanaf 19.45 uur.

U hoeft zich niet aan te melden. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u mailen met: [werkgroepazc@geloveninzutphen.nl](mailto:werkgroepazc@geloveninzutphen.nl) of de contactpersoon van uw eigen kerk benaderen.



Voor Eefde is de contactpersoon Toos van 't Veld, tel.540394

## Kerkrentmeesters

### Collectedoelen 2<sup>e</sup> rondgang

#### 4 oktober: Kerk en Israël

Israëlzondag collecte Kerk en Israël

'Onopgeefbaar verbonden met Israël.' Daarmee zegt de Protestantse Kerk dat het gesprek met en over Israël nooit ophoudt. Om dit gesprek te blijven voeden worden toerustingsmaterialen ontwikkeld, een blad uitgegeven, landelijke bijeenkomsten georganiseerd en studiereizen naar Israël mogelijk gemaakt (zie ook Voorlichtingsavond Israëlreis in het vorige kerkblad, red.). Zo wordt die verbondenheid heel concreet ingevuld. Uw steun maakt dit werk mede mogelijk.

#### 11 oktober: Kerkelijk Quotum

#### 18 oktober: Kerkelijk Quotum

**25 oktober: Hervormingsdag:** De Protestantse Kerk helpt plaatselijke gemeenten. Bij kerkzijn komt plaatselijk heel wat kijken. Het maken van beleid, het beheren van gebouwen en bezittingen, en het voeren van de administratie vragen om inzicht en een heldere aanpak.

De medewerkers van de Protestantse Kerk assisteren en adviseren plaatselijke gemeenten, zoals de onze, op administratief, organisatorisch, juridisch en kerkordelijk terrein als wij daarom vragen.

Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters

In het septembernummer hebben wij een stukje geplaatst over de bestelling van de collectemunten. Dit gaat vanaf heden via Carla Brouwer.

Voor alle duidelijkheid deze aanvulling: het rekeningnummer blijft hetzelfde: NL12 RABO 0301 4160 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Eefde, o.v.v. Collectemunten.

## TAAKGROEPEN

### Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie

Bij deze editie van het kerkblad treft u weer het vertrouwde overzicht aan van bezinnende en ontspannen activiteiten in de gemeenten Almen-Harfsen-Gorssel/Epse en Eefde.

Er zit vast iets voor u bij en neem gerust deel aan activiteiten over de dorpsgrens.

Woensdag 30 september beginnen we in Eefde met een lezing van een goede bekende van mij: Ben Godtschalk uit Vorden. Hij heeft het nodige beleefd op zee en zal daar vast boeiend over kunnen vertellen.

Ds. Arie Broekhuis

## INTERVIEW

### De geloofsbeleving van Ab Pongers "God is in mensen aanwezig, niet in mooie praatjes"

Ab Pongers (81) zal nooit vergeten hoe dominee Van Voorst Vader de zegen uitsprak. "Verhef u van uw zitplaatsen en ontvang de zegen des Heren. En dan kwamen die reumahanden langzaam omhoog.

Ontroerend was dat telkens. Vanaf die tijd hou ik bij de zegen altijd mijn handen op, palmen naar boven. Zo van ik krijg nu de zegen, maar ik moet er ook wat mee."

Ook Ab is al tientallen jaren reumapatiënt, met pijn als onafscheidelijke metgezel. Hij wil er niet te lang bij stil staan. Liever haalt hij herinneringen op aan Van Voorst Vader.

"Ik heb veel van hem geleerd, onthouden ook. De kerkdienst noemde hij steevast een eredienst, tot eer van God, niet van jezelf. In de jaren zestig hadden we een hervormd / gereformeerd contact, een groep jonge mensen. Waren Aly en ik ook lid van. We hadden discussieavonden, samen met de predikant.

Op zeker moment stelde Van Voorst Vader seks voor het huwelijk ter discussie. Dat was knap revolutionair in die tijd."

"Ja," komt Aly er opeens tussen, "dat waren wij als groentjes niet gewend."

Ab grinnikt mee en herneemt: "Het ging erom, seks had je met iemand uit pure liefde, niet uit genot. Dat is de diepste liefdesbeleving tussen twee mensen. Zijn woorden hebben we ter harte genomen."

*Laten we het over het christelijk geloof hebben. Welke betekenis heeft dat voor jou?*

"Geloof is voor mij niet stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Je moet het zelf doen, maar je wordt erbij ondersteund. Zo heb ik het ervaren.



Foto: Homme Krol

Er is een Hogere Macht die mij helpt. Je moet eerst zelf een begin maken, je moet 'm toelaten.

Ik geloof dat God in ieder mens aanwezig is, maar je moet zelf stappen zetten.

De kern van mijn geloof is dat ik het nooit alleen hoef te doen.

Er loopt altijd iemand mee. Dat kan ook een willekeurig mens zijn."

*Weet je een voorbeeld te noemen?*

"Heel simpel. Ik loop al jaren bij therapie. Die mensen houden mij op de been, met zoveel hulp en aandacht. Ik loop nog veel met één kruk. Ik zeg altijd: mijn stok en Uw staf laten mij lopen. Ik maak mee, telkens weer, dat God in mensen aanwezig is, niet in mooie praatjes. Vaak kan ik de psalm beamen: Geloofd zij God met diep ontzag, Hij overlaadt mij dag en nacht met al Zijn gunstbewijzen."

*Hoe valt dat geloof te rijmen met jouw reuma?*

"Daar heb ik het wel moeilijk mee gehad, met die eeuwige pijn vooral. De bevrijding kwam in februari '85. Ik was toen al drie maanden voor revalidatie op het Roessingh in Enschede.

Had wekelijks een gesprek met Annie van Ommen, mijn maatschappelijk werkster daar. Na zo'n gesprek was ik opeens helemaal kapot. God, ik kan niet meer.

Ik schreeuwde het naar Hem uit. Toen ben ik op bed gaan liggen en toen kwam er een rust over me, ongelooflijk. En ik hoorde een stem die zei: Ik leef en jij zult leven. Op die schreeuw kreeg ik dat antwoord."

Ab pauzeert even, ontroerd bij de herinnering.

"De week daarop kom ik weer bij Annie van Ommen en die zegt: een van jouw therapeuten vroeg mij: wat is er gebeurd met meneer Pongers, hij loopt zo anders. Ik werd echt opgetild. Dat gevoel heeft me nooit meer verlaten. Ik leerde door die pijn heen te gaan. Pijn, je zit maar waar je zit, ik laat me niet door jou sturen... Ja, dat zijn de goeie resultaten van Het Roessingh. Begin maart kon ik naar huis."

Veertig jaar terug begon Abs reuma met knieproblemen. Hinderlijk bij zijn werk als elektricien radio en tv, maar hij vermande zich en zette door. Totdat hij op een kwade dag van zijn baas te horen kreeg dat 'het niet meer uit kon'. Ontslag volgde. "Na zesentwintig jaar." Ab bries met terugwerkende kracht van verontwaardiging. "Daar stond ik met een minimum-uitkering en twee kleine kinderen."

Maar er kwam uitredding. In '77 solliciteerde Ab via de Vacaturebank bij de Raad voor de Kinderbescherming. Tot zijn verwondering werd hij aangenomen als gezinsonderzoeker. "Ik heb het negentien jaar gedaan. Zo keerde het kwa-

de ten goede. Ik had de mooiste baan. Had ik veel eerder moeten doen."

*Wat vind je van onze kerkdiensten?*

"Ik hou niet zo van zwaar liturgische diensten. Ik heb liever dat er van een stramien wordt afgeweken. Zoals Van Doorn uit Almen dat bijvoorbeeld doet, zonder voorstuk, hup meteen met microfoon de zaal in. Dat moeten we hebben. Een beetje weerwoord, een beetje actie. Of zoals Anne van der Meiden het eens in een dialectdienst zei: "Amen, doot d'r wat met."

Met Jezus Christus kan Ab goed uit de voeten. "Als voorbeeldfiguur, voor de richting die hij aangeeft. Niet dogmatisch. Met de verzoeningsleer kan ik niet zoveel. Toch raakt het Avondmaal mij wel, daar mag ik ontvangen."

*En het hiernamaals?*

"Daar geloof ik wel in, maar ik heb hier werk zat te doen om me daar druk over te maken. Kijk, Homme, als het niet bestaat en ik heb goed geleefd met de mensen om me heen, dan is het zo goed. Kortom, ik zie het wel. Of niet."

*Maak je je druk over de toekomst van onze kerk?*

"Kan ik me geen echte zorgen om maken. Zonder jongeren zullen we het op een andere manier moeten doen. Maak er een dorpsgebeuren van."

Aly valt in: "Gewoon naar buiten treden. Je hebt nou de kans nog."

"Alleen moeten we de mensen niet de kerk in willen praten," besluit Ab.

Homme Krol

## DIVERSE BERICHTEN

### Nieuws van de Wereldwinkel Eefde

#### Oktober: glaswerk met korting

Sinds kort zetten we elke maand een ander product in de schijnwerpers. Deze maand is dat glaswerk. De keuze is groot, en het meeste is handgemaakt. Ook nog eens veel uit uitgerecycled glas, dus goed voor het milieu en heel apart met die kleine oneffenheidjes die het authentiek maken. Een mooie aanvulling op het serviesgoed van vorige maand.

Al het glaswerk is deze maand in de aanbieding met een korting van 20%! Dus laat dit buitenkansje niet voorbijgaan.

### **Kassakoopje**

Op de toonbank hebben we als kassakoopje nog rijst met kruiden en sauzen met korting. Altijd de moeite waard om mee te nemen.

Van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 16.00 uur aan de Schoolstraat 17A. Tel. 518662.

***Wereldwinkel: dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland.***



### **Plantenruilbeurs zaterdag 24 oktober 2015**

De Vereniging Groei & Bloei afdeling Zutphen e.o. houdt op **zaterdagmorgen 24 oktober 2015** haar najaars-plantenruilbeurs op het kerkplein voor de Ontmoetingskerk in Eefde.

Vanaf 9.45 uur kunnen de meegebrachte planten worden uitgesteld op het kerkplein, graag voorzien van een kaartje waarop de naam, kleur en hoogte van de plant vermeld staat.

Om 10.00 uur drinken we koffie in de hal/keuken en daarna wisselen de spullen van eigenaar.

Ook als u geen lid bent van de vereniging en niets hebt aan te bieden, bent u toch van harte welkom.

Na afloop moeten de niet verruilde planten weer meegenomen worden, ze mogen niet in de container van de kerk.

Voor informatie kunt u mailen met [madmassink@kpnmail.nl](mailto:madmassink@kpnmail.nl) of bellen met Gerry Haverkamp (voorzitter) 0575-492514.

Misschien tot ziens op de plantenruilbeurs.

Margarethe Massink (penningmeester Groei & Bloei afd. Zutphen e.o.)

## ACTIVITEITEN

### **De winter door met Christelijk Mannenkoor IJsselstreek of te wel CMK IJsselstreek**

De zomer is nagenoeg weer voorbij en de herfst laat zich al een beetje aankondigen. En dan zal het niet zo heel lang duren of de winter dient zich aan. Die leuke tijd met vroeg donker en gezellig de haard aan. En natuurlijk kerst. De tijd van mooie muziek en prachtige koorzang, de kerstboom en het grote gebeuren in Bethlehem.

Dit jaar zal die koorzang regelmatig te beluisteren zijn tijdens concerten van CMK IJsselstreek. Dit koor is ontstaan uit het samengaan van Christelijk Mannenkoor Eefde (CME) en Deventer Christelijk Mannenkoor-(DCM).

Er wordt bijvoorbeeld opgetreden in de kersttijd in Olst en Eefde en op kerstochtend wordt medewerking verleend aan de kerkdienst in Wilp.



En natuurlijk in het najaar het traditionele koffieconcert op zondag 11 oktober om 11.30 in de Ontmoetingkerk in Eefde.

Het koor repeteert elke dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in Het Hart in Eefde. Er is nog plaats voor wat zangers. Dus als u denkt, nou dat zingen in zo'n koor lijkt mij ook wel wat, kom eens een dinsdag naar Eefde.

Informatie kunt u krijgen bij:

Z.Ter Mull 0575-517866

G.van Keulen 0570-511501

## **Koffieconcert Het begint weer**



Op 11 oktober gaat de serie koffieconcerten weer van start en dat gebeurt op traditionele wijze; Zoals al jarenlang het geval is wordt de reeks ook nu weer geopend door "ons eigen" mannenkoor. Na een lange periode van samenwerking met het Deventer mannenkoor is in november van het vorige jaar besloten om een fusie aan te gaan. Het nieuwe koor gaat voortaan door het leven als "Christelijk Mannenkoor IJsselstreek", nog steeds o.l.v. Gerrit te Rietstap. En opnieuw zijn ze er in geslaagd een programma samen te stellen waarmee met verve het spits kan worden afgebeten: Meer hierover leest u te zijner tijd in de lokale pers en hoort u op de lokale radio zender "Achterhoek fm" op vrijdagavond 9 oktober 's avonds om 10 voor half zeven. De koffie staat op 11 oktober klaar om kwart over elf, waarna het gratis concert om half twaalf begint. Ook nu weer is de collecte bij de uitgang van cruciaal belang voor de in stand houding van de serie.

Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée

**NET VOORBIJ DE REDE**

Een Jood over God en  
godsbeleving

Herman M. van Praag  
emeritus hoogleraar psychiatrie  
spreekt: zondag 27 sept. 2015  
15:00 uur in de  
Synagoge Apeldoorn  
Paslaan 18



toegang gratis  
parkeren: 1 minuut lopen parkeergarage Marktpllein  
en "Menorah" Paslaan 11



## BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK

### Uit de landelijke kerk

Bron: Kerkinformatie

#### *GroeneKerkendag*

De jaarlijkse GroeneKerkendag wordt gehouden op zaterdag 10 oktober in de Opstandingskerk in Houten. Dagleider is stadsecoloog Niels de Zwarte. Mensen uit verschillende kerken vertellen hoe duurzaamheid er in hun gemeente uitziet. Ook zijn er workshops te volgen. Er kan een 'scheppingswandeling' gelopen worden. Verdere informatie en aanmelden via [www.groenekerken.nl/groenekerkendag](http://www.groenekerken.nl/groenekerkendag).

#### *Zin in de ouderdom*

Op 27 november wordt er vanuit het project 'Onder de Vijgenboom, zin in de ouderdom' een symposium gehouden in de Bergkerk in Amersfoort. De ouderdom wordt belicht vanuit verschillende 'vensters' door de sprekers. De vensters zijn: Het nieuwe landschap van de ouderdom, Kunst - over zich vernieuwende oude meesters, Dementie, Filosofie - kairos-momenten in de ouderdom, Poëzie, gedichten en gedachten. Meer informatie op [www.bergkerk.nl](http://www.bergkerk.nl).

### Nieuw boekje over dopen

De Protestantse Kerk heeft een boekje uitgebracht over dopen: 'Ik doop je'.



Het is bedoeld voor wie meer wil weten over dit ritueel, of voor wie een kind of zichzelf wil laten dopen. Het boekje legt op een eenvoudige manier de betekenis van dopen uit en het belang ervan te midden van een gemeenschap van mensen.

### Boekje over verlies

In het boekje 'Ik bewaar je - gedachten en woorden bij rouw en verdriet' is aandacht voor omgaan met verlies en de mogelijke rol van de kerk. Met passende teksten, gebeden en afbeeldingen, en verwijzingen naar literatuur en websites over rouwverwerking.



De prijs van beide boekjes is € 4,95 per stuk, te bestellen via [www.protestantsekerk.nl/webwinkel](http://www.protestantsekerk.nl/webwinkel), via [bestellingen@protestantsekerk.nl](mailto:bestellingen@protestantsekerk.nl) of telefonisch via 030-880 1337.

## Agenda



- Woensdag 30 september – 14.30 uur Onbekend/ongekend – lezing met beelden over het leven in de offshore-industrie – Ben Godtschalk in de Goedhartkamer
- Maandag 5 oktober- 19.30 uur Kleine Kerkenraad
- Dinsdag 6 oktober – 19.45 uur – Leeskring Inspirerend geloven – we lezen hoofdstuk IV-V-VI uit het boek, Wat doe ik hier in Godsnaam? van Carel ter Linden –plaats: T. Aalderink, Elzerdijk 54
- Maandag 12 oktober – 14.00 uur – Huiskamergesprek – graag opgave- plaats: M. Fomenko, Zutphenseweg 73 - (0641662670)
- Woensdag 14 oktober – 9.30 uur – we lezen het evangelie van Johannes. Deze keer: Johannes 4, de vrouw bij de bron – in de Goedhartkamer – ds. Arie Broekhuis
- Woensdag 14 oktober – 14.00 uur Bezoekersmiddag – leiding: Taakgroep Pastoraat- plaats: Goedhartkamer

## Brood zal ik geven

Brood zal ik geven en water als wijn,  
 een handvol genade om mens van te zijn.  
 Kom je van verre en roept men je na -  
 ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta.

Is je beschutting verloren gegaan,  
 in windvlagen zal ik mijn kled om je slaan.  
 Teistert de koorts je met scheuten van vuur,  
 ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.

Ben je veroordeeld tot tralies en steen,  
 ook dan laat ik merken: je bent niet alleen.  
 Als eens de dood je zal hebben begroet,  
 draag ik je in vrede Gods licht tegemoet.

Zó wil ik leven: eenvoudig en klein,  
 met twee legen handen een koningskind zijn.

*Tekst: Maarten Das, naar de zeven werken van barmhartigheid  
 Melodie: Wim Ruesink Liedboek, lied 1007*

### Erratum

De onderschriften bij de foto's in het septembernummer zijn weggefallen, waarvoor onze excuses. Hierbij deze alsnog:

Blz. 9, Goedhartkamer: mevrouw Iet Goedhart en haar dochter Janneke luisteren aandachtig, na de onthulling van het bordje 'Goedhartkamer'.

Foto: Wiltse Doevendans

Blz. 10, Goedhartkamer: Na de dienst van 9 augustus poseren mevrouw Iet Goedhart, dochter Janneke en Fokke van der Ploeg samen met de dienstdoende ambtsdragers van die morgen. Foto: Wiltse Doevendans

Blz. 16 Interview: Homme Krol voor zijn huis aan de Scheuterdijk Foto: Wiltse Doevendans

### **Colofon**

U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk **dinsdag 20 OKTOBER 2015 20.00 uur** deponeren in de brievenbus van **Luunhorststraat 13** te Eefde.

Artikelen kunnen gemaïld worden naar [kerkvenster.eefde@gmail.com](mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com), graag wel even telefonisch doorgeven dat u wat gemaïld hebt (tel. 511610).

- **Donderdag 22 OKTOBER 2015 om 20.00 uur** redactievergadering bij Hennie v.d. Burg.

#### Erratum

De onderschriften bij de foto's in het septembernummer zijn weggefallen, waarvoor onze excuses. Hierbij deze alsnog:

Blz. 9, Goedhartkamer: mevrouw Iet Goedhart en haar dochter Janneke luisteren aandachtig, na de onthulling van het bordje 'Goedhartkamer'.

Foto: Wiltse Doevendans

Blz. 10, Goedhartkamer: Na de dienst van 9 augustus poseren mevrouw Iet Goedhart, dochter Janneke en Fokke van der Ploeg samen met de dienstdoende ambtsdragers van die morgen.

Foto: Wiltse Doevendans

Blz. 16 Interview: Homme Krol voor zijn huis aan de Scheuterdijk

Foto: Wiltse Doevendans

