

Kerkvenster

maart 2016



Nieuw leven

PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE

ONTMOETINGSKERK SCHURINKLAAN 1, 7211 DD EEFDE TEL. 0575-546349

KERKDIENTEN

Elke zondag: 10.00 uur.
Koffiedrinken na de dienst: 2^e en 4^e zondag van de maand.
Kinderopvang: vraag de kosten voor de dienst
Auto-Ophaaldienst: melden voor zaterdag 10.30 uur, of eerder.
zie Dienstenrooster

PREDIKANT

Ds. A. Broekhuis, e-mail: abroekhuis@hetnet.nl
Hoefijzer 15, 7232 DW Warnsveld tel. 540006
opbeltijd: 09.00-09.30 uur (ma t/m vrij). Vrije dag: zaterdag

KERKENRAAD

Voorzitter: Dhr. Y. Groeneveld, e-mail: yntegroeneveld@kpnmail.nl
Scheuterdijk 31, 7211 ES Eefde tel. 470999
Scriba: Dhr. R. Rook tel. 541509
Scheuterdijk 21, 7211 ET Eefde
e-mail: scribaontmoetingskerkeefde@gmail.com
Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde

CANTOR-ORGANIST

Dhr. W.H. van Helden e-mail: whvanhelden@online.nl
Van Suchtelenstraat 48, 7203 DG Zutphen tel. 519738
Dhr. B. de Boer e-mail: broerab@planet.nl
Harfensesteeg 21, 7217 MG Harfsen, tel. 431740

KOSTER

Mw. M. (Margarethe) Massink e-mail: madmassink@kpnmail.nl
Kosterstelefoon: tel. 06-15432024

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Dhr. E.W. Brouwer, e-mail: brouwer.ew@gmail.com
Teenkweg 4 7211 EV Eefde tel. 542430
Secretaris: Mw. M. Dolman - te Loo e-mail: dolman@kickmail.nl
Vullershof 14, 7211 NC Eefde tel. 541318
Ontvanger Protestantse Gemeente Eefde:
Mw. M.M.G. Bockting-Middelbrink e-mail: mbocktingPGE@hetnet.nl
Dortherdijk 15, 7215 LC Joppe tel. 494009

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Mw. R. Roebers e-mail: hgroebers@kpnmail.nl
Sporhof 12, 7211 BH Eefde tel. 517391
Secretaris: Mw. Y. van Laar, e-mail: yolanvanlaar@gmail.com
Eendrachtstraat 3, 7211 AM Eefde tel. 842398
Peningmeester: Dhr. J. Bosma, e-mail: j.j.bosma@freeler.nl
Tel.: 0644500157

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP)

Voorzitter (ouderling):
Dhr. J. van Raamsdonk, e-mail: ko.vanraamsdonk@live.nl
Boedelhofweg 57, 7211 BP Eefde tel. 513637

Wilt u wijzigingen tijdig doorgeven aan de
redactie?

kerkvenster.eefde@gmail.com

ONTMOETINGEN INSPIRATIE (TAAKGROEP)

Voorzitter: Mw. Tjerie Kale-de Vries, e-mail: g.kale@versatel.nl
Kapperallee 73 7211 CC tel. 511819

KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)

Voorzitter (ouderling): Dhr. R. Rook, e-mail: rikrook@telfort.nl
Scheuterdijk 21, 7211 ET Eefde tel. 541509

WERKGROEP GEMEENTECONTACTEN EEFDE-DESSAU

Voorzitter: dhr. J. van Raamsdonk, e-mail: ko.vanraamsdonk@live.nl
Boedelhofweg 57, 7211 BP Eefde tel. 513637

WERKGROEP HONGARIJE

Voorzitter: Dhr. J. Strijker, e-mail: Strijker1@cs.com
Kokstraat 2, 7211 AP Eefde tel. 514828

BLOEMENCOMMISSIE (VOOR DE EREDIENST)

Mw. T. van Helden, e-mail: whvanhelden@online.nl
Van Suchtelenstraat 48, 7203 DG Zutphen tel. 519738
Mw. N. Roeterdink, e-mail: h.roeterdink@compaqnet.nl
Quatre Brasweg 22, 7211 LJ Eefde tel. 540976

BLOEMENFONDS (VOOR GEMEENTELEDEN) EN VERJAARDAGSFONDS

Mw. R. van Bosheide, e-mail: r.vanbosheide@umcmail.nl
Teenkweg 14, 7211 EV Eefde tel. 540296

KOFFIECONCERTCOMMISSIE

Mw. B. Dijkerman, e-mail: dijkel12@planet.nl
Reeverdijk 6B, 7211 LW Eefde tel. 541012

COLLECTEMUNTEN

Mw. Carla Brouwer e-mail: carlabrou@hotmail.com
telefonisch te bestellen tel. 542430
Als de betaling binnen is van uw bestelling kan telefonisch een
afpraak worden gemaakt.

KERKELIJKE ADMINISTRATIE:

Dhr. G.J. Kale, e-mail: gkadevr@gmail.com
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde tel. 511819

COMMUNICATIE (TAAKGROEP)

Contactadres: Dhr. H. Krol, e-mail: hommekrol@kpnmail.nl
Scheuterdijk 37, 7211 ES Eefde tel. 540609

KERKVENSTER

kerkvenster.eefde@gmail.com
Redactie: Mw. H. v.d. Burg,
Redactieadres: Luunhorststraat 13, 7211 EW Eefde tel. 511610
Eindredactie: Mw. J. Zoerink tel. 511989
Dupliceren: Fam. Wijkstra, Yserenstraat 57, 7211 BV tel. 540220
Bezorging: Dhr. H. Hagelstein tel. 540208
Bezorging: digitaal: Dhr. W. Wim Bieleman
kerkvensterdigitaal@gmail.com

KERKBRIEF

SAMENSTELLING: Dhr. W. Volkers, e-mail: w.volkers4@kickmail.nl
Nachtgaelstraat 1B, 7211 GM Eefde, tel. 512610

WEBSITE ONTMOETINGSKERK:

beheerwebsite@ontmoetingskerk-eeffe.nl
Beheerder: Dhr. J. W. Alderink tel. 548830

REKENINGNUMMERS

Ver. Protestantse Gemeente Eefde	ING	NL25 INGB 0003 1649 71	Kerkbalans & Vrijwillige bijdrage
Protestantse Gemeente Eefde	Rabobank	NL12 RABO 0301 4160 87	Collectemuntten
Protestantse Gemeente Eefde	Rabobank	NL02 RABO 0322 3025 01	t.g.v.: altijd doel/rede vermelden:
bloemen voor gemeenteleden, bloemen voor de eredienst, Werkgroep Eefde-Dessau, Werkgroep Hongarije			
Diaconie Protestantse Gemeente Eefde	Rabobank	NL79 RABO 0322 3006 30	
Concertcomm. Protestantse Gem. Eefde	Rabobank	NL21 RABO 0386 7181 13	

Psalm 25: Verlangen naar God?

Op de derde zondag van de veertigdagentijd wordt Psalm 25 gezongen als Psalm van de zondag.

Huub Oosterhuis maakte hiervan enkele prachtige liederen, o.a. Psalm 25c uit het Nieuwe Liedboek met het refrein: "Naar U gaat mijn verlangen, Heer, - Heer, mijn God, ik ben zeker van U."

Ontroerend mooie woorden die je eigenlijk alleen maar kunt zingen.

Hoe meer je zingt van verlangen naar God, hoe meer je vervuld kunt raken van verlangen naar God, vervuld ook van de zekerheid dat God er is voor je.

Zodra je over Godsverlangen en zekerheid in God gaat nadenken en praten, wordt het anders. Verlangen naar God? Ik verlang naar duizend-en-één dingen: geluk, welzijn, goede relaties met mensen om mij heen, gezondheid, baanzekerheid, voldoende inkomen, een beetje vrede en recht voor alle mensen, een duurzame toekomst.

Allerlei verlangens.

Maar verlangen naar God? Niet vanzelfsprekend.

Verlangen is het kind van koning rijkdom en koningin armoede. Gebrek en gemis drijven ons voort. Om op zoek te gaan naar vervulling, nieuwe horizonnen. Steeds weer opnieuw.

Oosterse mystici stellen dat het verlangen, de begeerte, de wortel is van alle pijn en verdriet. Wie geen verlangen meer kent, kan niet meer geraakt worden. Kan ontspannen en onaan-gedaan, vrij van mensen, leven.

In de geest van Frederik van Eeden:

*Ik heb de witte waterlelie lief
daar die zo blank is
en zo stil haar kroon
uitplooit in het licht.
Rijzend uit donker-koele vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden
en ontsloot
toen blij het gouden hart.
Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenst niet meer...*



Soms zou je vrij van verlangen willen zijn zoals de witte waterlelie.

Begrijpelijk, maar niet in de geest van Psalm 25 en de Schriften.

De ervaring van gebrek en gemis inspireerden Mozes en profeten om op weg te gaan, te protesteren tegen kwaad en onrecht, te werken aan verandering en vernieuwing.

Gewekt door een diep verlangen, een Goddelijke stem, komen zij in beweging. "Here god, wij zijn vervreemden, door te luisteren naar uw stem" (Lied 802).

Psalm 25 gaat over ons verlangen naar God. Maar evenzeer, en misschien nog wel meer, over Gods verlangen naar ons. Is ons verlangen uiteindelijk geen weerspiegeling van Gods verlangen, ja van God zelf? God die ernaar verlangt met ons, onder ons en in ons te zijn? God die ons lokt en verleidt om op weg te gaan, zijn toekomst tegemoet? God die verlangen wekt en verlangen stilt? God die ons rijk maakt en arm, ons soms verzadigt en soms juist onrustig maakt als een vervreemd mens?

Eeuwige God, wek ons verlangen dat wij herleven, opstaan en op weg gaan, uw daglicht tegemoet.

Ds. Gert Jansen

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

MAART 2016

datum en tijd	6 maart 2016 10.00 uur	13 maart 2016 10.00 uur	20 maart 2016 10.00 uur
voorganger	Ds. A. Broekhuis	Ds. A. Broekhuis	Ds. G. v.d. Brug Zutphen
bijzonderheden	40 dagentijd 4	40 dagentijd 5; Biddag voor gewas en arbeid	Palmpasen
kleur	paars	paars	paars
diaconale collecte	Noodhulp: Steun Syri- sche vluchtelingen	Een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam	Beter inkomen voor Ghanese boerinnen
2 ^e collecte	Project Partnergemeente Ajka-Tosok Hongarije	Kerkelijk Quotum	Plaatselijk Kerken- werk
auto ophaaldienst	A. Aalderink Tel. 514151	H.J. Zoerink Tel. 06-53143179/ 511989	J.L. Bosma Tel. 06-44500157

datum en tijd	24 maart 2016 19.30 uur	25 maart 2016 19.30 uur	26 maart 2016 20.30 uur
voorganger	Ds. A. Broekhuis	Ds. A. Broekhuis	Ds. A. Broekhuis
bijzonderheden	Witte Donderdag Dienst van Schrift en Tafel	Goede Vrijdag	Paaswake Dienst van Schrift en Tafel
kleur	wit	--	wit
diaconale collecte	Artsen zonder Grenzen	Geen collecte	Plaatselijke diaconie
2 ^e collecte	Project Partnergemeen- te Dessau, Duitsland		Plaatselijk Pastoraat

datum en tijd	27 maart 2016 10.00 uur
voorganger	Ds. A. Broekhuis
bijzonderheden	Pasen
kleur	wit
diaconale collecte	Jeugdwerk JOP
2 ^e collecte	Eredienst en Kerkmu- ziek
auto ophaaldienst	J. Strijker Tel. 514828

Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 uur op zaterdag.

Kinderoppas

Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkdienst. Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster?

DIENSTEN IN DE OMGEVING

Dienst in Het Spijk

De feestelijke Paasviering op het Spijk vindt plaats op zaterdag, 26 maart om 14.00 uur in het restaurant van het Spijk. Voorgangers pastores R. Rijk en R. van Veen.

Na afloop drinken we gezamenlijk koffie. Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve, waarbij iedereen welkom is.



Diensten in De Borkel

zaterdag 12 maart	ds. A. Broekhuis
donderdag 24 maart	mevrouw L. Versluis

Middagpauzediensten

Iedere donderdag is er van 12.15 tot 12.30 uur een oecumenische middagpauzedienst in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.

donderdag 03 maart 2016	ds. I. Pijpers-Hoogendoorn
donderdag 10 maart 2016	ds. R. Heins
donderdag 17 maart 2016	mevrouw pastor G. Pols
donderdag 24 maart 2016	ds. S.A. Meijer, Witte Donderdag
donderdag 31 maart 2016	ds. J. Bruin

Radio Kerkplein

Uitzendingen: via de radio (106.1 MHz) en via de kabel (93.6 MHz).

Iedere zondag van 10.00 tot 13.00 uur met om 10.08 uur Kinderverhaal, om 10.20 uur Rondemuziek, om 10.50 uur Plusminus en om 11.08 uur Klassiek kwartier.

De programma's zijn tot een week na uitzending te beluisteren via: www.B-FM.nl

Zondag 6 maart 2016

Gesprek van de zondag: met Regina van Veen n.a.v. opening Stiltecentrum Sutfene

De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Warnsveld. Ds. L. Burger

Zondag 13 maart 2016

Gesprek van de zondag: met Gert Oldenbeuving over `Passie voor passiemuziek`

De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Eefde. Ds. A. Broekhuis

Zondag 20 maart 2016

Gesprek van de zondag: met pastor Jaap van Kranenburg over de Passie, die op Goede Vrijdag in en om de Christuskerk in Vorden wordt uitgevoerd.

De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Zutphen. Ds. R. Heins

Zondag 27 maart 2016

Gesprek van de zondag: Paasverhaal door Dinie Hiddink

De kerkdienst komt van de Katholieke Parochie te Joppe. Pastoor Zandbelt



Leesrooster

maart	
di. 1	Johannes 7:1-13 Geen sterallures
wo. 2	Johannes 7:14-24 Hoog opgeleid
do. 3	Johannes 7:25-36 Ongrijpbaar
vr. 4	Johannes 7:37-53 Uitnodiging
za. 5	Psalm 103 Oneindige liefde
zo. 6	Johannes 8:1-11 Zandschrift
ma. 7	Johannes 8:12-20 Getuigenis
di. 8	Johannes 8:21-36 Bevrijdende waarheid
wo. 9	Johannes 8:37-47 Wie is je vader?
do. 10	Johannes 8:48-59 Wie heeft Abraham gezien?
vr. 11	Hebreeën 8:1-13 Bemiddelaar
za. 12	Hebreeën 9:1-14 Oud en nieuw
zo. 13	Hebreeën 9:15-28 Reiniging
ma. 14	Exodus 12:1-13 Voorbijgaan
di. 15	Exodus 12:14-28 Bloedspoor
wo. 16	Exodus 12:29-42 Het land uit!
do. 17	Exodus 12:43-51 Feestregels
vr. 18	Lucas 19:11-28 Werk met wat je krijgt
za. 19	Lucas 19:29-48 Intocht en uittocht
zo. 20	Hebreeën 10:1-10 Slechts een schaduw
ma. 21	Hebreeën 10:11-18 Gods rechterhand
di. 22	Hebreeën 10:19-39 Houd elkaar vast
wo. 23	Lucas 22:1-13 Voorbereidingen
do. 24	Lucas 22:14-65 (Tafel)gesprekken
vr. 25	Lucas 22:66-23:56 Genade door onrecht
za. 26	Psalm 27 Licht
zo. 27	Lucas 24:1-12 Het graf is leeg!
ma. 28	Handelingen 9:32-43 Opwekking
di. 29	Handelingen 10:1-23a Voorbereiding
wo. 30	Handelingen 10:23b-48

DE GEMEENTE BIJÉEN

Bij de diensten

Zondag 13 maart werkt de Cantorij mee op de Biddag voor gewas en arbeid.

Bij de post van de Kerkenraad zat een brochure van de Raad van Kerken in Nederland met materiaal voor o.a. Biddag voor gewas en arbeid. De Raad van Kerken heeft samen met Kerk in Actie getekend voor het thema: *sociale ongelijkheid*.

Er is nogal wat gaande in onze samenleving.

U zult opmerken: 'is dat ooit anders geweest?' Toch lijkt het alsof we momenteel wel heel ingrijpende overgangen meemaken van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, de Europese Unie die verdeelder dan ooit lijkt in de aanpak van de vluchtelingenstroom, het mogelijke vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

De kerk is een plaats waar de vinger gelegd mag worden bij die ontwikkelingen die de zwakste treffen. Oplossingen kan de kerk niet bieden, wel aandacht vragen voor wie niet zelfredzaam zijn en de goede vragen stellen bij de inrichting van onze samenleving.

En ja, dat is een beetje aan politiek doen.

Op weg naar Pasen

Pasen valt vroeg dit jaar. En we beleven in de overgang van Paaswake naar Paasdageraad ook de wisseling van winter- naar zomertijd. Ofwel: een overgang van donker naar licht die ook nog door zo'n toevallige samenloop wordt ondersteund.

Op Witte Donderdag gedenken we de instelling van de Maaltijd van de Heer of Eucharistie (= dankbaarheid). Ja, laten we dankbaar zijn dat ons wordt geleerd om het leven te delen met elkaar. Christus is als geen ander ons daarin voorgegaan.

Op de Witte donderdag vieren we 's morgens in huiselijke kring op Het Spijk het Avondmaal. De Goede Vrijdag luisteren we naar de lezing van de passie.

Een dienst van grote soberheid, geen antependium, geen collecte, geen preek.

Onze inbreng doet er even niet toe.

We luisteren naar het verhaal van de evangelist met het geheim dat kracht in zwakheid wordt volbracht. En we spreken en zingen daar nog altijd van.

We hebben de Paaswakeviering een uur vervroegd en beginnen nu een uur eerder dan voorheen dus om: **20.30 uur**.

De Cantorij werkt mee op de Paasmorgen.

Het zal voor ons allen een andere viering van Pasen geven in onze zo fraai heringerichte kerkzaal. De lichte kleuren zorgen al voor een goede basis van de vieringen, waarin we gedenken dat de weg is van donker naar licht. En het één hoort altijd bij het ander; ook op Goede Vrijdag weten we van het licht en de liefde die sterk is als de dood.

Vespers in de Veertigdagentijd

Zondag 28 februari is de laatste Vesper in een reeks van drie.

Vanwege diverse concerten in deze passietijd is het aantal Vespers dit jaar beperkt.

Gastgemeente: Protestantse Gemeente Gorssel/Epse

Aanvang: 17.00 uur in de Brink (zaal naast de kerk van Gorssel aan de Hoofdstraat).

Collecte bij de uitgang is ter dekking van de kosten van De Brink.

Ds. Arie Broekhuis

Huisviering in Het Spijk

Op witte donderdag 24 maart 2016 vieren we zoals gewoonlijk het Heilig Avondmaal tijdens een huisviering in Het Spijk. Niet alleen bewoners van Het Spijk zijn welkom maar ook anderen die deze viering willen bijwonen. Plaats: de huiskamer van mevrouw Heslinga

Aanvang : 10.30 uur. De voorganger is Ds. Arie Broekhuis.

Belangrijk is dat u zich opgeeft voor deze viering.

Dat kan bij Ko van Raamsdonk tel. 0575-513637 of bij Gerrie Bieleman tel. 0575-518648

Gerrie Bieleman

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag

Zondag 13 maart:

Jan Bosma, Paul Zoerink en Jannie Zoerink

Zondag 27 maart:

Annie de Boer, Rikie Poelert en Bea Vrouwerff.

Bovengenoemde personen worden om 9.15 uur in de kerk verwacht om e.e.a. voor te bereiden. Bij verhindering s.v.p. zelf voor vervanging zorgen.

Greet Tollenaar, tel. 540861

MEELEVEN

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen

- Mevrouw J. Vreeman verbleef lange tijd op de Lunette en is verhuisd naar De Borkel
- Op de afd. GGNet in het Gelre ziekenhuis verblijft: de heer E. Verstege, Kapperallee

Thuis

Weer thuis na verblijf op de Lunette:

- De heer T. Wilgenhof, Nachtegaalstraat

Weer thuis na verblijf in het ziekenhuis:

- De heer B. Veldkamp, Geweldigershoeek, Zutphen
- De heer J.H. Dijkman, Boedelhofweg

Weer thuis na verblijf op Intermezzo-Attent te Dieren:

- Mevrouw Bessels-Dijkhuis, Beekweide

ds. Arie Broekhuis

Bedankt

Lieve mensen van de Ontmoetingskerk. Wat een geweldige verrassing was de Valentijnskaart, die ik zaterdagavond in de brievenbus vond. Fijn te weten dat er zoveel mensen aan je denken en meeleven Het heeft me ontroerd en erg goed gedaan. Een warme douche in wintertijd. Het zal nog wel even duren voor ik weer mee kan doen.

Nogmaals dank mede namens Tiny,

Jan Dijkman



Gedachtenis mevrouw
Toos Ebbink-Pardijs

Op vrijdag 12 februari
overleed in de leeftijd van
91 jaar Toos Ebbink-
Pardijs (doopnaam: Anto-
nia), Boedelhofweg 106.
Toos Ebbink heeft in ons

dorp en in onze gemeente voluit van haar
gaven en vaardigheden laten genieten,
maar laat ik natuurlijk beginnen bij haar
gezin. Zij blijft de kinderen en hun partners
en kleinkinderen met weer hun partners bij
als een vrouw met humor, opgewektheid,
belangstelling en hulpvaardigheid.

Ze zocht altijd naar het positieve in een
ander en wilde geen kwaad spreken van
anderen. Ze nam de tijd voor haar kin-
deren en kleinkinderen, las de generaties
onder haar voor en volgde hen op hun le-
vensweg.

Ze vormde met haar man Berend met wie
ze na de oorlog trouwde een hecht stel,
warmte en genegenheid voor elkaar te-
kende hun huwelijk. En wat een zegen
voor kinderen om onder die vleugels je
weg in het leven te vinden en je te ontwik-
kelen.

Verdriet en gemis om Berend die in 1991
overleed hebben haar vervuld.

Ze ging daarin haar eigen weg en pakte
alleen de draad van haar leven op.

Ze bleef verkeren onder de mensen.

Ze zong in Hosanna, de Cantorij, speelde
piano en had les van schoonzoon Frank
Fahner tot haar 83^e.

In vele verbanden van Meisjesvereniging,
Zondagschool, Plattelandsvrouwen, de
Buurt, nee, vraag me niet volledig te zijn,
heeft zij haar gaven en bestuurlijke vaar-
digheden ingezet.

Taalvaardig was zij ook, en door het vele
lezen ontwikkelde zij zich daarin steeds
meer.

Ze had ook liefde voor de streektaal en
hield zich met anderen bezig om die taal
levend te houden. Ze had een goede pen,
en schreef dikwijls teksten voor diverse
gelegenheden.

In de toenmalige Hervormde Gemeente
was zij kerkenraadslid en later een trouwe
kerkganger.

In een kerkblad van 1954 – er was nog
geen orgel – lees ik dat ds. Van Voorst
Vader van harte het initiatief van Toos
Ebbink-Pardijs en mevrouw Schuitema-
Braakhekke aanbeveelt om zondags bij
het harmonium met een groep mannen en
vrouwen de gemeentezang te ondersteu-
nen.

Zo maar een voorbeeld van haar geest-
drift.

Verdriet bleef haar niet bespaard, zoals
gezegd, en daarbij noem ik de namen van
dochter Anneke en schoondochter Gea,
vrouw van Erik, die haar voorgingen.

In de dienst op 17 februari in onze kerk
klonken een warme gedachtenis van de
kinderen en een gedicht namens de klein-
kinderen door kleindochter Johanneke,
omlijst door muziek op de vleugel en zang.
Zo, in woord en muziek brachten
gezins- en familieleden hun dankbaarheid
en gemis onder woorden.

Toos is niet meer. Wat blijft zal meer dan
herinnering zijn.

De dichter zegt het in een bewerking van
Psalm 1 zo:

*Maar de weg van hen die
goed doen en vol aandacht zijn
voor wat anderen leven,
blijft voor altijd getekend
in het hart van de tijd.*

Gabriël Smit

Ds. Arie Broekhuis

Komen en gaan – mutaties t/m 16-02-2016

Voorkeurkerk elders beëindigd, ingeschreven in Eefde:

- Ensinkweg 14, 7211 CK: mevrouw E.H. Lammersen, (was voorkeurlid in Zutphen).

Verhuisd binnen de gemeente:

- Eefdesse Enkweg 8, 7211 LK: de heer en mevrouw B.J. ter Mul – Verschoor, naar: Zutphenseweg 266, 7211 EX Eefde.

Uitgeschreven:

- Papaverhof 59, 7211 DJ: mevrouw H.W. Goverts – Beffers.
- Dortherdijk 53, 7211 LR: de heer A.H.A. de Haan en de heer E. de Haan.
- Damlaan , 7211 C.J.: de heer en mevrouw A. van der Sar en mevrouw S.W. van der Sar.
- Boedelhofweg 52, 7211 BS: de heer L.B. Hulbos.
- Koffiestraat 1, 7211 AB: de heer en mevrouw H.J. Bokhorst.
- St Anthoniehof 27, 7232 EA Warnsveld: de heer H.W. Roeterdink.
- Nachtegaalstraat 22, 7211 GN: de heer G.J. Leeflang.
- Vullershof 5, 7211 NC: de heer M.H.J. Leuvenink.
- Julianalaan 39, 7211 GS: de heer en mevrouw P.J. van der Galiën.
- Hulzerdijk 7, 7211 LZ: mevrouw G.M. Jimmink.

Uitschrijving herstellen, weer ingeschreven:

- Luunhorststraat 3, 7211 EW: mevrouw A.J. Pongers – van Reen.

Vertrokken:

- Rustoordlaan 13, 7211 AT: de heer en mevrouw W.J. Leppers en mevrouw M.E. Leppers.
- Rustoordlaan 55, 7211 AW: mevrouw M. Jonasse – de Bray, naar Coehoornsingel 3, 7211 AA Zutphen.
- Ensinkweg 16, 7211 CK: mevrouw J. Vreeman, naar Hoofdstraat 61A, F 103 Gorssel.
- Scheuterdijk 7, 7211 ER: mevrouw C. Eggink – Eikelboom, naar: Grooterkamp 62, 7213 HB Gorssel (mevrouw Eggink blijft lid in Eefde).

Overleden:

- Op 12 februari 2016: mevrouw A. Ebbink – Pardijs, Boedelhofweg 106, 7211 BT.

Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht: Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819 e-mail: g.kale@versatel.nl.

G.J. Kale

Ter informatie:

Over het grote aantal uitgeschreven personen en de herstelde uitschrijving de volgende informatie:

In de maanden januari en februari is het aantal bedankjes voor het lidmaatschap van de kerk altijd het grootst. Dat zal wel iets te maken hebben met de actie kerkbalans. Als er door de ledenadministratie een kerklid wordt uitgeschreven uit het landelijk register krijgt die persoon **altijd** een brief van de PKN met het bericht van uitschrijving. In die brief staat onder andere dat er een maand de tijd is om het verzoek om uitschrijving ongedaan te maken. Soms blijkt het uitschrijvingverzoek op een misverstand te berusten of is de wens om uitgeschreven te worden er niet meer. Daarom is de mogelijkheid om bezwaar te maken nuttig. De uitschrijving wordt, na bezwaar, ongedaan gemaakt. Na die maand wordt de uitschrijving, als er geen bezwaar is gemaakt, doorgevoerd en in het kerkblad vermeld. Als de brief van de PKN tussen de post is blijven liggen of over het hoofd is gezien, kan ook na die periode een uitschrijving eenvoudig worden hersteld, een mailtje of telefoontje is daarvoor genoeg.

G.J. Kale

KERKENRAAD

Uit de Kerkenraad

De kerkenraadsvergadering van 11 februari was eigenlijk bedoeld om de tekst van de plaatselijke regeling af te maken, maar er waren sinds november zoveel onderwerpen bijgekomen die geen uitstel duldden, dat de agenda niet eens kon worden afgewerkt.

Een paar hoogtepunten:

- Actie Kerkbalans: een aantal 'oude' lopers moest worden vervangen door nieuwe mensen en dat is gelukt, dank aan iedereen! 99% van de rondgebrachte enveloppen zijn door de lopers binnengebracht. Jammer genoeg zijn er nog altijd adressen waar de ingevulde enveloppen niet klaar liggen en de lopers twee, soms wel drie keer terug moeten om ze op te halen. Kunnen we dat volgend jaar alsjeblieft verbeteren? De mensen lopen in hun eigen tijd en niet voor hun eigen verdienste! De toezeggingen voor 2016 zijn ongeveer even groot als de Kerkrentmeesters hebben begroot, daar zijn we dankbaar voor.
- De Kerkrentmeesters presenteren de jaarrekening over 2014 en de begroting voor 2016. De jaarrekening is door de kascommissie gecontroleerd, die de aanbeveling doet om de rekening goed te keuren en de penningmeester te dechargeren, waarmee de Kerkenraad unaniem instemt. Ook de begroting wordt goedgekeurd.
- Contacten met de 'buren'. Vorig jaar is begonnen met verkennende gesprekken in Gorsel/Epse en dit jaar in Zutphen over mogelijke vormen van samenwerking in de toekomst. Dat is een lang en moeizaam proces, we zijn nog niet verder dan kennismaking en uitwisseling van wat men doet. Er wordt nog naar andere mogelijke partners gekeken.
- Op zondag 14 februari zal afscheid genomen worden van een drietal ambtsdragers en twee ambtsdragers zullen herbenoemd worden. Zie verder op blz. 10. Er wordt nog steeds intensief gezocht naar een ouderling-penningmeester en nieuwe ambtsdragers voor het diaconaat. Ook zouden we heel blij zijn met een ouderling als hoofd van de Taakgroep Communicatie.
- In de pauze komt Yolán afscheid nemen van de Kerkenraadsvergadering met iets lekkers bij de koffie. Rineke heeft dat al in november gedaan. Bert zal zondag aanwezig zijn.
- De Classis vraagt de mening van de Kerkenraad ('consideraties') over twee voorstellen om de kerkorde te wijzigen. Eén voorstel is van belang voor gemeenteleden: als iemand bezwaar wil maken tegen een begroting of jaarrekening van Diaconie of Kerkenraad (de laatste opgesteld door de Kerkrentmeesters onder verantwoording van de Kerkenraad), dan moet hij of zij dat eerst met de kerkenraad bespreken voordat de commissie van bezwaren en geschillen benaderd wordt. De Kerkenraad gaat akkoord, evenals met een voorstel voor het oprichten van een landelijke commissie van specialisten die de aan- of verkoop of restauratie van orgels gaat begeleiden.
- Er komt een (herhalings)cursus voor het gebruik van de AED. Mensen die mee willen doen kunnen zich melden bij Ymte Groeneveld.
- Het moderamen heeft een voorzet gemaakt voor een opdracht aan de HIK-commissie om een advies uit te brengen over een opfrisbeurt voor de Goedhartkamer. Wegens tijdgebrek wordt afgesproken dat de Kerkenraadsleden uiterlijk het komende weekend schriftelijk hun commentaar hierop kunnen inleveren, waarna de opdracht op tijd kan uitgaan voor de volgende vergadering van de HIK.
- Eveneens door tijdgebrek wordt het discussiestuk van het moderamen over de Groene Kerk aangehouden tot de volgende vergadering, evenals een stuk van de predikant over de eisen die aan leken worden gesteld bij het begeleiden van uitvaartdiensten / gedachtenisdiensten.

M. Adriaanse

Bezinningsdag 2016

Op zaterdag 13 februari heeft de Kerkenraad zijn jaarlijkse bezinningsdag gehouden. Dit jaar waren er vrijwilligers uitgenodigd om samen na te denken over de toekomst van onze gemeente. Ondanks effecten van de griep en interne 'concurrentie' van de ophaaldag voor de rommelmarkt was er toch een twintigtal vrijwilligers aanwezig in Buitenverblijf de Wijte. Opzet van de dag was om samen na te denken over de toekomst van de Protestantse gemeente Eefde, om op deze wijze de eerste informatie te verzamelen voor het nieuwe middellange termijnplan dat ons beleid na 2018 richting zal moeten geven.



Leidraad voor deze dag was het Synoderapport uit 2015: 'Waar een woord is, is een weg'. (<http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/kerk-2025/Paginas/intro.aspx>), een nota van dr. Arjan Plaisier, (scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland) waarvan de essentie gaat om de hoop dat er in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn.

Na een algemene inleiding van ds. Arie Broekhuis, spitste onze voorzitter Ymte Groeneveld het rapport toe op de situatie in Eefde, met als centrale vraag: 'Wat is onze koers voor 2025?'



Protestantse Gemeente
Eefde

CENTRALE VRAAG

Wat is onze koers voor 2025?

- "De laatste doet het licht uit"
Status Quo
- "Samen op Weg"
Gorsel/Zutphen/Warnsveld etc
- "Huiskamer/Internet"
Samen komen in kleine groepen met/zonder voorganger
- "Nieuwe koers met nieuw elan"
Alternatieve diensten op alternatieve tijden
- Anders...



Hierover werd in drie groepen gediscussieerd, waarbij verschillende opties bekeken werden.

Natuurlijk waren er vele meningen, maar de algemene trend was dat men er voor was om (zolang als het mogelijk is) het oude te behouden. Toch werd er geadviseerd om wel degelijk ook naar nieuwe vormen te zoeken en ons daarbij flexibeler op te stellen.

Vervolgens werden er vier thema's wat verder uitgewerkt:

De Opvolging van ds. Broekhuis

Arie hoopt in 2020 met emeritaat te gaan en er is onder andere gesproken over zijn opvolging. Gezien het teruglopende leden aantal, hebben wij geen recht meer op een full time voorganger. Er zijn echter ook alternatieven voor een deeltijd predikant (bv. Een kerkelijk werker of een met andere gemeentes gedeelde predikant), die goed bekeken moeten worden.

De Ambtsdragers en Vrijwilligers

Momenteel heeft de Kerkenraad al problemen om voldoende ambtsdragers te vinden, maar gelukkig hebben we nog wel veel vrijwilligers. Toch is het te verwachten dat de spoeling hier ook dunner gaat worden. Vandaar dat er gesproken is over welke taken essentieel zijn en hoe de te verwachten tekorten opgevangen zouden kunnen worden. (Stagiaires, uitbesteden tegen betaling, samenwerking met buurgemeentes)

Het Kerkgebouw

Daar de inkomsten uit de vrijwillige bijdragen langzaam teruglopen, moet er naar andere inkomsten gezocht worden. Een mogelijkheid hiervoor ligt in de verhuur van het (speciaal hiervoor aangepaste) kerkgebouw. Maar moet het voor een ieder mogelijk zijn om de kerk te huren of zijn er ook grenzen?

Samenwerking met andere gemeentes

Hier lag de nadruk vooral op welke activiteiten zich goed voor samenwerking lenen en waar we (indien mogelijk) onze eigen identiteit willen behouden.

De thema's leidden in de groepen tot levendige gesprekken, waarbij ook regelmatig andere onderwerpen aangesneden werden. Als er daarbij ideeën opkwamen werden ze op 'post it notes' geschreven en centraal verzameld. Adviezen die op deze manier verzameld werden zijn o.a:

- "Meer aandacht voor het Gastheerschap in de 'Open Kerk' (vooral bij andere activiteiten)"
- "Wij moeten meer naar buiten treden"
- "Aandacht voor 'social media' (Twitter, Facebook)"
- "Serie themadiensten voor de jeugd (zoals bv Top 2000 dienst)"
- "Vormen van een 'Predikanten Maatschap' met buurgemeentes"

Al met al was het een vruchtbare bijeenkomst waar vrijelijk over de onderwerpen gesproken werd. Van verschillende kanten werd er echter wel op gewezen dat dit een mooi initiatief was, maar dat de opvolging zal bepalen of het een succes wordt.

Om 15.30 uur werd de middag afgesloten door Arie met de belofte dat de resultaten meegeenomen zullen worden in de verdere planning en met een speciaal dankwoord aan Toos van 't Veld, Dirkje Markvoort en Willy Pasmaan voor de uitstekende catering.

Rik Rook

Afscheid en Verbintenis van ambtsdragers

Op 14 februari waren vijf ambtsdragers aan de beurt om af te treden. Twee van hen hebben ervoor gekozen om hun ambtsperiode te verlengen. Voorganger Arie Broekhuis sprak over het ambt en bevestigde de twee bijtekenende ambtsdragers opnieuw.

Kerkenraadsvoorzitter Ymte Groeneveld sprak de vijf toe en bevestigde de dankbaarheid van de Gemeente met een bloemetje.

Bert van der Veen was scriba en daarna kerkrentmeester. Hij verhuisde vorig jaar naar Emmen en kon om die reden geen ambtsdrager blijven. Hij gaf vorm aan de beraadslagingen van de Gemeente over de inhoud van het Beleidsplan en de herinrichting van de kerk. Hij werkte mee aan de vernieuwing van de website.

Rineke van Emst was ouderling en begeleidde de taakgroep Pastoraat. Ze organiseerde samen met ds Arie Broekhuis en Ko van Raamsdonk de scholing van (ziekenhuis)bezoekers en contactpersonen. De Gemeentelieden werd gevraagd naar bereidheid mogelijke talenten aan te bieden voor het nodige vrijwilligerswerk. Omringende gemeenten benijden ons vanwege ons bloeiend (leken)pastoraat.

Yolan van Laar was diaken. Ze draagt de diaconie een warm hart toe en organiseerde mee bij activiteiten als de ISBN, de kledinginzameling en het schoenendoosproject.

Rie Roebbers heeft al vele ambten bekleed. De laatste periode was ze voorzitter van de diaconie, afgevaardigde naar de Classis, lid van de taakgroep Ontmoeting en Inspiratie en scout voor nieuwe ambtsdragers. Ze zet haar carrière voort als ouderling met speciale aandacht voor het ouderenpastoraat.

Evert Brouwer is ouderling-kerkrentmeester en interim penningmeester. Hij heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in de traverse rond de kerk, de herinrichting van de kerkzaal, vernieuwing van de website, optimalisering van de Kerkbalans registratie en zo meer. Hij hoopt in elk geval nog twee jaar ouderling-kerkrentmeester te blijven en zijn liefste wens is de invulling van de vacature van ouderling-penningmeester.

Ymte Groeneveld

Huispaaskaarsen

In de hal van de kerk hangt een overzicht van huispaaskaarsen en ander materiaal voor kaarsengebruik. U kunt daar uw bestelling plaatsen. Vult u wel uw wensen tijdig, d.w.z.

uiterlijk 28 februari in.

Op de kerkbrief verschijnt de datum waarop u de kaarsen kunt komen afhalen in de kerk.

Ds. Arie Broekhuis

COLLEGES

Diaconie

Collecteopbrengsten

03 januari	€	154,51	Rode kruis
10 januari	€	120,05	NSGK
24 januari	€	131,13	Plaatselijk Diaconie
31 januari	€	179,47	Missionair Werk en Kerkgroei: Nieuwe kerk (pioniersplek) Den Haag
07 februari	€	112,45	Werelddiaconaat
14 februari	€	171,20	Kerk in Actie: voor een veilig thuis Oekraïense weeskinderen

Collectedoelen

6 maart: 40-dagentijd Noodhulp: Steun Syrische vluchtelingen

Miljoenen Syriërs zijn op drift. Het land is compleet verwoest. De beelden komen bijna dagelijks onze huiskamer binnen. De Syrische Orthodoxe kerk is dag en nacht in touw om de nood te lenigen. De diaconale organisatie van deze kerk zorgt bijvoorbeeld voor tijdelijke opvang voor kinderen, noodpakketten en voedselhulp.

De kerk doet dat samen met ACT Alliance, een christelijke organisatie die ook actief is in de vluchtelingenkampen in Libanon en Jordanië. ACT Alliance zorgt ervoor dat kinderen in de kampen naar school kunnen en dat er medische zorg is voor baby's en zwangere vrouwen. De nood is heel hoog in Syrië en in de vluchtelingenkampen. We bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.

U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 4574 57

T.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 40-dagentijd Noodhulp: Steun Syrische vluchtelingen

13 maart: 40 dagentijd Binnenlands Diaconaat:

'Een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam'

De kerken in Amsterdam hebben de handen ineengeslagen om te zorgen voor de vele migranten in de stad. Want deze mensen hebben het niet makkelijk. Sommigen wonen hier al jaren, maar weten nog steeds de weg niet te vinden naar de overheidsloketten. Of ze hebben moeite met de opvoeding omdat hun kinderen opgroeien in een andere cultuur. Bij het diaconale centrum *Stap Verder* zijn ze welkom voor juridisch advies, taallessen en opvoedhulp. Vrijwilligers van de kerk helpen hen om de weg te vinden naar medische zorg of maatschappelijke hulp. Ze zorgen ervoor dat deze medelanders zich ook echt thuis gaan voelen in ons land. Vandaag collecteren we voor Kerk in Actie, die ook dit project van harte ondersteunt.

U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 4574 57

T.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 'Een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam'.

20 maart: Palmzondag. Beter inkomen voor Ghanese boerinnen

Het klimaat verandert. Dat merken we ook in Nederland, bijvoorbeeld aan hevige stormen of zware regenbuien. Maar echt last hebben wij er nog niet van. In een land als Ghana is dat anders, vooral in het noorden. Door de extreme droogte wordt het steeds moeilijker om voedsel te verbouwen. De vrouwen verzamelen daarom kariténoten. Ze maken er boter van om te verkopen op de markt.

De kerk van Ghana helpt de vrouwen daarbij. De landbouworganisatie van deze kerk geeft trainingen, leert nieuwe methodes aan om de noten te verwerken en zorgt voor kleine fabriekjes waar ze de boter kunnen maken. Kerk in Actie ondersteunt de kerk van Ghana bij hun werk.

U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 4574 57

T.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Palmzondag. Beter inkomen voor Ghanese boerinnen

24 maart: Witte donderdag. Artsen zonder Grenzen

Op 10 locaties in het noorden van Syrië geven ze directe medische hulp, van oorlogschirurgie tot hulp bij bevallingen. Ze voeren inentingscampagnes tegen mazelen en polio uit. Ze ondersteunen 27 ziekenhuizen en 51 medische posten met medicijnen en medisch materiaal en training. Ook delen ze hulpgoederen uit, zoals dekens, hygiënekits en noodvoedsel. Onlangs zijn een aantal ziekenhuizen waar ze werken gebombardeerd.

Ook in buurlanden Jordanië, Libanon, Irak en Turkije geven zij medische en psychosociale zorg aan Syrische vluchtelingen.

Een oplossing van het conflict is nog niet in zicht. De noden van de Syrische bevolking zijn ondertussen enorm en nemen alleen maar toe.

U kunt ook zelf een gift overmaken op NL13 INGB 0000 0040 54

t.n.v. Artsen zonder Grenzen

25 maart: Goede vrijdag: Geen collecte

26 maart: Stille zaterdag: Plaatselijke Diaconie

Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. De Diaconie van Eefde steunt ISBN met een jaarlijkse vaste bijdrage en is betrokken bij de voedselbank in Zutphen.

U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL 79 RABO 0322 3006 30

T.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Eefde

27 maart: Paascollecte voor Jeugdwerk JOP

Vandaag, Pasen, is de collecte bestemd voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk. De blijde boodschap van Jezus die opgestaan is en de dood heeft overwonnen, willen we graag met kinderen en jongeren delen. Want kinderen en jongeren zijn niet alleen de toekomst van de kerk. Nee, ze horen er nu al helemaal bij!

Maar het is niet eenvoudig om kinderen en jongeren de waarde van geloven te laten inzien. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt gemeenten om opnieuw in contact te komen met kinderen, jongeren en hun ouders.

Een mooi voorbeeld daarvan is Hoek van Holland. JOP en de plaatselijke gemeente ontdekten na het houden van een aantal buurtinterviews, dat gezinnen met jonge kinderen de behoefte hadden aan uitwisseling en ondersteuning bij de geloofsopvoeding. Daarom startte de gemeente met inloopochtenden voor gezinnen waar praktische hulp wordt geboden. Een mooi initiatief dat met enthousiasme is ontvangen. De opgedane ervaringen in dit project worden gedeeld met andere kerken.

Daarnaast ondersteunt JOP de gemeenten via gratis online programma's voor jeugdwerkers en predikanten in de kerk. Deze programma's worden gedeeld via Facebook en Twitter waardoor ze zich binnen no-time verspreiden onder een grote groep mensen. Met de opbrengst van de collecte kan JOP gemeenten blijven ondersteunen bij het doorgeven van geloven aan een nieuwe generatie. Geef daarom in de collecte. Dank u wel!

U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 4574 57

T.n.v. Kerk in Actie o.v.v. JOP Paascollecte.

We zijn blij dat de **voorjaarskledingactie** door kan gaan; deze staat gepland op 19 maart.

Tussen 10 en 12 kunt u de kleding komen brengen in de Hal van de Kerk.

Wij zorgen weer voor een kopje koffie.

In het Spijk zal ook weer een inzamelpunt zijn.

Verdere informatie leest U te zijner tijd in de huis aan huis bladen .

Toos van 't Veld tel. 0575-540394

Kerkrentmeesters

Collectedoelen 2^e rondgang

06 maart: Project Partnergemeente Ajka-Tosok Hongarije

13 maart: Kerkelijk Quotum

20 maart: Plaatselijk Kerkenwerk

24 maart: Project Partnergemeente Dessau Duitsland

26 maart: Plaatselijk Pastoraat

27 maart: Eredienst en Kerkmuziek

Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters

Kerkebalans 2016

Ik wil graag eerst beginnen met al die mensen die er steeds maar weer voor zorgen dat Actie Kerkebalans goed verloopt, hartelijk te bedanken.

Al deze vrijwilligers zorgen voor het wegbrengen en afgeven bij u aan huis. Maar zij zorgen er ook voor dat de retour enveloppen weer bij ons terugkomen.

Soms gaan ze wel meerdere keren bij u langs om het formulier op te halen. Een applaus is hier zeker op zijn plaats naast onze dank.

Ik wil toch graag nog iets onder uw aandacht brengen. De voorbereiding was dit jaar in een nieuwe opzet en daar moeten wij nog wat aan bijschaven. Dat gaat zeker ook gebeuren.

Ook uw op- en aanmerkingen nemen wij mee en spelen die door aan de betreffende personen. Die gaan er mee aan de slag.

Uw toezeggingen waren hartverwarmend, dank daarvoor, maar een aantal leden van onze kerk dragen niks of heel erg weinig bij. Het spreekt vanzelf dat, als u het financieel moeilijk heeft, het niet eenvoudig is om een (grotere) bijdrage te geven, maar in overleg kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Daar zijn uw Kerkrentmeesters ook voor.

Nog een praktisch punt: als u hebt aangegeven maandelijks per incasso te willen betalen, dan zal uw bijdrage in 10 maanden worden afgeschreven. In de dure decembermaand schrijven wij niet af en in januari weten we uw toezegging nog niet en bijgesloten acceptgiro's zijn te duur geworden. Uw eerste (februari-) afschrijving voor 2016 zal rond 3 maart pas kunnen plaatsvinden in verband met nog een extra controle van de lidmatenlijst.

In de rest van het jaar zal dat rond de 25^e van elke maand zijn. Dus in maart krijgt u 2 afschrijvingen. Graag uw begrip daarvoor.

Het zou fijn zijn als wij allemaal minimaal kunnen bijdragen aan het in stand houden van onze kerkgemeenschap in Eefde. Elke plaatselijke gemeente moet per lid namelijk al € 35 afdragen aan de landelijke organisatie. Als u zich dat niet had gerealiseerd en uw bijdrage wilt verhogen kunt u dat doen door òf een extra gift over te maken naar rekeningnummer NL25 INGB 0003 1649 71 t.n.v. Ver. Prot. Gemeente Eefde o.v.v. 'extra kerkbalans', of uw gave in een envelopje in de tweede collectezak deponeren. Ook mijn brievenbus mag u gebruiken: ik zorg graag voor verwerking. Bij voorbaat hartelijk dank.

Wij hebben een begroting voor 2016 gemaakt. In deze begroting hebben wij uw totale bijdrage voor 2016 geschat op € 87 500. Het ziet ernaar uit, op basis van uw toezeggingen, dat we dat wel halen, maar daarmee komen we €29 000 tekort op de exploitatie voor 2016. Als we meer binnen krijgen zou dat erg fijn zijn want dan kunnen we dat gat nog voor een deel dichten zonder onze reserves te hoeven aanspreken.

Onze kerkzaal is gemoderniseerd en multifunctioneel gemaakt, nieuwe stoelen zijn geplaatst en vele lovende woorden zijn gesproken. Wij gaan proberen de ruimte te promoten om wat meer inkomsten te genereren. Doet u mee??

Evert Brouwer, voorzitter

TAAKGROEPEN

Taakgroep Pastoraat

Huiskamerbijeenkomst Spijkhoeck

Op **woensdagmiddag 16 maart** van 14:00 – circa 16:00 uur zal voor de buurt Spijkhoeck (Het Have, Spijkpad, Angerenhof, Vullershof en Achterzoom) een huiskamerbijeenkomst worden gehouden. Gastvrijheid wordt daarbij verleend door Klaske en Pier Santema, Angerenhof 7, tel. 511805.

De gemeenteleden, die in de Spijkhoeck wonen, krijgen een uitnodiging in de bus.

Het thema van de huiskamerbijeenkomsten is: 'Familie als gegeven'. Familie is een verband van mensen, waar we zelf niet voor kunnen kiezen. We treffen ons zelf aan in een familie. Voor de één is familie een bron van geluk, voor een ander levert familie gemengde gevoelens op. Vrienden komen en gaan; familie blijft, is soms dichtbij en dan weer op afstand. Familie zet een stempel op ieder mens.

Er zijn familieverhalen, geheimen soms, familiegewoontes en gezegdes, die generaties meegaan.

Kortom, over familie als gegeven valt veel te zeggen. En naar wij hopen ook een thema, waarover we heel wat kunnen uitwisselen.

Namens de Taakgroep Pastoraat, Ko van Raamsdonk, tel. 513637

Themamiddag over de WMO en participatiesamenleving

Op **donderdagmiddag 7 april** wordt er samen met het Gebiedsteam Eefde, onderdeel van maatschappelijk werk gemeente Lochem, een themamiddag gehouden over de veranderingen in de sociale wetgeving zoals vastgelegd o.a. in de wet WMO. Het woord participatiesamenleving horen we om de haverklap, maar wat zit daar allemaal aan vast? Zelfredzaamheid wordt ons door de terugtrekkende overheid aanbevolen, maar hoe werkt dat in de praktijk? Liggen hier nieuwe mogelijkheden of verplichtingen of, zo u wilt, kansen voor de kerk die immers omzien naar elkaar hoog in het vaandel heeft staan? Waar liggen de grenzen van de goede bedoelingen in de kerk?

Spannende vragen.

Nu alvast een aankondiging.

Deze middag wordt georganiseerd door het College van Diakenen en de Taakgroep Pastoraat c.q. Herman van Bosheide, Ab Pongers en ondergetekende.

Ds. Arie Broekhuis

Verjaardagsfeest 75+

De Taakgroep Pastoraat start dit jaar met de organisatie van verjaardagsfeesten voor gemeentelieden van 75 jaar en ouder. De bedoeling is dit feest met elkaar in de kerkruimte te vieren, onder het genot van een kopje koffie of thee en met appelgebak. De gedachte achter dit 75+ feest is, dat de oudsten van onze gemeente over het algemeen minder in de kerk kunnen komen en bij deze gelegenheid elkaar daar weer kunnen ontmoeten.

Het is de bedoeling om vier maal per jaar een dergelijk verjaardagsfeest te vieren met mensen van boven de 75 jaar, die in het voorgaande kwartaal jarig zijn geweest. Deze feesten worden parallel georganiseerd aan de activiteiten van het verjaardagsfonds.

Op **zaterdagmiddag 2 april** van 14:30 – circa 16:00 uur wordt het feest gevierd voor de 75-plussers, die in de maanden januari t/m maart 2016 jarig zijn (geweest). Bij deze mensen wordt een uitnodiging bezorgd. Halen en brengen met de auto wordt geregeld.

Namens de Taakgroep Pastoraat, Ko van Raamsdonk, tel. 513637

Nieuwe contactpersonen buurt Nachtegaal

In het februari-nummer van Kerkvenster is de lijst gepubliceerd van de contactpersonen in de verschillende buurten, waarin onze kerkelijke gemeente is opgedeeld. In deze lijst stond nog één vacature vermeld, namelijk die voor de buurt Nachtegaal. Het doet mij genoegen u te melden, dat deze vacature is opgevuld door de heer Hennie Roeterdink. Naast Hennie fungeert Gerda van Zeijts als contactpersoon voor een gedeelte van deze buurt.

Een en ander is weergegeven in de onderstaande tabel:

<u>Nr.</u>	<u>Buurt</u>	<u>Straten, huisnummers</u>	<u>Contactpersoon</u>	<u>Adres</u>
7.	Nachtegaal	Meijerinkstraat 12 t/m 40 (even) en 9 (oneven), Mettrayweg, Hungerink-pad, Quatre Brasweg, Eefdese Enkweg, Valkeweg, Nachtegaal-straat 54 t/m 58 (even) en 31 t/m 39 (oneven)	Hennie Roeterdink	Quatre Brasweg 22, 7211 LJ (540976)
		Jodendijk, Rijsseltweg	Gerda van Zeijts	Scheuterdijk 10, 7211 ET (540632)

Daarnaast is Rie Roebbers (Spoorhof 12, 7211 BH, 517391) contactpersoon voor de gemeentelieden, die buiten Eefde wonen. Agnes van den Berg (Boedelhofweg 71, 7211 BP, 518085) is contactpersoon voor de bewoners van het Woonzorgcentrum Het Spijk.

Een contactpersoon schakelt het pastorale team in als pastorale zorg nodig is en biedt waar nodig hulp aan via het Maatjesproject. Ook is de contactpersoon behulpzaam bij het organiseren van huiskamerbijeenkomsten voor gemeente- en niet-gemeentelieden. Het is echter evenzeer van belang, dat gemeentelieden ook zelf aangeven dat pastoraat gewenst is en ons op de hoogte brengen van zorgen of vreugde. U kunt dat aangeven bij de contactpersoon, die het directe aanspreekpunt is in uw buurt, en natuurlijk ook bij het pastorale team. Dat schept de mogelijkheid om met elkaar te kunnen meeleven. Schroomt u dus niet om ons op de hoogte te stellen!

Namens de Taakgroep Pastoraat,
ds. Arie Broekhuis, predikant, 540006 en Ko van Raamsdonk, ouderling, 513637

Maatjesproject

Zoals u waarschijnlijk weet zijn wij als Taakgroep Pastoraat vorig jaar van start gegaan met het Maatjesproject.

Er werd een oproep gedaan en daar werd zeer positief op gereageerd.

Uiteindelijk konden we een lijst opstellen met de namen van ruim 50 personen die hun talenten wilden inzetten om degene met een hulpvraag van dienst te zijn.

Wij hebben echter gemerkt dat er een flink aantal mensen (nog) niet op de hoogte zijn van dit Maatjesproject en wat dit voor hen kan betekenen.

Het aanbod van maatjes bestaat o.a. uit: (samen) boodschappen doen, zorgen voor vervoer naar ziekenhuis of anderszins, voorlezen, kleine klusjes in en om het huis, assisteren bij het invullen van formulieren.

Mocht u van dit aanbod gebruik willen maken neemt u dan contact op met:

Gerda van Zeijts, tel. 0575-540632
of Marijke Fomenko, tel. 06-41662670 (na 18.00 uur)

Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie

Schilderen in de 40-dagentijd.

Het gekozen thema van de 40-dagentijd is "ik zet een stap naar de ander".

Dit gaan we proberen te verbeelden door middel van schilderen.

Het kan door vrij te schilderen, sommigen zullen hier meteen een beeld bij hebben.

Voor degenen waar dit niet een vanzelfsprekendheid voor is gaan we met sjablonen werken.

Die kunnen zelf gemaakt worden maar we willen er ook wel een paar maken en meenemen. bijvoorbeeld mensfiguren- handen of voetstappen.

Voor de materialen wordt gezorgd, wel handig is een schaar en zonodig kledingbescherming, een schort of oud overhemd.

Tijd: **vrijdag 18 maart om 14.00 uur.**

Plaats: Goedhartkamer van de Ontmoetingskerk.

Opgeven: tot 4 maart bij Tjerie Kale, tel 511819, e-mail g.Kale@versatel.nl

Coby Poesse en Hanny Beernink.

Werkgroep Gemeentecontacten Eefde-Dessau

Bezoek aan de St. Georg Gemeinde in Dessau

In het januarinumnummer van Kerkvenster is aangekondigd, dat een groep gemeenteleden van de Ontmoetingskerk een bezoek zal brengen aan de St. Georg Gemeinde in Dessau. Dit bezoek stond aanvankelijk gepland eind mei 2016. Helaas is gebleken, dat in deze periode teveel beoogde deelnemers verhinderd zijn in verband met vakanties en dergelijke.

Om deze reden hebben wij besloten het bezoek aan Dessau over de vakantieperiode heen te tillen. Met pastor Martin Günther is afgesproken, dat het bezoek nu plaats zal vinden van **vrijdag 7 t/m zondag 9 oktober 2016.**

U kunt zich nu al opgeven voor deze inspirerende reis naar onze partnergemeente bij Gonny Stegenga (tel. 514050), Hanny Beernink (tel. 540725), Johan te Linde (tel. 517369) of Ko van Raamsdonk (tel.513637). Houdt u rekening met kosten voor reis en verblijf.

Namens de werkgroep Gemeentecontacten Dessau-Eefde, Ko van Raamsdonk

Wij nodigen u van harte uit voor een Verkenning van de Mattheuspasion

Datum: **donderdagavond 10 maart 20.00 uur.** Vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee.

Plaats: Ontmoetingskerk

Wat is de Mattheuspasion, hoe klinkt deze en waarom luistert heel Nederland in de lijdensstijd naar dit stuk? Els Dijkerman, organist van de St. Gudulakerk in Lochem en muzikwetenschapper, gaat op deze vragen in en neemt ons mee naar de 17e eeuw. Naar de tijd van Johan Sebastiaan Bach en hoe het muziekstuk in zijn tijd functioneerde. Kortom: we gaan ons verdiepen in dat prachtige stuk muziek door erover te praten en vooral ook ernaar te luisteren. Bij de uitgang wordt u in de gelegenheid gesteld een vrijwillige bijdrage in de onkosten te geven.

INTERVIEW

Jan Bosma over z'n geloofsbeleving:
**“Voor mij heeft de kerk nog
 steeds betekenis”**



Foto: Homme Krol

Jan Bosma (62) is een exact geschoolde ‘diepputter’ die zijn woorden wikt en weegt, en niet snel prijsgeeft aan meer-voudige duiding.

Kun je anders verwachten van iemand die beroepshalve software ontwerpt en test voor RVO.nl, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die zich bezig houdt met subsidieverstrekkingen.

Ik stel Jan vragen over zijn geloofsbeleving, in zijn door houtvuur gekoesterde woonkamer aan de Boedelhofweg. Hij is inmiddels 33 jaar getrouwd met Cuny. Vanaf de haardwand lacht een portret van hun drie volwassen kinderen (zoons en dochter) ons toe.

Ik begin het interview nogal onverhoeds: *Is God voor jou méér dan een abstract begrip?*

“Poeh,” reageert Jan, “dat is me nogal een vraag.” Hij schrikt er niet voor terug.

Nadenkend formulerend:

“Ik ken iemand in mijn vriendenkring die zegt een persoonlijke band met God te hebben.

Zo’n band en beleving heb ik niet. In een moeilijke periode in mijn leven waren God en de kerk mij niet tot steun, maar wèl mensen om me heen. Ik denk wel ’s dat de goedheid van God zich openbaart in de goedheid van mensen naar de medemens toe.”

Zou jij de Bijbel een goddelijk geïnspireerd boek willen noemen?

“Voor mij is de Bijbel in de loop der jaren ten diepste een waardevol boek geworden. Inspirerend voor ons menselijk handelen. Ik denk hierbij aan een uitspraak van Leo van der Burg, mijn vroegere buurman die ooit tegen me zei: het bijzondere van die God van de Bijbel is dat Hij ons keuzevrijheid geeft, de vrijheid om te kiezen voor links of rechts, vooruit of achteruit. Ken je het boek ‘Ararat’ van Frank Westerman? Wat hij beschrijft staat heel dicht bij mij. Hij maakt een reis op het breukvlak van religie en wetenschap, beklimt de 5000 meter hoge berg waarop de ark van Noach zou zijn vastgelopen en confronteert de lezer met vragen als wie of wat heet de plaats ingenomen van de God van mijn kinderbijbel.”

Welke betekenis heeft Jezus Christus in dit verband voor jou?

“Jezus is voor mij een figuur uit de geschiedenis die zich op een heel bijzondere manier gemanifesteerd heeft, die ook enorme impact had in zijn tijd, en waar vervolgens allerlei groepen mensen hun eigen verwachtingspatroon op loslieten. Hoe de verhalen over hem uiteindelijk in het Nieuwe Testament terecht zijn gekomen intrigeert mij wel, er zijn allerlei theologische theorieën over. Om dicht bij mezelf te blijven, ik ervaar waardevolle boodschappen in die verhalen.”

Waar je in de alledaagse praktijk mee uit de voeten kunt?

“Ja, en waar soms mensen, dominees of wie dan ook, uitleg of duiding aan geven waar ik wat aan heb. Ik kan wel voorbeelden van verhalen noemen, en de uitleg daarvan, die voor mij van toegevoegde waarde waren, die ver uitging boven wat ik als jongeling in de gereformeerde kerk van Winterswijk hoorde.

Ik herinner me de studentenpredikant die mij het verhaal over de Barmhartige Samaritaan zo uitlegde dat het niet gaat om de vraag wie is mijn naaste, maar om de vraag voor wie ben ik de naaste geworden.”

Jan is een min of meer geregelde kerk-ganger. Als lector bij toerbeurt verrast hij telkens weer met een klare, boeiende voordracht van de Bijbelverhalen. “Toch heb ik wel perioden gehad dat ik nooit meer in de kerk kwam. Lid zijn van een kerk is vanaf m’n vijfentwintigste nooit een vanzelfsprekendheid geweest. Het is een bewuste keuze. Ik moet zeggen dat een goed gesprek voor mij ook betekenis heeft, soms meer dan een kerkdienst.” Verwijzend naar het tv-programma De Verwondering, waarin Annemiek Schrijver en Herman Finkers laatst een gesprek over geloven hadden: “Op zeker moment vertelt Finkers dat je beter een mooie, kunstzinnige omgangsvorm kunt proberen te vinden om met het mysterie van het bestaan om te gaan dan te proberen het mysterie te verklaren. In de zin van kijk naar dat mysterie met de verwondering van een kind en met het intellect van een volwassene. Zoiets raakt mij. Kan ik lang over nadenken.”

Kun jij nog van harte meedoen met de kerkelijke gebruiken?

“Als ik een kerkdienst meemaak dan zing ik mee, bid ik mee, doe ook mee met het Avondmaal. Wat ik nooit doe is het eerste lied van het Wilhelmus meezingen, omdat je naar mijn mening kerk en Oranjehuis niet moet laten samenvallen. Ik vind het jammer dat het PKN-leesrooster wordt gevolgd waardoor veel bijbelgedeelten nooit aan bod komen. Met fijnslijperij van liturgie heb ik geen affiniteit. Een mooi voorbeeld van ‘liturgische ruimte’ vind ik de dienst

waarin dominee Van Doorn en mevrouw Hu Juan Chen samen optraden.”

“Wat ik belangrijk vind voor de kerk in Eefde en waar ik me ook voor wil inzetten is het sociale aspect, dat je naar elkaar omziet. Even in concreto: ik ben al vijf jaar koffiedame. Ook naar buiten toe kan de kerk van betekenis zijn. Zo vind ik het een goeie zaak dat vanuit de diaconie aansluiting is gezocht bij de werkgroep voor het asielzoekerscentrum in Zutphen. En dat Arie Broekhuis enkele jaren geleden ging buurten bij de vastliggende schippers voor de kapotte sluis vond ik ook een positieve actie.”

“De kerk is in de sociale context van Eefde een veel kleinere factor geworden. Mensen die met levensvragen zitten kunnen allerlei kanten op. Ik heb ooit stage gelopen in Ghana, ik woonde daar op de studentencampus. Ik kreeg de indruk dat de kerk daar de rol vervulde die onze kerk in de jaren twintig had: toegang tot sociale zorg, onderwijs en materieel vangnet. Die rol heeft de kerk hier al lang niet meer. Voor mij heeft de kerk nog steeds betekenis, want daar ontmoet ik ook mensen met wie ik de afgelopen twintig jaar een relatie heb opgebouwd die voor mij van belang is.”

Hoe staat het eigenlijk met jouw gedroomde voorstelling van het hiernamaals?

Afwerend: “Ik ben gestopt om me daarmee bezig te houden, omdat ik daar voor mezelf geen toegevoegde waarde in ervaar. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het hier en nu, en de nabije toekomst zijn voor mij momenteel dominant. Net zoals ik ook gestopt ben met terugkijken en me afvragen waarom de dingen zo gelopen zijn.

Het gaat erom wat ik er vandaag of morgen weer van maak.”

Homme Krol

DIVERSE BERICHTEN

Inzameldag 12 maart a.s. voor de rommelmarkt in april 2016

Het was zaterdag 13 februari een mooie inzameldag. Met mooi weer, veel aanmeldingen, veel enthousiaste ophalers en sorteerders en veel mooie dingen. Al met al een gezellige dag op de boerderij van Netje en Hennie Roeterdink waar we alles mogen opslaan tot de dag van de rommelmarkt: 23 april!

De volgende ophaaldag is 12 maart. Denkt u nu, ik heb ook nog wel wat op zolder of in de schuur wat ik niet meer gebruik maar voor een ander misschien nog wel bruikbaar is, dan kunt u voor **vrijdag 11 maart** bellen met Piet Tollenaar, tel. 540861 of met Ben Wagenvoort tel. 512121. Het wordt dan zaterdag 12 maart tussen 9.30 en 12 uur bij u opgehaald.

Wij willen graag spullen die heel zijn en schoon, bruikbaar en compleet! We nemen geen grote meubelen mee, witgoed zoals wasmachines en koelkasten, kunststof tuinmeubelen, computers en beeldbuis televisies.

Na deze dag is er op **9 april** nog een keer de mogelijkheid om spullen bij u op te laten halen.

Namens de rommelmarktcommissie Carla Brouwer

Elektrische auto op groene stroom, bedoeld als deel-auto voor het dorp Eefde

Sinds kort huren en beheren Titia Veenstra en Hans Hof in Eefde een volledig elektrische auto van de lokale duurzame energiecoöperatie van en voor burgers in de gemeente Lochem.

De auto is gestationeerd aan de Kerklaan 9 en kan, als Hans en Titia hem niet nodig hebben, als deel-auto door de inwoners van Eefde worden gebruikt. Op dit adres is ook een laadpaal geplaatst. Binnenkort is via www.elektrip.nl te zien of de auto vrij is, wat het kost en kunt u reserveren voor een dagdeel, een hele dag of een weekend.

De prijzen zijn inclusief een volle accu. Moeten er langere ritten worden gemaakt dan bevindt zich een oplaadpasje in de auto waarmee onderweg bijgeladen kan worden.

Op het dashboard worden de laadpalen op display aangegeven.

Hebt u belangstelling om gebruik te gaan maken van deze dorps-deelauto? Maak dan een afspraak voor een proefrit en voor meer informatie. U kunt bellen naar 06 - 5358 4265 of e-mailen naar hans.hof@lochemenergie.net.

Lochem Energie wil op deze manier volledig elektrisch rijden op groene stroom promoten. Er rijden al elektrische auto's van in Lochem, Gorssel, Almen en nu ook in Eefde. Het streven is om dit uit te breiden naar alle kernen van de gemeente Lochem.

Paasgroetenactie 2016

“Dat wildvreemde mensen mijn zoon een groet sturen, dat vind ik mooi”, vertelde de moeder van een gedetineerde. Het doet goed, een teken van medeleven in moeilijke omstandigheden. De boodschap van Pasen doorgeven, dat is de kern van de Paasgroetenactie!



Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De kaarten zijn gemaakt door gedetineerden.

Dit jaar hebben vrouwen in de PI Ter Peel zich verdiept in het thema van het 40-dagentijdproject van Kerk in Actie: “Ik ga. Zet een stap naar de ander”. In hun gesprekken hierover kwamen ze tot deze tekst: “*Het zetten van een stap naar de ander betekent een grens overgaan. Het kan een stap zijn naar een nieuwe toekomst, waarbij toch niet alles uit het verleden duister is.*”, die te vinden is achterop de kaarten.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er aan hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Zondag 6 maart worden de kaarten aan de gemeenteleden meegegeven.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

Rineke van Emst

Uitnodiging

Voor een uniek reisverslag van 7 op reis in Laos.

Graag willen wij u uitnodigen om op **zondag 13 maart a.s. om 15.00 uur** in de Ontmoetingskerk samen met ons terug te kijken op onze schitterende en onvergetelijke reis naar Laos.

Nu wij zo'n prachtig scherm in onze kerkzaal hebben kunnen wij u mee laten genieten van de vele foto's die onze kinderen tijdens deze reis hebben gemaakt, vergezeld van bijzondere verhalen.

Eerst even wat informatie vooraf:

Tijdens haar reis door Thailand heeft onze dochter Simone de liefde van haar leven ontmoet. Toen zij hem leerde kennen bij één van de tempels in Chang Mai was hij monnik en was hij bezig om zijn masterstudie af te ronden. Het heeft nog ruim 2 jaar geduurd voordat hij de keuze heeft gemaakt om uit te treden. Natuurlijk was het voor hem een dilemma om deze onomkeerbare stap te nemen.

Er was geen weg terug als de relatie zou mislukken. Dat was en is gelukkig niet het geval en na heel veel oefening in geduld om alle papieren in orde te krijgen (en enorm veel corruptie te trotseren) woont Keo sinds februari 2013 in Nederland.

Oorspronkelijk kwam hij uit een dorpje in Laos, waar zijn ouders en twee zussen nog steeds wonen. Wij waren in de gelukkige omstandigheden om samen met onze dochters, hun partners en niet te vergeten onze prachtige kleindochter Nadia van 18 oktober tot 15 november door het mooie thuisland van Keo te reizen.

En uiteraard hebben wij zijn ouders bezocht; het absolute hoogtepunt van deze reis.

Wij ontmoeten u graag en kijken uit naar uw komst!

Om goed voorbereid te zijn op uw komst is het fijn als u zich van tevoren opgeeft: liefst per e-mail: marijkefomenko@hotmail.com of telefonisch na 18.00 uur: 06-41662670

Ophaal- en thuisbrengservice: bel ook bovengenoemd nummer.

Met hartelijke groet, familie Fomenko



Het Christelijk Mannen Koor IJsselstreek zingt het Oratorium "Schepping"

Op **vrijdag 8 april** om 15.00 uur zal in de Wijngaard in Zutphen het Oratorium "Schepping" uitgevoerd worden door het Christelijk Mannenkoor IJsselstreek uit Eefde/Deventer.

Wij voeren dit inmiddels voor de 10de keer met veel plezier uit.

De muziek is van Johan Bredewout. Het geheel wordt ondersteund met beelden op een groot scherm door de heer Gerrit Heinen. Verder werken mee: organist Arend Klein Hulze, pianiste Jelma Wiegersma en het geheel staat onder leiding van dirigent Gerrit te Rietstap. U wordt van harte uitgenodigd.

Z.G. Ter Mul, Voorzitter C.M.K. IJsselstreek uit Eefde

Aankondigingen van eigen kerkelijke activiteiten

Achter de kerk naast het voetpad staat een kast waarin elke maand de mededelingen over de kerkdiensten en andere eigen kerkelijke evenementen worden opgehangen.

In de kerk hangt op het raam naast de haldeur het rooster van diensten van de lopende maand en - twee weken lang - de aankondiging van het maandelijks koffieconcert.

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 11 februari beslist dat alle andere aankondigingen in de mededelingenkast buiten worden opgehangen. Iedereen die iets voor de kast heeft, kan dat deponeren in het kantoortje in de tweede rode brievenbak (onder de lade voor de predikant). Ik zorg er dan voor dat het buiten wordt opgehangen.

Dank voor ieders medewerking.

Maps Adriaanse

Nieuws van de Wereldwinkel Eefde

In maart richten we de aandacht op paasartikelen. Het is vroeg Pasen dit jaar en we verlangen naar kleurige accessoires om het huis mee op te fleuren. Nieuw zijn veel gekleurde vogels en andere dieren van gerecycled blik. Vrouwen uit achtergestelde gebieden in India werken bij een producent in New Delhi en maken deze prachtige voorwerpen met de hand uit oude oliedrums. Zij krijgen een vast loon en kunnen hierdoor hun gezinnen onderhouden. Meer weten? Ga naar www.sarana.nl/sharda.

Uit Mumbai, India komen fleurige kussens, gemaakt uit gerecyclede stoffen zoals oersterk canvas katoen, dat eerst is gewassen en uitgekookt. Met rits aan de achterkant. Elk exemplaar is uniek, afhankelijk van de beschikbare materialen. Mooi voor binnen en buiten. Kleinkinderen om op te passen in de paasvakantie? Een doos met gekleurde markers, waarmee ze kunnen kleuren en tekenen, is altijd raak. Bovendien wordt er van elke verkochte doos door de producent Marky een donatie gegeven waarvan een arm kind in een derdewereldland een dag naar school kan. Mooier kan toch niet?



Op de toonbank vindt u weer een kassakoopte: een foodproduct met korting: nu nog even niet bekend, maar altijd de moeite waard.

Genoeg reden om langs te komen in onze winkel aan de Schoolstraat 17A, elke dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Tel. 0575-518662.

Wereldwinkel: dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland



Zondagmorgen 27 maart vindt het jaarlijkse paasontbijt plaats.



Het is een goede traditie dat gemeenteleden op paasmorgen voor de dienst samen ontbijten.

U bent vanaf 08.30 uur van harte welkom in de kerk waar wij om 08.45 uur het eerste eitje hopen te tikken.

U kunt zich aanmelden voor het ontbijt bij

Rik Rook (tel: 541509 of E-mail: rikrook@telfort.nl)



ACTIVITEITEN

Passage, afdeling Eefde

Op **16 maart** komt ds. R. Reiling uit Steenderen voor ons de avond verzorgen, in de tijd op weg naar Pasen. We gaan die avond aan de slag met kunst en geloof/kerk.

Zeker in de passietijd zijn niet alleen woorden, maar ook beelden gevuld met zeggingskracht.

Ds. Reiling neemt ons mee in de wereld van woorden en beelden.

Wat hebben ze ons te zeggen?

Wij hopen op een mooie avond gehouden wordt in Woonzorgcentrum het Spijk, Zutphenseweg 202 en om 19.45 uur begint.

Carla Brouwer

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK

Bron: Kerkinformatie

ALEF, een nieuw bijbelblad voor kinderen

Wie is Alef?

Alef is een vrolijk figuurtje met lef, dat samen met kinderen op ontdekkingsreis gaat door de wereld van de Bijbel.

Hij neemt de kinderen mee langs bijbelverhalen, bijbelweetjes en van alles om zelf te doen. Alef is het nieuwe bijbelmagazine voor kinderen van 7-12 jaar. Elk nummer staat boordevol puzzels, weetjes, spannende bijbelverhalen, quizzen en meer. Zo komt de bijbel dichterbij! Het verschijnt 10 keer per jaar en kost € 15 per jaar.

U kunt een abonnement bestellen of een gratis proefexemplaar aanvragen op www.bijbelgenootschap.nl/Alef

Kerken komen in actie voor vluchtelingen

Overall in ons land steken kerkleden de handen uit de mouwen voor vluchtelingen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Kerk in Actie. Enkele voorbeelden:

- In de Meern waren 60 vluchtelingen te gast in het verenigingsgebouw van de Marekerk, waar vrijwilligers een Eat & Music-avond hadden georganiseerd.
 - Een kledinginzamelingsactie in Assen overtrof de stoutste verwachtingen. De samenwerkende diaconieën in de stad haalden maar liefst 70 kubieke meter aan kleding op.
 - In Utrecht gingen vrijwilligers een stadswandeling maken met vluchtelingen. Naast kennismaking ook een gelegenheid voor vluchtelingen om hun hart te luchten, hun zorgen te delen met betrokken mensen.
 - In Zaandam verrees een tentenkamp voor vluchtelingen tegenover de Noorderkerk. Sindsdien is de kerk elke dag open en vinden 100 tot 200 vluchtelingen uit Syrië en Eritrea een warme plek waar ze even kunnen ontsnappen aan de kille tenten van de overkant.
 - In Emmen stranden 's avonds veel vluchtelingen op weg naar ter Apel, omdat er na 22.30 uur geen bussen meer naar het opvangcentrum rijden. Honderden vrijwilligers uit 22 verschillende kerken vangen de vluchtelingen op het station beurtelings op en bieden hen eten, drinken, kleding, schoenen en dekens. De opvang op het station is goed georganiseerd, elke nacht tot half twee zijn er vrijwilligers aanwezig.
- Zie verder www.kerkinactie.nl/inactievoorvluchtelingen

Wat kunnen kerken doen voor vluchtelingen?

Kerk in Actie heeft een brochure uitgebracht met daarin veel tips en praktische voorbeelden van kerken. 'Met open ogen' is te bestellen in de webwinkel of te downloaden via www.kerkinactie.nl/helpvluchtelingen

Guesthouse mogelijk in gebruik voor asielzoekers.

De directie van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk is in gesprek met het COA over de mogelijke verkoop van het guesthouse, zodat het naastgelegen asielzoekerscentrum uitgebreid kan worden. Het guesthouse is onderdeel van het complex in Utrecht waarin het landelijk dienstencentrum is gevestigd.

Paasnummer Elisabeth

Het extra dikke paasnummer van Elisabeth verschijnt eind maart. Twee bijzondere artikelen: ten eerste een portret van panfluitiste Noortje van Middelkoop. Zij reist de hele wereld rond om op te treden. Pasen is het hart van haar geloof. "Als mens kunnen we eigenlijk niet in de buurt van God komen. Maar Jezus heeft de weg helemaal vrij gemaakt om bij hem te zijn." Daarnaast kunstenaar Frederika van Veen, zij maakt collages met papiersnippers. "Het geloof inspireert me en dat wil ik graag doorgeven. In veel collages zit een boodschap."



13 maart 2016 - 15:00 uur
spreekt Dr. Peter van 't Riet
in de synagoge van Apeldoorn over:

't ONZE VADER & Joodse achtergronden

We ontmoeten u graag
in de Synagoge Apeldoorn, Paslaan 18

Agenda



- Maandag 29 februari: 20.00 uur, voorbereiding Havekediens II Goedhartkamer
- Dinsdag 1 maart: 19.45 uur, Leeskring over Zeven zuilen, plaats: R. Roebers-Zwiers, Spoorhof 12
- Woensdag 9 maart: 10.00 uur, Leerhuis evangelie van Johannes Goedhartkamer, ds. Arie Broekhuis
- Woensdag 9 maart: 19.30 uur, Kleine Kerkenraad, Goedhartkamer
- Donderdagmiddag 10 maart: Thema: Mantelzorg, in de kerk van Gorssel (zie De Gids en het gele boekje)
- Donderdag 10 maart: 19.30 inloop, start 20.00 uur, Verkenning Mattheuspassion met Els Dijkerman
- Dinsdag 15 maart: 14.00 uur, Weg van Leven (slot) thema: dankbaarheid, Goedhartkamer
- Dinsdag 15 maart: 20.00 uur, Beraad van Kerken
- Woensdag 16 maart: 14.00 uur Huiskamerbijeenkomst bij familie Santema, Angerenhof; thema: Familie als gegeven
- Woensdag 30 maart: 14.00 uur Taakgroep Pastoraat

Colofon

U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk **dinsdag 22 maart 2016 20.00 uur** deponeren in de brievenbus van **Luunhorststraat 13** te Eefde.

Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel. 511610).

- **Donderdag 24 maart 2016 om 21.00 uur** redactievergadering bij Jannie Zoerink

Gebod om licht

God van tijd en eeuwigheid,
ik neem een moment de tijd.
Gewoon hier op deze plek.
Niet omdat ik zo verheven ben.
Niet omdat deze plaats nu zo heilig is.
Ik neem gewoon een moment de tijd.
Hier op deze plek.
Omdat ik verlang om in mijn leven
uw licht te zien.
Al was het maar even.

Raak mij aan door uw Geest
en open in mij de ruimte voor U en uw koninkrijk.
Zodat vanuit die wereld
ik de dingen van mijn leven
in een ander licht zie.
En zodat de gewone dingen van het leven
nieuwe betekenis en zin mogen krijgen.
Mijn vreugde en verdriet.
Mijn blijdschap en mijn boosheid.
Laat het alles in U richting vinden.