



# PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE

**ONTMOETINGSKERK, SCHURINKLAAN 1, 7211 DD EEFDE TEL. 0575-546349**

## KERKDIENTEN

Elke zondag: 10.00 uur.

Koffiedrinken na de dienst: 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> zondag van de maand.

**Kinderopvang:** vraag de koster voor de dienst

**Auto-Ophaaldienst: melden voor zaterdag 10.00 uur, of eerder.**

**zie Dienstenrooster**

## PREDIKANT

Ds. A. Broekhuis, e-mail: [abroekhuis@hetnet.nl](mailto:abroekhuis@hetnet.nl)

Hoefijzer 15, 7232 DW Warnsveld tel. 540006

opbeltijd: 09.00-09.30 uur (ma t/m vrij). Vrije dag: zaterdag

## KERKENRAAD

Voorzitter: Dhr. Y. Groeneveld, e-mail: [ymtegroeneveld@kpnmail.nl](mailto:ymtegroeneveld@kpnmail.nl)

Scheuterdijk 31, 7211 ES Eefde tel. 470999

Scriba: vacant

e-mail: [scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com](mailto:scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com)

Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde tel.

## CANTOR-ORGANIST

Dhr. W.H. van Helden e-mail: [whvanhelden@online.nl](mailto:whvanhelden@online.nl)

Van Suchtelenstraat 48, 7203 DG Zutphen tel. 519738

## KOSTER

Mw. M.(Margarethe) Massink e-mail: [madmassink@kpnmail.nl](mailto:madmassink@kpnmail.nl)

Kosterstelefoon: tel. 06-15432024

## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Dhr. EW. Brouwer, e-mail: [brouwer.ew@gmail.com](mailto:brouwer.ew@gmail.com)

Teenkweg 4 7211 EV Eefde tel: 542430

Secretaris Kerkrentmeesters: e-mail: [dolman@kickmail.nl](mailto:dolman@kickmail.nl)

Mw. M Dolman- te Loo Vullershof 14, 7211 NC Eefde tel: 541318

Ontvanger Protestantse Gemeente Eefde:

Mw. M.M.G. Bocking-Middelbrink:

e-mail: [mbockingPGE@hetnet.nl](mailto:mbockingPGE@hetnet.nl)

Dortherdijk 15, 7215 LC Joppe tel. 494009

## COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Mw. R. Roebbers: e-mail: [hgroebbers@kpnmail.nl](mailto:hgroebbers@kpnmail.nl)

Spoorhof 12, 7211 BH Eefde tel. 517391

Secretaris: Mw. Y. van Laar, e-mail: [yolanvanlaar@gmail.com](mailto:yolanvanlaar@gmail.com)

Eendrachtstraat 3, 7211 AM Eefde tel. 842398

Penningmeester: Dhr. J. Bosma, e-mail: [j.l.bosma@freeler.nl](mailto:j.l.bosma@freeler.nl)

Tel.: 0644500157

## PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP)

Voorzitter (ouderling):

Mw R. van Emst, e-mail: [d.vanemst@planet.nl](mailto:d.vanemst@planet.nl)

Schoolstraat 6, 7211 BC Eefde tel. 516484

Pastoraal ouderling:

Dhr. J. van Raamsdonk, e-mail: [ko.vanraamsdonk@live.nl](mailto:ko.vanraamsdonk@live.nl)

Boedelhofweg 57, 7211 BP Eefde tel. 513637

**Wilt u wijzigingen tijdig doorgeven aan de redactie?**

**[kerkvenster.eefde@gmail.com](mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com)**

## ONTMOETING EN INSPIRATIE (TAAKGROEP)

Voorzitter: Mw. T. Aalderink, e-mail: [trudyaalderink@zonnet.nl](mailto:trudyaalderink@zonnet.nl)

Elzerdijk 54, 7211 LV Eefde tel. 514151

## KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)

Voorzitter (ouderling): Dhr. R. Rook, e-mail: [rikrook@telfort.nl](mailto:rikrook@telfort.nl)

Scheuterdijk 21, 7211 ET Eefde tel. 541509

## WERKGROEP GEMEENTECONTACTEN EEFDE DESSAU

Voorzitter: dhr. J. van Raamsdonk, e-mail : [ko.vanraamsdonk@live.nl](mailto:ko.vanraamsdonk@live.nl)

Boedelhofweg 57, 7211 BP Eefde tel. 513637

## WERKGROEP HONGARIJE

Voorzitter: Dhr. J. Strijker, e-mail: [StrijkerJ@cs.com](mailto:StrijkerJ@cs.com)

Kokstraat 2, 7211 AP Eefde tel. 514828

## BLOEMENCOMMISSIE (VOOR DE EREDIENST)

Mw. T. van Helden, e-mail: [whvanhelden@online.nl](mailto:whvanhelden@online.nl)

Van Suchtelenstraat 48, 7203 DG Zutphen tel. 519738

Mw. N. Roeterdink, e-mail: [h.roeterdink@compaquet.nl](mailto:h.roeterdink@compaquet.nl)

Quatre Brasweg 22, 7211 LJ Eefde tel.540976

## BLOEMENFONDS (VOOR GEMEENTELEDEN) EN VERJAARDAGSFONDS

Mw. R. van Bosheide, e-mail: [r.vanbosheide@upcmail.nl](mailto:r.vanbosheide@upcmail.nl)

Teenkweg 14, 7211 EV Eefde tel. 540296

## KOFFIECONCERTCOMMISSIE

Mw. B. Dijkerman, email: [dijke112@planet.nl](mailto:dijke112@planet.nl)

Reeverdijk 6B,7211 LW Eefde tel. 541012

## COLLECTEMUNTEN + POSTZEGELS EN KAARTEN

Dhr. P. v. Meggelen, Zutphenseweg 252, 7211 EX Eefde tel. 510812

## KERKELIJKE ADMINISTRATIE:

Dhr. G.J. Kale, e-mail: [g.kale@versatel.nl](mailto:g.kale@versatel.nl)

Kapperallee 73, 7211 CC Eefde tel. 511819

## COMMUNICATIE (TAAKGROEP)

Contactadres: Dhr. H. Krol, e-mail: [hommekrol@kpnmail.nl](mailto:hommekrol@kpnmail.nl)

Scheuterdijk 37, 7211 ES Eefde tel. 540609

## KERKVENSTER

**[kerkvenster.eefde@gmail.com](mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com)**

Redactie: Mw. H. v.d. Burg,

Redactieadres: Luunhorststraat 13, 7211 EW Eefde tel. 511610

Eindredactie Mw. J. Zoerink tel. 511989

Dupliceren: Fam. Wijkstra, Yserenstraat 57, 7211 BV tel. 540220

Bezorging: Dhr. H. Hagelstein tel. 540208

Bezorging: digitaal: Dhr. W. Wim Bieleman

[kerkvensterdigitaal@gmail.com](mailto:kerkvensterdigitaal@gmail.com)

## KERKBRIEF

SAMENSTELLING: Dhr. W. Volkers, e-mail: [w.volkers4@kickmail.nl](mailto:w.volkers4@kickmail.nl)

Nachtegaalstraat 1B, 7211 GM Eefde, tel. 512610

## WEBSITE ONTMOETINGSKERK:

[beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl](mailto:beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl)

Beheerder: Jan Willem Aalderink, tel. 548830

## REKENINGNUMMERS

Ver. Protestantse Gemeente Eefde	ING	NL25 INGB 0003 1649 71	Kerkbalans & Vrijwillige bijdrage
Protestantse Gemeente Eefde	Rabobank	NL12 RABO 0301 4160 87	Collectemunten
Protestantse Gemeente Eefde	Rabobank	NL02 RABO 0322 3025 01	<u>t.g.v.: altijd doel/reden vermelden:</u>
bloemen voor gemeenteleden, bloemen voor de eredienst, Werkgroep Eefde-Dessau, Werkgroep Hongarije			
Diaconie Protestantse Gemeente Eefde	Rabobank	NL79 RABO 0322 3006 30	
Concertcomm. Protestantse Gem. Eefde	Rabobank	NL21 RABO 0386 7181 13	

## **KERKVENSTER, 2015**

### **Utrecht komt naar Geesteren**

Een impressie van de toespraak van dr. A. Plaisier op de Classis Achterhoek-Oost in de Gereformeerde Kerk van Geesteren, woensdag 22 april 2015.

De scriba van de Protestantse Kerk Nederland, dr. A. Plaisier, heeft in 2014 een zevental brieven over het ambt geschreven.

Daarbij wist hij zich vast geïnspireerd door de zeven brieven aan de gemeenten in het Bijbelboek Openbaring, maar dat terzijde. Brieven over het ambt: gericht o.a. aan de kerkenraad, aan de gemeente, aan de predikant.

Het ambt staat op de tocht en dat gegeven kan zijn weerslag hebben op de voortgang van de gemeente. Het blijft van belang dat er naast alle kleine en soms heel grote taken die gemeenteleden als vrijwilliger op zich nemen er ook ambtsdragers zijn die verantwoordelijkheid dragen voor goed bestuur en eraan bijdragen dat pastoraat, diaconaat en liturgie, beheer kunnen gedijen.

Dr. Plaisier kwam naar de Classis-vergadering vanwege de ambtsbrieven, waar onze kerkenraad zich op een aparte vergadering over heeft gebogen en waarvan naar de Classis toe verslag is gedaan.

Vooraf nog het volgende.

In onze Classis speelt momenteel een intensieve gedachtewisseling niet alleen over het ambt, maar ook over de toekomst van de veelal kleiner wordende gemeenten met alle zorgen van dien. Veel gemeenten verkeren in de rode cijfers; t.o.v. van 2008 is dat aantal fors toegenomen. Zelfstandig voortbestaan is voor veel gemeenten ongewis geworden, en dat proces noopt tot samenwerking. Samenwerking die in allerlei vormen kan plaatsvinden met behoud van zelfstandigheid of in een constructie waarbij gemeenten bijvoorbeeld samen een predikant beroepen of samen kerkrentmeesterlijke zaken behartigen.

Dr. Jaap van Beelen, Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen in Gelderland,

heeft daartoe een indringend document geschreven: De vrijblijvendheid voorbij, dat belangstellenden bij de Kerkenraad kunnen aanvragen.

Nu naar de inleiding van dr. A. Plaisier. De kerk is geen bedrijf dat je naar je hand zet. De kerk is iets unieks. Kerk is een geschenk van Jezus Christus.

We beseffen dat de kerk in onze cultuur in een grote crisis verkeert.

Kerk was in de oudheid een nieuw verschijnsel, een plaats waar heer en slaaf bijeen waren.

Basis van het ambt: gewone mensen worden tot een taak geroepen. Er is een ambt dat iedereen draagt: algemeen 'priesterlijk' ambt. Ieder gemeentelid heeft een ambt tot pastoraat, diaconaat en getuigen.

Een citaat: 'De kerk ligt niet aan het infuus van het ambt.'

Bijv. pastoraat: dat wordt niet aan één ambt exclusief uitbesteed in de geest van 'daar hebben we natuurlijk de dominee voor'. Hij/zij is als predikant allereerst getuige, prediker van het Koninkrijk Gods.

De Reformatie nam afstand van het bisschoppelijk model. De bisschop is te weinig geestelijk bezig, te veel verstrikt geraakt in wereldse aangelegenheden. De kerkenraad wordt het instituut dat leiding geeft aan de gemeente middels de drie ambten van ouderling, diaken en predikant. Christus regeert en heeft het voor het zeggen. Het ambt herinnert de gemeente aan haar oorsprong = Christus.

Een opvallende uitspraak: 'je gaat niet naar de kerk voor normen en waarden'.

Daarvoor hoef je niet per se naar de kerk te komen. Normen en waarden zijn elders ook wel op te doen.

Wat is de agenda van de kerk?

Er is ons de taak toevertrouwd om zuster- en broederschap te scheppen in Christus. Overdracht: gebeurt dat nog? Er komt een generatie aan die van niets weet. Evangelie leert je iets te begrijpen van het leven. De kerk heeft een heilige roeping om dat te blijven verkondigen en bespreekbaar te houden in allerlei gesprek en beraad.

De kerk vergrijst. Tegenvraag van Plaisier: 'Deugt grijs soms niet?'

Het project van de synode Kerk-2025: er is een digitale enquête gehouden. De contouren van de kerk Anno Domini 2025: er zal minder regelgeving zijn en een concentratie op de kerntaken van de kerk komen.

Plaisier heeft in een van zijn brieven voorgesteld het klassieke 'toezien op' van het ambt anders te omschrijven en komt uit bij het woord 'supervisie', wat wij in Eefde nu niet direct een verbetering vonden, integendeel. Supervisie heeft nog de geur van opzicht.

Op mijn (A.B.) vraag in de geest van de reactie die vanuit onze kerkenraad aan de Classis is verzonden, de vraag of je niet beter het in de kerkorde vermelde 'toezien op' van het ambt moet wijzigen in 'faciliteren', antwoordde Plaisier als volgt. Faciliteren is volgens Plaisier net iets te weinig, natuurlijk een kerk moet gelegenheid, vormen bedenken en

organiseren voor ontmoeting, gesprek, pastoraat etc.

Het gaat er in de gemeente van Christus wèl om dat je bij al die activiteiten elkaar de vraag blijft stellen: is wat wij doen in vieren en leren en dienen in de geest van Christus, antwoorden wij in al wat wij doen en bedenken aan datgene waartoe Christus ons uitnodigt en ons inspireert?

Het is een goede zet gebleken dat Utrecht naar Geesteren ofwel dat de generale synode in de persoon van de scriba van de landelijke kerk in de Classis op bezoek was.

De Classisvergadering was deze avond een aangenaam podium van bezinning op de toekomst van de gemeenten, heel waardevol.

Afgevaardigden: R. Roebers-Zwiers, diaken  
ds. Arie Broekhuis(verslag),  
M.E. Adriaanse, belangstellende  
ds. Arie Broekhuis



<b>datum en tijd</b>	<b>7 juni 2015</b> <b>10.00 uur</b>	<b>14 juni 2014</b> <b>10.00 uur</b>	<b>21 juni 2015</b> <b>10.00 uur</b>
<b>voorganger</b>	ds. Klein, Almen	ds. A. Broekhuis	ds. J. Ek, Brummen
<b>bijzonderheden</b>	Openluchtdienst Haveke	Dienst van Schrift & Tafel (zittende vorm) Koffieconcert	
<b>kleur</b>	groen	groen	groen
<b>diaconale collecte</b>	Havekediens (eigen collecte)	Artsen zonder grenzen: Knokken tegen Ebola	Stichting Vluchteling
<b>2<sup>e</sup> collecte</b>	Havekediens	Nieuwbouw Roosevelthuis	Plaatselijk Pastoraat
<b>auto ophaaldienst</b>	H van 't Veld Tel. 540394	W. Volkers Tel. 512610	E. van Zeijts Tel. 511516

<b>datum en tijd</b>	<b>28 juni 2015</b> <b>10.00 uur</b>		
<b>voorganger</b>	ds. D. van Doorn, Almen		
<b>bijzonderheden</b>			
<b>kleur</b>	groen		
<b>diaconale collecte</b>	Aardbeving Nepal		
<b>2<sup>e</sup> collecte</b>	Kerkinterieur		
<b>auto ophaaldienst</b>	G. Kale Tel. 511819		

**Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 uur op zaterdag.**

**kinderoppas** Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkdienst. Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster?

#### DIENSTEN IN DE OMGEVING

### Dienst in Het Spijk

maandag, 1 juni pastor R. van Veen, Sutfene  
De dienst begint om 14.30 uur. Na afloop drinken we  
gezamenlijk koffie.

Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve,  
waarbij iedereen welkom is.



## Diensten in De Borkel

zaterdag 13 juni mevrouw T. in 't Hof  
zaterdag 27 juni mevrouw L. Versluis

## Middagpauzediens

Iedere donderdag is er van 12.15 tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-Dienst in de Lutherse Kerk, Beukestraat 10 te Zutphen.

donderdag 04 juni pastor mevrouw G. Pols  
donderdag 11 juni ds. R.W. Heins  
donderdag 18 juni ds. W. Stolte  
donderdag 25 juni ds. Mevrouw M. Terwel - Hamster

## Radio Kerkplein

Uitzendingen: via de radio (106.1 MHz) en via de kabel (93.6 MHz).

Iedere zondag van 10.00 tot 13.00 uur met om 10.08 uur Kinderverhaal, om 10.20 uur Rotondemuziek, om 10.50 uur Plusminus en om 11.08 uur Klassiek kwartier.

De programma's zijn tot een week na uitzending te beluisteren via: [www.B-FM.nl](http://www.B-FM.nl)

### Zondag 7 juni 2015

Gesprek van de zondag: Gesprek: Over de nieuwe vormen van het pastoraat. Een gesprek o.l.v. ds. Gerard vd Brug.

De kerkdienst komt van de Baptistengemeente. Ds. Saskia Tichelaar, Arnhem.

Zondag 14 juni 2015: Gesprek: Over Geert Grote in relatie met de moderne devotie. Een gesprek hierover met ds Wim Stolte.

De kerkdienst komt van de Ontmoetingskerk Eefde. Ds. Arie Broekhuis

### Zondag 21 juni 2015

Wordt verzorgd door de Evangelische gemeente.

### Zondag 28 juni 2015

Gesprek van de zondag: Gesprek: Over dichter Staring. Over zijn relatie met het dorp Almen. Er komt een Staringmuseum in Almen. Een gesprek hierover.

De kerkdienst komt van de Martinuskerk Warnsveld. De heer J. Leijenhorst. Dienst in het dialect

## Leesrooster

ma. 01 juni	Handelingen 2:43-3:10	di. 16 juni	Psalm 107:23-43
di. 02 juni	Handelingen 3:11-26	wo. 17 juni	Jesaja 1:1-9
wo. 03 juni	Handelingen 4:1-12	do. 18 juni	Jesaja 1:10-20
do. 04 juni	Handelingen 4:13-22	vr. 19 juni	Jesaja 1:21-31
vr. 05 juni	Handelingen 4:23-31	za. 20 juni	Jesaja 2:1-5
za. 06 juni	Psalm 130	zo. 21 juni	Jesaja 2:6-22
zo. 07 juni	Marcus 3:20-35	ma. 22 juni	Jesaja 3:1-12
ma. 08 juni	Marcus 4:1-12	di. 23 juni	Jesaja 3:13-4:1
di. 09 juni	Marcus 4:13-23	wo. 24 juni	Jesaja 4:2-6
wo. 10 juni	Marcus 4:24-34	do. 25 juni	Psalm 30
do. 11 juni	Psalm 92	vr. 26 juni	2 Korintiërs 6:14-7:4
vr. 12 juni	Marcus 4:35-41	za. 27 juni	2 Korintiërs 7:5-16
za. 13 juni	Marcus 5:1-20	zo. 28 juni	2 Korintiërs 8:1-15
zo. 14 juni	Marcus 5:21-43	ma. 29 juni	2 Korintiërs 8:16-24
ma. 15 juni	Psalm 107:1-22	di. 30 juni	2 Korintiërs 9:1-14

### **Bij de diensten**

Zondag 31 mei is in de traditie de zondag van de drie-eenheid. Wees niet bang dat ik u deze zondag zal vermoeien met theologie en een uitdieping van het leerstuk over de Drievuldigheid. De zondag is bedoeld voor de liturgie, voor de vreugde om wat we gehoord hebben en om wat we zien dat de Eeuwige zijn sporen trekt in mensen, in verhalen, in alles wat wijst op de komst van het Messiaanse Rijk. We lezen Johannes 3:1-16 met de bekende tekst: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad..'

Zondag 14 juni werkt Musica Vocale o.l.v. Els Dijkerman mee aan de dienst van Schrift en Tafel. Het koor zal ook delen van de orde van de dienst van S. de Vries en W. Vogel (dienstboek I, orde nummer 4) voor de Eucharistie, zoals het Gloria, kunnen behartigen. De lezingen in deze dienst: profetenlezing Ezechiël 17:22-24 en evangelielezing Marcus 4:26-34.

### **Preekverzoeken**

Misschien is er een tekst of een thema waar u wel eens een preek over wilt horen. De zomertijd heeft in de liturgie een wat vrijer karakter. Het feest van Pinksteren en Trinitatis liggen achter ons en Advent is wel heel ver weg, vandaar mijn aanbod. Ik zal bij een overvloed van reacties een verantwoorde keuze maken. Reacties graag voor 15 juni.

ds. Arie Broekhuis

### **Koffie/thee drinken na de dienst van zondag**

Zondag 14 juni:

**Toos van 't Veld, Truus Brummelman en Jannie Dijkerman.**

zondag 28 juni

**Greet Tollenaar, Diny Wagenvoort en Dirkje van Zeijts.**

Op deze zondagen drinken we de koffie in de kerk en worden de dames om 9.15 uur in de kerk verwacht om een en ander klaar te zetten.

Bij verhindering s.v.p. zelf voor vervanging zorgen.

Greet Tollenaar, tel. 540861

### **Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen**

In het Gelre verblijft:

- mevrouw C. van der Vee-Kuiper

Op de Lunette:

- de heer J.W. Veltkamp

### **Thuis**

na verblijf in het Gelre:

- mevrouw J. Ruijsink-Klein Bleumink

## Overleden

Door mijn ziekte in maart kon de volgende gedachtenis nog niet eerder verschijnen.

Op 13 maart is overleden in de leeftijd van 82 jaar Joanna Huisman, verpleeghuis Het Spijk.

Jo Huisman was lange tijd gemeentelid in Eefde, er volgde een verhuizing met haar man Teunis Huisman naar Gorssel en sinds al weer enige tijd woonde zij in het verpleeghuis Het Spijk, toen zelfstandig wonen haar niet meer gegeven was.

Jo was een vrouw die met liefde en in alle spaarzaamheid met haar man haar drie dochters opvoedde. Ze zorgde voor een gastvrij huis, waar vrienden en vriendinnen welkom waren, weerde zich in het vrijwilligerswerk bij de SOWOG en Borkel, hielp de kinderen bij verhuizingen en hield erg van zingen en dat ging van het wereldse repertoire bij de operette tot de lofzang bij de cantorij.

Jo was een vrouw die kon aanpakken en veel werk verzette. Ze genoot van de tuin.

Ze was direct in haar manier van spreken en daar moest menigeen wel eens aan wennen.

Bij de crematieplechtigheid was de toon er een van dankbaarheid en de kinderen gaven daar stem aan in hun bijdrage.

De crematie vond plaats in 'De Omarming' op woensdag 18 maart.

Correspondentieadres: F.G. van Silfhout-Huisman, Hungerinkpad 5, 7211 AH Eefde

ds. Arie Broekhuis

Op 24 maart 2015 is mevrouw Janke Oortgiesen - Veltmeijer op 84 jarige leeftijd overleden.

Mevrouw Oortgiesen-Veltmeijer, beter bekend als Jannie Oortgiesen van de Blaak, is geboren in Hilversum en opgegroeid in Eefde. Na haar schoolopleiding, werkte zij bij kapper Geubel en later in Zutphen bij Sturka. Jannie leerde haar Jo kennen bij een herdenking van de oorlog op de Woeste Hoeve, waar beiden, zowel Jannie als Johan, een broer moesten missen in het oorlogsgeweld.

Op 10 juli 1953 trouwden ze en gingen wonen aan de Zutphenseweg: het huis droeg de mooie naam Vredeshof.

Daarna ging het jonge gezin wonen in de Koffiestraat. Intussen werd er een huis gebouwd op de Blaak, waar Jo allerlei gewassen kweekte o.a. groenten en bloemen, een winkel en kassen kwamen er in de loop van de jaren bij.

Het gezin vader moeder en 4 kinderen en de moeder van Johan verhuisde naar De Blaak toen Wim geboren werd was het gezin compleet. Jannie heeft op De Blaak veel werk verzet en er was veel werk, zorgzaam vol liefde voor haar man, de kinderen, voor Opoe Oortgiesen. Koken, (wat zij heel graag deed) wassen, klaar staan met koffie en thee. Op zaterdag werd iedereen uitgenodigd om mee te eten. Dat was altijd macaroni met boterhamworst uit blik.

In de schoolvakantie waren er uitstapjes naar het Elzerbos, picknicken bij de tennisbaan, die eerst moest worden aangeveegd en dan maakte moeder Jannie de tas open met allemaal lekkere hapjes en drinken. Er werden spelletjes gedaan er was plezier en de inhoud van de tas was veel en lekker.

Begin jaren 80 werd De Blaak verkocht en opnieuw verhuisden Jannie en Jo samen met Gerhard en Wim naar de Koffiestraat. Minder drukte, minder aanloop, het was voor haar erg wennen. Zoveel vrije tijd....Jannie ging borduren.

Toen in 1999 haar man Jo overleed, werd er na overleg met de kinderen naar een kleinere woning gezocht en dat werd de Ensinkweg 68. Jannie heeft toen een heel eigen leven moeten opbouwen. Haar man overleden, de kinderen allemaal uit huis, maar er kwam een hondje Nikky en dat gaf afleiding. En blij was zij met de bezoeken van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.



Langzaam werd haar gezondheid steeds minder en werd de thuiszorg ingeschakeld. Blij was Jannie met al de lieve verpleegsters die haar met zorg omringden. Psalm 23 werd uitgekozen. Woorden van de psalm 23 die zij niet uitsprak, in haar leven was zij doordrongen van haar geloof. Niet uitbundig, maar er naar handelen. Liefde aan haar naaste. Mensen ontmoeten en met aandacht luisteren naar de ander. Met de woorden van psalm. 23 heeft mevrouw Janke Oortgiesen-Veltmeijer laten zien hoe Geloof Hoop en Liefde, geborgenheid vertrouwen haar leven, haar hele leven hebben verrijkt.

Correspondentie adres: Familie Oortgiesen, Groot Bolwerk 97,7202 Ap Zutphen.

Rie Roebers

Op 16 april overleed in de leeftijd van 94 jaar Harrie Herman Wijcherson.

Als Harm Wijcherson was hij onder ons bekend, en hoe. Maar allereerst was hij een familieman, die betrokken was op zijn drie kinderen en hun partners en later intens meeleeft met zijn kleinkinderen die daar in de gedachtenisdienst op 22 april in onze kerk uitdrukking aan gaven in woord en muziek.

Op het bericht van overlijden is te lezen dat hij en Nel ruim 67 jaar in liefde met elkaar verbonden waren. Ze vormden samen een hecht stel dat in grote trouw en toewijding voor elkaar door het leven ging.

Harm heeft op vele manieren de gemeente van Christus gediend, in Eefde het grootste deel van zijn leven. Hij was scribe in een roerige tijd van de gemeente, zette zich in voor wat toen heette het Samen-op-Weg proces, was actief in de werkgroep Dessau en is vele malen op bezoek geweest in de St. Georggemeinde te Dessau. Hij heeft vele jaren deelgenomen met Nel aan de kring Inspirerend geloven, waar we dankbaar waren voor zijn wijze inbreng en geloofsvertrouwen en voor zijn vragen en zoeken en in de cantorij zong hij zijn partij mee.

Dit zijn zomaar wat zaken die mij te binnen vallen, en ik zal vast niet volledig zijn.

Hij was taalvaardig, dat bleek al in zijn jonge jaren toen hij na de bevrijding van Nijmegen met de Canadezen meetrok als tolk om zo zijn bijdrage te leveren aan de bevrijding van ons land.

Harm had een natuurlijk gezag, was open en direct in zijn reactie en communicatie, wat helderheid geeft en tegelijk ook soms net iets te scherp kan zijn. Ik denk zelf in dankbaarheid terug aan wat ik van hem heb ontvangen aan goede raad en opbouwende kritiek.

In de orde van dienst die in concept door Harm was opgesteld gaven zijn kinderen en kleinkinderen stem aan hun dankbaarheid en gemis, er klonk muziek van Bach op de piano door zijn schoonzoon. Er werd gezongen door dochter en kleindochter. We vierden de Maaltijd van de Heer, een wens van Harm, want zo was het ook gedaan bij de viering van hun 40 jarig huwelijk in een kerkdienst.

Een waardig afscheid van een gemeentelid dat meer dan eens liet weten hoezeer de gemeente van Eefde voor hem een tweede thuis was.

De crematie vond plaats in De Omarming te Zutphen.

Correspondentieadres:

Mevrouw P.J. Wijcherson - van Pernis, Van Dorenborchstraat 133, 7203 CC Zutphen

Ds. A. Broekhuis

Op 29 april overleed in de leeftijd van 73 jaar Johan Gotink. Najaar 2014 werden Joop Gotink en wie hem lief waren overvallen door een sombere diagnose. Joop stond voor een zware weg van behandeling van chemo en operatie, diverse keren verbleef hij in Nijmegen en hij moest en kon de ernst van zijn situatie onder ogen zien. Met alle pijn en moeite van dien. Joop mocht dan geen prater zijn, hij sprak open over zijn lot.

Joop groeide op in Eefde, op de boerderij waar hij later weer terugkeerde om er te wonen met zijn gezin.

Hij werd bedrijfsverzorger, deed dat werk vol overgave, maar moest helaas om fysieke redenen al vroeg in zijn arbeidzame leven dit werk neerleggen. Hij werd huisman, en moest daaraan wennen, maar sloeg zich kranig er doorheen en maakte wat van zijn zo veranderd leven.

Hij genoot van het werk in de tuin, de prachtige natuur rondom zijn huis, de schapen en later was hij intens betrokken op zijn kleinkinderen. Een zorgzame opa die van alles met zijn kleinkinderen ondernam, voetballen, de sluis bekijken, warmte schenken.

Joop was graag onder de mensen, hij hield van zingen en zo was hij een trouw lid van het Mannenkoor en de Cantorij, die beide meewerkten aan de gedachtenisdienst op 6 mei in onze kerk.

De liefde voor het orgel was er ook. Wanneer zijn broer les had luisterde Joop aandachtig en zo leerde hij zichzelf spelen. Wat was hij trots op zijn orgel, waarop hij in de laatste weken voor mij nog zijn kunsten vertoonde met het lied Ga met God en Hij zal met je zijn. Zo deelden wij de ernst van zijn ziekte, geloof en vertrouwen en hadden het ook over orgel en voetbal van Go Ahead, ook een passie van hem.

Het was bijzonder met hem te mogen optrekken. Dochter Jorieke verwoordde mede namens haar broer Mark welke betekenis Joop als vader voor hen heeft en sprak in dankbaarheid over alles wat van hem was uitgegaan en over wat hij had gegeven aan liefde, en trouw en voorbeeld.

Voor Henny die in de dienst in alle openheid, dankbaar en zonder opsmuk sprak breekt een tijd aan van alleen je weg moeten vinden na die maanden van zorg, hoop en teleurstelling. Moge in aandacht van anderen Gods aanwezigheid beleefd worden door haar en haar kinderen en partners en kleinkinderen.

De begrafenis vond plaats te Almen.

Correspondentieadres: H. Gotink-Regelink, Elzerdijk 11, 7211 LV Eefde

Ds. A. Broekhuis

## **Komen en gaan – mutaties t/m 19 mei 2015**

### Verhuisd binnen de gemeente:

- Het Nuessink 2, 7211 GR: de heer en mevrouw P. van Meggelen - Noordzij, naar Zutphenseweg 252, 7211 EX.
- Coehoornsingel 3, 7201 AA: mevrouw M. Huisman - Jager, naar Hoofdstraat 61a, 7213 CS Gorssel, correspondentieadres Lijnbaan 9, 7213 CL Gorssel.

### Vertrokken:

- Kapperallee 44 / Elzerdijk 52: Mevrouw J.H. Nijenhuis - Wiltink, naar Harfsensesteeg 1 - 5 7217 MD Harfsen.

### Overleden:

- Op 29 april 2015: de heer J. Gotink, Elzerdijk 11 7211 LV.

Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht: Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.

G.J. Kale

## **KERKENRAAD**

### **Uit de kleine kerkenraad**

Op 12 mei waren we met vier personen, Ds. Arie Broekhuis, Ko van Raamsdonk als vervanger van Rineke van Emst, Bert van der Veen namens het College van Kerkrentmeesters en Ymte Groeneveld, voorzitter en waarnemend scriba.

- In de Classis en ook in het halfjaarlijkse HAGE overleg is veel aandacht voor samenwerking van buurgemeenten. Dit heeft er toe geleid, dat onze kleine kerkenraad medio april een oriënterend gesprek heeft gevoerd met de kleine kerkenraad van Gorssel/Epse. Het was een plezierig en open gesprek. In 'gemengde' viertallen hebben we besproken hoe we het werk in de gemeente via de taakgroepen hebben georganiseerd. Na de pauze lieten we onze gedachten gaan over de voordelen van een nauwere samenwerking tussen Eefde en Gorssel/Epse. Afgesproken is dat beide kerkenraden dit gesprek intern gaan evalueren. Er zijn nog geen vervolgspraken gemaakt.
- Na de geslaagde bijeenkomst met de kleine kerkenraad van Gorssel/Epse zullen we contact zoeken met Warnsveld/Leesten en Zutphen om kennis te maken en de toekomst te bespreken. We bespreken deze ontwikkelingen op de gemeente avond van 11 juni as.
- Op de Classisvergadering in Geesteren op 22 april 2015 sprak ds. Arjan Plaisier over de toekomst van de PKN. Ds. Arie Broekhuis maakte een verslag voor Kerkvenster en de website van de ontmoetingskerk.
- Naar een nieuwe scriba wordt actief gezocht. We willen het takenpakket van de scriba opdelen in kleinere porties en zo de drempel voor het scribaat verlagen. We stellen elkaar ook de vraag of de duur van de ambtstermijn niet per se van vier jaar niet een agendapunt voor de kerkenraad moet zijn laten zijn. Er zijn nog geen gemeenteleden gevonden die een deel van het scribaat op zich willen nemen.
- De predikant licht zijn plannen voor het permanente educatieprogramma toe (zie elders in dit blad).
- Op 3 mei was de voorganger een legerpredikant, ds. Thijs Oosterhuis. Zowel hij als de gemeente waren zeer tevreden met het verloop van de kerkdienst. Er was een levendige discussie. Hij wil nog best een keer terugkomen om over zijn werk te spreken.

#### *Het College van Kerkrentmeesters*

- De postbus en het mededelingenbord krijgen een andere plek.
- Is druk bezig de pastorie(tuin) op te knappen.
- De administratie van de Actie Kerkbalans wordt overgedragen aan het Kantoor Kerkelijke Administratie: Voor de lopers verandert er niets.
- Goedhartkamer:  
De 'onthulling' van het naambordje was vastgesteld op 24 mei Pinksteren. Mevrouw Iet Goedhart is dan verhinderd. Dat spijt haar zeer. Daarom is in overleg met haar een nieuwe datum gekozen. Het bordje zal op zondagochtend 9 augustus worden onthuld.

#### *De Taakgroep Pastoraat*

- Start dit najaar met huiskamerbijeenkomsten.
- Met Gorssel/Epse heeft de taakgroep aan de cursus "Nieuwe wegen in het pastoraat" o.l.v. Floor Barnhoorn deelgenomen.
- De nieuwe opzet van het pastoraat beoogt: dichter bij de basis in kleinere eenheden. Van belang is dat de contactpersoon precies omschreven ziet wat wel en niet van hem of haar gevraagd mag worden. Meer terugkoppeling over bezoeken die gedaan worden is wenselijk. Contactpersonen zijn degenen aan wie de behoefte aan pastoraal bezoek gemeld kan worden. Wil men een ouderling, predikant, een bezoeker?

De contactpersoon is een tussenpersoon, oefent géén pastorale taak in de engere zin des woords uit. Van belang is dat gemeenteleden ook zelf initiatief gaan nemen. Het gaat om wederkerigheid, tweezijdigheid. Er komen meer buurten dan er nu wijken zijn.

- Er is een plan gemaakt om de jarige 75+ gemeenteleden per kwartaal uit te nodigen voor een feestelijke bijeenkomst in de kerk. Dus in april alle oudere jarigen van januari-maart etc. Vraag aan de taakgroep: Mogen alle 75+ers ook buiten hun eigen feestje van de verjaardagspartij zijn? Hoe ruim is de nodiging gedacht?

#### *Ontmoeting en Inspiratie.*

- Trudy Aalderink en Ymte Groeneveld hebben het nieuwe kerkplein bekeken. We willen een stuk tuin maken tussen kerk en pastorie met Bijbelse symboliek en aandacht voor duurzaamheid. een plan tot adoptie van een deel van de kerktuin door gemeenteleden. Alles staat of valt met voldoende bereidheid van gemeenteleden om de boel met elkaar op orde te houden. Mevrouw Tini Brugge, Kapelweg, Almen, schrijver van vele boek op het terrein van kerktuinen e.d. zal om advies worden gevraagd.

Ymte Groeneveld.

### COLLEGES

#### **Diaconie**

##### **Collecteopbrengsten**

26 april	Ere dienst en Kerkmuziek	€ 135.22
03 mei	Steunfonds Het vakantiebureau	€ 127.25
10 mei	Kinderhospice De Glind	€ 110.77
	Begrafenis Diaconie	€ 299.57
17 mei	Unicef	€ 133.82

##### **Collectedoelen**

07 juni Havekediens (eigen collecte)

14 juni Artsen zonder Grenzen: Knokken tegen Ebola

In West-Afrika knokken de hulpverleners van Artsen zonder Grenzen dag en nacht voor het leven van elke patiënt. Ebola is een besmettelijke ziekte die tot de dood kan leiden. De teams verzorgen patiënten, verlenen psychologische hulp aan patiënten en hun familieleden, trainen medisch personeel en medewerkers die voorlichting geven in lokale gemeenschappen en sporen actief Ebolaziekten op.

U kunt ook zelf een donatie overmaken op NL13 INGB 0000 0040 54 t.n.v. Artsen zonder grenzen/knokken tegen Ebola

21 juni Stichting Vluchteling

Wereldwijd zijn er ruim 50 miljoen mensen op de vlucht. Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp zoals onderdak, medische zorg, voedsel, onderwijs, toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorziening. Met uw bijdrage kunnen zij direct aan de slag.

U kunt ook zelf een donatie overmaken op NL48 INGB 0000 0009 99 t.n.v.

Stichting Vluchteling

28 juni Aardbeving Nepal

De samenwerkende hulporganisaties hebben een Nationale Actie voor de slachtoffers van de aardbeving die zaterdagochtend Nepal trof. Giro555 is geopend voor giften onder de naam "Nederland helpt Nepal".

U kunt ook zelf een bedrag overmaken op NL08 INGB 0000 0005 55 (zeven nullen)

## **Kerkrentmeesters**

### **Collectedoelen 2<sup>e</sup> rondgang**

07 juni Havekediens (eigen collecte)

14 juni Nieuwbouw Roosevelthuis

Genieten van vakanties in het Roosevelthuis

Wij kunnen ons vaak niet voorstellen wat het betekent om vanwege ziekte of lichamelijke beperking niet zelfstandig weg te kunnen. Het Roosevelthuis verzorgt voor deze mensen en hun partners diaconale vakantieweken. Maar het gebouw is aan vervanging toe en er is geld nodig voor de inrichting. Want in het vernieuwde vakantiehuis mag het de vakantiegangers aan niets ontbreken: door het bos op de duofiets, een aangepaste kamer met een speciaal bed en een goede douche.

21 juni Plaatselijk Pastoraat

28 juni Kerkinterieur

Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters

### **Het plaatsen van fietsen.....**

Zoals u allen heeft gezien nadert het Kerkplein zijn laatste fase. Tijdens de werkzaamheden hebben uw Kerkrentmeesters er voor gezorgd dat u de fiets haast naast de Kerk kon plaatsen, maar dat was tijdelijk. Er zijn nieuwe fietsrekken geplaatst met een overkapping op de oude locatie naast de kerk. Het is de bedoeling dat wij die ook gaan gebruiken en daarom gaan de oude fietsrekken voor de kerk verdwijnen. U kunt uw fiets dus prima stallen naast de kerk en niet meer er voor en dat zal onze kerk alleen maar verfraaien, zeker ook als straks de borders langs de kerkmuren ook weer gevuld zullen zijn. Wij hopen op uw begrip en gaan er van uit dat u allen hieraan mee zult werken.

Uw Kerkrentmeesters

## **TAAKGROEPEN**

### **Taakgroep Pastoraat**

#### **Zomerlunch**

Zondag 17 mei was de laatste aanschuifmaaltijd van dit seizoen .

Hiervoor is altijd veel belangstelling. De diaconale en pastorale raad hebben daarom besloten om in de zomermaanden een zomerlunch te organiseren. Dit doen we na een dienst waarin er koffie drinken is, zo dat u zo kan blijven of natuurlijk aanschuiven voor alleen de lunch. Tussen de koffie en de lunch gaan we iets gezelligs doen en we verwachten dat we het zo rond 14.00 uur afsluiten.

De eerste datum is **28 juni**. Hiervoor kan U zich opgeven bij:

Hanieke van Oene, tel: 540166 hanieke@live.

Joke Warringa, tel: 540873 j.warringa1@chello.nl

Opgave graag vóór 23 juni. Info komt ook nog op de kerkbrief en in de Gids.

Noteert U ook alvast de volgende data: 26 juli en 23 augustus.

Toos van 'tVeld

### **Werkgroep Dessau**

#### **Overlijden Harm Wijcherson**

De werkgroep Dessau heeft met verdriet kennis genomen van het overlijden op 16 april jl. van Harm Wijcherson. Wij herinneren hem als een zeer markante persoonlijkheid, met een uitgebreid historie in het partnerschap van de Ontmoetingskerk met de St. Georg Gemeinde in Dessau. Afgelopen september waren hij en zijn vrouw Nel nog sterk betrokken bij het bezoek vanuit Dessau aan Eefde.

Gelijktijdig met de gedachtenisdienst op 22 april heeft de St. Georg Gemeinde een gebedsdienst gehouden, waarin Harm Wijcherson door de gemeente met een grote foto en een gedicht werd herinnerd. In de Georgenbote van mei is een in memoriam geplaatst, die ik hier (onvertaald) overneem:

Harm Wijcherson gehörte zu den Initiatoren und Wegbereitern der Gemeindeparterschaft zwischen der Ontmoetingskerk (Begegnungskirche) Eefde und St. Georg in Dessau. Geprägt durch die Erfahrungen des 2. Weltkrieges lagen ihm Frieden und Verständigung zwischen unseren Völkern am Herzen. Gemeinsam mit seiner Frau Nel besuchte er St. Georg regelmäßig und pflegte freundschaftliche Beziehungen zu Gemeindegliedern. Beruflich in leitender Stellung bei der holländischen Luftfahrtgesellschaft tätig, konnte er sich leicht auf unterschiedliche Menschen einstellen und hörte interessiert zu. Die Gemeinschaft der Christen über Grenzen hinweg war ihm Heimat und geistliches Zuhause. Auf diesem Hintergrund öffnete er sich gern neuen Ideen und war dazu begabt, Schwierigkeiten und Probleme zwischen Menschen zu vermitteln. Er schrieb Gedichte, die in Aquarellen seiner Frau Nel ihren stimmungsvollen Ausdruck fanden. Harm Wijcherson starb am 16. April 2015 im Alter von fast 95 Jahren. Die Mitglieder von St. Georg bewahren ihn in dankbarer Erinnerung.

Martin K. Günther

Namens de werkgroep Gemeentecontacten Eefde-Dessau, Ko van Raamsdonk.



“De St. Georg Gemeinde bijeen om Harm Wijcherson te herdenken”

**Marijke Fomenko over haar geloofsbeleving:  
“Soms heb ik de neiging om in de dienst m’n vinger op te steken”**

Marijke Fomenko (1950) was drie maanden jong toen haar vader stierf. Haar moeder bleef met zes kinderen achter, met Marijke als enige dochter. “Een Arnhems meisje met vijf broers in een warm gezin,” lacht ze. “Kerkelijk heel meelevend, met gigantisch veel support van familie en vrienden. Elke zondag na de dienst was het thuis koffiedrinken. Alle mogelijke onderwerpen kwamen aan de orde: de preek, maar ook de politiek. Mijn moeder was politiek heel geïnteresseerd. En natuurlijk elke avond bijbel lezen, aan de hand van de afgescheurde kalenderblaadjes.”

Dat bijbel lezen is wat minder geworden, al beoefent ze die kunst nog wel als lector in de kerkdienst. “Weet je wat ik heel graag doe? Grasduinen in het nieuwe liedboek. Oh, daar staan zulke mooie verzen in. Word ik helemaal blij van. Ik blader wel ’s stiekem onder de preek. Heb ik soms de neiging om m’n vinger op te steken: kunnen we dit vers niet even lezen?”

De kerkgang boeit je nog?

“Jazeker. Ik kom er niet meer zoveel als vroeger, mede door m’n werk als uitvaartbegeleider voor Memento Mori, maar ik beleef er nog steeds veel aan, al zou ik veel meer dynamiek en interactie in de dienst willen. Het leven in een soort van stilstand zetten heeft zondags nog wel enige betekenis voor mij.” Met een lichte grijns: “Soms is de dominee echt de moeite van het luisteren waard. Maar zonder gekheid, voor mij is de kerkdienst al mooi als ik een paar hele mooie liederen heb gezongen. En ik moet zeggen, Arie is liturgisch heel sterk, zo goed als hij de liederen telkens weet af te stemmen op de inhoud van de preek. De ontmoeting met elkaar in de kerk vind ik ook belangrijk. Er zijn heel wat mensen alleen. Ik ben het er dan ook helemaal mee eens om het koffiedrinken samen voortaan elke zondag te doen.”

Merk jij buiten de kerkmuren iets van een figuur die je God zou willen noemen?  
“Oh, jazeker. Ik zie God in wat ik in mensen tegenkom. Door m’n werk verkeer ik vaak rond de scheidslijn van leven en dood. Je maakt mensen dan vaak mee op hun



puurst. Bijvoorbeeld in de verbijstering bij een zelfdoding of een plotseling verlies. Dat je denkt: hoe ga ik hiermee om? En dan wordt het je gewoon aangereikt. Dat je dingen doet die zo goed passen bij deze mensen.

Ik noem dat dan maar stiekem een handreiking van God.”

Is jouw christelijk geloof in de loop der jaren inhoudelijk sterk veranderd?

“Niet echt ingrijpend, denk ik. Ik ben nooit erg van de dogma’s geweest. Op catechisatie had de dominee de handen vol aan mij en m’n vriendin. We kwamen er voor de jongens, niet voor de artikelen des geloofs.

De figuur van Jezus heeft me wel altijd aangesproken.

Als voorbeeld. Dat hebben Boris en ik onze drie kinderen ook meegegeven: zie om naar de ander.”

Koester jij enige illusie omtrent een hiernamaals?

Gul lachend: “Ik weet niet of er engelenkoren zijn, maar ik hoop van wel.

Ik zing nu eenmaal graag en niet alleen bij Musica Vocale. Maar in ernst: vaak zie je bij overleden mensen echt een glimlach om de lippen. Alsof ze iets moois gezien hebben. Mijn moeder vertelde in het ziekenhuis zo'n mooi licht te hebben gezien. Aan haar gezicht was nog dagenlang blijheid te zien. Maar over het hoe en wat van een hiernamaals kan ik me niet echt druk

maken. Ik zeg met Hannah Lam: het is een ander weten.” “Onze schoonzoon Keo, de man van onze dochter Simone, vindt dat er hier in het westen altijd zo'n ophef van de dood wordt gemaakt. Hij komt uit Laos en is in zijn jonge jaren Boeddhistisch monnik geweest. Een schitterend mens, zoals hij in het leven staat, nooit veroordelend naar anderen. De dood is toch prachtig, roept hij altijd, dan ga je toch naar iets veel mooiers toe. Niettemin, mijn moeder heeft een zware doodsstrijd gevoerd: heb ik als zondig mens wel toegang tot de hemel? Mijn opa daarentegen, een fijn mens met wie ik een heel sterke band had, was vol vertrouwen. Toen ik psalm 91 op zijn sterfbed voor hem had voorgelezen zei hij: nu kan ik ook rustig gaan.”

Homme Krol

#### DIVERSE BERICHTEN

##### **Gemeente avond.**

Op 11 juni wordt vanaf 20.00 uur een gemeente avond gehouden. Op de agenda staan:

- Presentatie van het advies van de commissie 'Herinrichting Kerk'.
- Verslag van de activiteiten van de Kerkenraad en de Taakgroepen in het licht van het jaar- en beleidsplan.
- Overdracht van de administratie van Kerkbalans aan het Kantoor Kerkelijke Administratie (KKA)
- Inrichting en onderhoud van een Kerktuin.

##### **Kerk in Actie inzamelingsacties voor de zending**

Om het werk van Kerk in Actie te ondersteunen lopen er een aantal structurele inzamelingsacties: postzegels en briefkaarten, oude mobieltjes, 'oud' geld en cartridges. De opbrengst van de postzegels en kaarten is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie (80%) en de Gereformeerde Zendingsbond (20%).

De ingezamelde en gesorteerde kaarten postzegels worden verhandeld via een aantal verkoopadressen in Nederland en via nationale en internationale beurzen. De kaarten worden ook via websites te koop aangeboden.

De landelijke opbrengst van de kaarten en postzegels samen was in 2013 € 23.275 en in 2014 € 28.675. Het is dus nog steeds de moeite waard om gebruik te maken van de verzamelbak in de hal en op de balie in Het Spijk. Vooral nu er steeds minder kaarten en brieven met postzegels worden verstuurd, worden ze steeds meer waard.

Vooropgesteld kan worden, dat alle (onbeschadigde) postzegels en enveloppen met een postzegel van harte welkom zijn. Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan echter richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van kaarten:



1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel die mét als zonder postzegel.
2. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.
3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.
4. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van):

Anton Pieck  
Rien Poortvliet  
Rie Kramer  
Marjolein Bastin  
Anne Geddes  
Unicef  
Removos (mond en voetschilders)  
Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop),  
De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij KNRM  
Geboortekaartjes

Piet van Meggelen zorgt al vele jaren voor de postzegel- en kaarteninzameling in de kerk en in Het Spijk en hoopt dat nog lang te kunnen doen.

### **Herhaald aanbod**

Boek Carel ter Linden

Mij is gevraagd op een bijeenkomst OVERDAG een gesprek aan te bieden over het veelbesproken boek van (predikant) Carel ter Linden, *Wat doe ik hier in Gods Naam?* In de leeskring Inspirerend geloven lezen we op de avond dit boek grondig door, hoofdstuk voor hoofdstuk.

De avond is begrijpelijk in onze gemeente met veel (oude) ouderen niet voor iedereen een geschikt deel van de dag voor een thematische bijeenkomst.

Ik ben bereid bij voldoende belangstelling deze zomer een middag te besteden aan dit boek. Daarbij ga ik ervan uit dat deelnemers het boek ook gelezen hebben en met vragen komen. Wilt u me vóór maandag 15 juni laten weten of u interesse hebt?

Dan komt er in het juli nummer van het kerkvenster een aanbod van mijn kant.

Ds. Arie Broekhuis

### **Goedhartkamer**

Op zondag 9 augustus zal in aanwezigheid van mw. I. Goedhart het naambordje bij de Goedhartkamer in gebruik worden genomen, zo u wilt onthuld worden.

Er is op deze 2<sup>e</sup> zondag koffiedrinken en na de dienst zal het bordje zichtbaar worden gemaakt en is er gelegenheid voor verdere ontmoeting.

Namens de kerkenraad, ds. Arie Broekhuis

### **Permanente educatie**

Predikanten moeten sinds 2012 net als andere beroepsgroepen zoals huisartsen hun kennis en vaardigheden op peil houden of brengen. Er dient uit een drietal terreinen van de theologie een keuze gedaan te worden door de predikant en kerkelijk werker. Uit het aanbod vanuit de PKN heb ik o.a. gekozen voor een cursus "*Presentatie voor Voorgangers*" die op een dag eind mei en op een drietal dagen in juni gehouden wordt. Het is al weer jaren geleden dat ik op VU bij een logopedist en later nog eens in Kampen en ook bij Anne van der Meiden me op de presentatie gestort heb. Tijd voor een opfrissing!

In het najaar volg ik mogelijk weer een cursus, maar het is nog niet duidelijk of deze doorgang kan vinden; er dient een minimaal aantal deelnemers te zijn. In december volgt een studie-retraite week over de Psalmen. Daarover een andere keer.

ds. Arie Broekhuis

### **Over God gesproken**

Cursus Theologische Vorming voor  
Geïnteresseerden 2015/2016

Deze cursus (TGV) is een landelijke activiteit van de Protestantse Kerk, die op verschillende plaatsen wordt gegeven. In onze regio in Deventer, vanaf 17 september. De cursus omvat een gevarieerd aanbod van vakken op kerkelijk en theologisch terrein. Daarbij maken de onderlinge uitwisseling en inspiratie een belangrijk deel uit van het leerproces. De kernvakken zijn: oude Testament, nieuwe testament, kerkgeschiedenis, geloofsvragen, liturgiek, Islam, pastoraat en het Joodse leven. Daarnaast zijn er toegevoegde vakken zoals spiritualiteit en filosofie. Predikanten, theologen en andere specifiek deskundigen verzorgen de lessen. De grote verscheidenheid aan vakken en docenten maakt de cursus verrassend en boeiend.

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden en er vindt geen toetsing plaats door tentamens. Iedereen kan zelf bepalen hoeveel tijd hij of zij wil besteden aan de voorbereiding en verwerking van de leerstof.

*Voor wie*

De TGV is een cursus voor iedereen met belangstelling voor vragen over geloof, bijbel, kerk, samenleving en zingeving.

### *Tijd en plaats*

De cursus wordt gegeven op donderdagmorgen van 9.30 - 12.10. Elke morgen twee lessen van 70 minuten met daartussen een kleine pauze. In totaal ongeveer 30 lessen.

We komen bijeen in een van de bijgebouwen van de Ichtuskerk, Holterweg 108 in Deventer/Colmschate, op loopafstand van het treinstation en met voldoende parkeergelegenheid.

De kosten voor deze cursus, inclusief cursusmateriaal, zijn € 200: ca.€ 6,- per ochtend. Sommige docenten zullen niet verplichtend boektitels aanraden.

Voor 2 personen uit één huishouden geldt een reductie, gespreide betaling is mogelijk. Mochten de kosten een bezwaar zijn, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris, de heer F. Sick, waar u zich ook kunt aanmelden, tel.0570-612545, e-mail ferdisick@yahoo.com

Openingsavond - vrijblijvend kennis maken (gratis): donderdag 10 september om 20.00 uur in de Ichtuskerk, Deventer/Colmschate.

Spreker: Drs. Lieke Versluis, orthopedagoge en kerkelijk werker over "Beeldvorming rond Maria Magdalena". (Folder in de hal).

### **Nieuws van de Wereldwinkel Eefde**



### **Zomertijd: tijd voor de tuin, het terras en het balkon**

Wat is er leuker dan in de zomer de tuin, het terras en het balkon te verfraaien met kleurrijke vogels of vlinders die je overal in plantenbakken of in de grond kunt steken? Voor droge tijden hebben we mooie stenen waterpotten en waterbakken voor vogels en insecten. Voor de hele zomer kleurig beschilderde aardenwerken potten die kunnen worden opgehangen voor lieveheersbeestjes, vlinders, bijen of andere insecten. Daarin kunnen ze schuilen tegen wind en regenbuien of tegen vijanden die het op hen gemunt hebben.

Leuk als cadeau voor mensen die alles al hebben. Een guirlande van lichtjes maakt het geheel extra feestelijk.

Aanbieding: in juni tuinartikelen met zomerkorting van 20%.

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 16.00 uur aan de Schoolstraat 17A. Tel. 518662.

### **Wereldwinkel: dé *fairtrade* cadeauwinkel van Nederland**



### ***Welkom***

#### **7 juni Openluchtdienst Landgoed 't Haveke.**

Voorganger ds. W. Klein Almen  
muzikale medewerking Juliana Almen.

Thema: "Om God bewogen".

Welkom: vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar.

Bij slecht weer: Ontmoetingskerk Eefde

Nadere informatie via de Gids en regionale dagbladen

## Uit de landelijke kerk

Bron: Kerkinformatie

### De samenleesbijbel

Een nieuwe manier om met kinderen de Bijbel te lezen.

Kinderen die nog voordat het verhaal over Daniël goed en wel begonnen is, al in koor “de leeuwen” roepen. Ouders die de bloederige, gewelddadige verovering van het beloofde land liever niet met hun kinderen lezen. Bijbel lezen met kinderen is niet altijd gemakkelijk. Veel ouders en opvoeders hebben vragen over hoe ze met hun kinderen de Bijbel kunnen lezen. Een Bijbel die echt toegespitst is op gezinnen is er niet. Terwijl ook daar het geloofsgesprek plaatsvindt.

Het Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk (JOP) en Uitgeverij Jongbloed hebben daarom samen gewerkt aan een Bijbel die speciaal is bedoeld voor gezinnen: de Samenleesbijbel. Dit is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina's met extra materiaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Met weetjes, illustraties, opdrachten en liedjes komen bekende maar ook minder bekende én 'lastiger' verhalen dichterbij de leefwereld van kinderen.

De Samenleesbijbel verschijnt in september en is te koop voor € 59,95. ISBN: 987-90-8912-042-7. Formaat 16 x 24 cm. Te koop via [www.protestantsekerk.nl/webwinkel](http://www.protestantsekerk.nl/webwinkel), via [www.samenleesbijbel.nl](http://www.samenleesbijbel.nl) en in de boekhandel.

Een voorpublicatie staat ter inzage in de hal.

## Agenda



- Woensdag 3 juni, 14.00 uur- Taakgroep Pastoraat in de Goedhartkamer
- Dinsdag 9 juni, 19.30 uur Kerkenraad
- Donderdag 11 juni, Gemeenteavond

### **Colofon**

U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk **dinsdag 16 juni 2015 20.00 uur** deponeren in de brievenbus van **Luunhorststraat 13** te Eefde.

Artikelen kunnen gemaild worden naar [kerkvenster.eefde@gmail.com](mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com), graag wel even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel. 511610).

**Donderdag 18 juni 2015 om 20.00 uur** redactievergadering bij Hennie v.d. Burg.

Wij hanteren voor plaatsing een paar eenvoudige regels. Deze zijn op te vragen bij de redactie.