

# Kerkvenster

augustus 2015



**Groeten vanuit de tent!**

# PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE

**ONTMOETINGSKERK, SCHURINKLAAN 1, 7211 DD EEFDE TEL. 0575-546349**

## KERKDIENTEN

Elke zondag: 10.00 uur.

Koffiedrinken na de dienst: 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> zondag van de maand.

**Kinderopvang:** vraag de koster voor de dienst

**Auto-Ophaaldienst: melden voor zaterdag 10.00 uur, of eerder.**  
zie Dienstenrooster

## PREDIKANT

Ds. A. Broekhuis, e-mail: [abroekhuis@hetnet.nl](mailto:abroekhuis@hetnet.nl)

Hoefijzer 15, 7232 DW Warnsveld tel. 540006

opbeltijd: 09.00-09.30 uur (ma t/m vrij). Vrije dag: zaterdag

## KERKENRAAD

Voorzitter: Dhr. Y. Groeneveld, e-mail: [ymtegroeneveld@kpnmail.nl](mailto:ytegroeneveld@kpnmail.nl)

Scheuterdijk 31, 7211 ES Eefde tel. 470999

Scriba: vacant

e-mail: [scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com](mailto:scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com)

Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde tel.

## CANTOR-ORGANIST

Dhr. W.H. van Helden e-mail: [whvanhelden@online.nl](mailto:whvanhelden@online.nl)

Van Suchtelenstraat 48, 7203 DG Zutphen tel. 519738

## KOSTER

Mw. M.(Margarethe) Massink e-mail: [madmassink@kpnmail.nl](mailto:madmassink@kpnmail.nl)

Kosterstelefoon: tel. 06-15432024

## GOLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Dhr. EW. Brouwer, e-mail: [brouwer.ew@gmail.com](mailto:brouwer.ew@gmail.com)

Teenkweg 4 7211 EV Eefde tel: 542430

Secretaris Kerkrentmeesters: e-mail: [dolman@kickmail.nl](mailto:dolman@kickmail.nl)

Mw. M Dolman- te Loo Vullershof 14, 7211 NC Eefde tel: 541318

Ontvanger Protestantse Gemeente Eefde:

Mw. M.M.G. Bockting-Middelbrink:

e-mail: [mbocktingPGE@hetnet.nl](mailto:mbocktingPGE@hetnet.nl)

Dortherdijk 15, 7215 LC Joppe tel. 494009

## COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Mw. R. Roebbers: e-mail: [hgroebers@kpnmail.nl](mailto:hgroebers@kpnmail.nl)

Spoorhof 12, 7211 BH Eefde tel. 517391

Secretaris: Mw. Y. van Laar, e-mail: [yolanvanlaar@gmail.com](mailto:yolanvanlaar@gmail.com)

Eendrachtstraat 3, 7211 AM Eefde tel. 842398

Penningmeester: Dhr. J. Bosma, e-mail: [j.l.bosma@freeler.nl](mailto:j.l.bosma@freeler.nl)

Tel.: 0644500157

## PASTORAATEN EREDIENST (TAAKGROEP)

Voorzitter (ouderling):

Mw R. van Emst, e-mail: [d.vanemst@planet.nl](mailto:d.vanemst@planet.nl)

Schoolstraat 6, 7211 BC Eefde tel. 516484

Pastoraal ouderling:

Dhr. J. van Raamsdonk, e-mail: [ko.vanraamsdonk@live.nl](mailto:ko.vanraamsdonk@live.nl)

Boedelhofweg 57, 7211 BP Eefde tel. 513637

**Wilt u wijzigingen tijdig doorgeven aan de  
redactie?**

**[kerkvenster.eefde@gmail.com](mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com)**

## ONTMOETING EN INSPIRATIE (TAAKGROEP)

Voorzitter: Mw. T. Aalderink, e-mail: [trudyaalderink@zonnet.nl](mailto:trudyaalderink@zonnet.nl)

Elzerdijk 54, 7211 LV Eefde tel. 514151

## KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)

Voorzitter (ouderling): Dhr. R. Rook, e-mail: [rikrook@telfort.nl](mailto:rikrook@telfort.nl)

Scheuterdijk 21, 7211 ET Eefde tel. 541509

## WERKGROEP GEMEENTECONTACTEN EEFDE-DESSAU

Voorzitter: dhr. J. van Raamsdonk, e-mail : [ko.vanraamsdonk@live.nl](mailto:ko.vanraamsdonk@live.nl)

Boedelhofweg 57, 7211 BP Eefde tel. 513637

## WERKGROEP HONGARIJE

Voorzitter: Dhr. J. Strijker, e-mail: [StrijkerJ@cs.com](mailto:StrijkerJ@cs.com)

Kokstraat 2, 7211 AP Eefde tel. 514828

## BLOEMENCOMMISSIE (VOOR DE EREDIENST)

Mw. T. van Helden, e-mail: [whvanhelden@online.nl](mailto:whvanhelden@online.nl)

Van Suchtelenstraat 48, 7203 DG Zutphen tel. 519738

Mw. N. Roeterdink, e-mail: [h.roeterdink@compaquet.nl](mailto:h.roeterdink@compaquet.nl)

Quatre Brasweg 22, 7211 LJ Eefde tel.540976

## BLOEMENFONDS (VOOR GEMEENTELEDEN) EN VERJAARDAGSFONDS

Mw. R. van Bosheide, e-mail: [r.vanbosheide@upcmail.nl](mailto:r.vanbosheide@upcmail.nl)

Teenkweg 14, 7211 EV Eefde tel. 540296

## KOFFIECONCERTCOMMISSIE

Mw. B. Dijkerman, email: [dijke112@planet.nl](mailto:dijke112@planet.nl) tel. 541012

Reeverdijk 6B,7211 LW Eefde

## COLLECTEMUNTEN + POSTZEGELS EN KAARTEN

Dhr. P. v. Meggelen, Zutphenseweg 252, 7211 EX Eefde tel. 510812

## KERKELIJKE ADMINISTRATIE:

Dhr. G.J. Kale, e-mail: [g.kale@versatel.nl](mailto:g.kale@versatel.nl)

Kapperallee 73, 7211 CC Eefde tel. 511819

## COMMUNICATIE (TAAKGROEP)

Contactadres: Dhr. H. Krol, e-mail: [hommekrol@kpnmail.nl](mailto:hommekrol@kpnmail.nl)

Scheuterdijk 37, 7211 ES Eefde tel. 540609

## KERKVENSTER

[kerkvenster.eefde@gmail.com](mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com)

Redactie: Mw. H. v.d. Burg,

Redactieadres: Luunhorststraat 13, 7211 EW Eefde tel. 511610

Eindredactie Mw. J. Zoerink tel. 511989

Dupliceren: Fam. Wijkstra, Yserenstraat 57, 7211 BV tel. 540220

Bezorging: Dhr. H. Hagelstein tel. 540208

Bezorging: digitaal: Dhr. W. Wim Bieleman

[kerkvensterdigitaal@gmail.com](mailto:kerkvensterdigitaal@gmail.com)

## KERKBRIEF

SAMENSTELLING: Dhr. W. Volkers, e-mail: [w.volkers4@kickmail.nl](mailto:w.volkers4@kickmail.nl)

Nachtegalstraat 1B, 7211 GM Eefde, tel. 512610

## WEBSITE ONTMOETINGSKERK:

[beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl](mailto:beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl)

Beheerder: Jan Willem Aalderink, tel. 548830

## REKENINGNUMMERS

Ver. Protestantse Gemeente Eefde	ING	NL25 INGB 0003 1649 71	Kerkbalans & Vrijwillige bijdrage
Protestantse Gemeente Eefde	Rabobank	NL12 RABO 0301 4160 87	Collectemunten
Protestantse Gemeente Eefde	Rabobank	NL02 RABO 0322 3025 01	t.g.v.: altijd doel/reden vermelden:
bloemen voor gemeenteleden, bloemen voor de eredienst, Werkgroep Eefde-Dessau, Werkgroep Hongarije			
Diaconie Protestantse Gemeente Eefde	Rabobank	NL79 RABO 0322 3006 30	
Concertcomm. Protestantse Gem. Eefde	Rabobank	NL21 RABO 0386 7181 13	

### Oud Chassidisch verhaal van de wijze rabbi

Een wijze rabbi, die het grootste deel van zijn tijd doorbracht met het geven van onderricht en het bezoeken van zieken en stervenden, was met het bestuur van de synagoge overeengekomen, dat ze hem niet moesten lastig vallen met alle kleine veranderingen, die ze wilden aanbrengen in de gang van zaken binnen de gemeente.

Op een dag merkte hij, dat er bij de ingang van de synagoge een offerblok was geplaatst en deze ontdekking greep hem zo aan dat hij onmiddellijk het bestuur in vergadering bijeenriep: "Wat hebben jullie nu gedaan?" zo begon hij op verontwaardigde toon, "Jullie hebben bij de ingang van de synagoge een offerblok neergezet en dat is een groot schandaal".

Aarzelend vroeg één van de bestuursleden waarom hij hierover nu zo verbolgen was. Daarop antwoordde de rabbi: "Tot nu toe was het de gewoonte bij ons dat ieder, die een arme op zijn weg tegenkwam, hem een aalmoes gaf. Dan stond hij oog in oog met een ellendige en zag met eigen ogen zijn armoe. Door dat offerblok kun je voortaan je ogen sluiten en je hart zal niet meer worden geraakt door de nood van de armen".

--

Een verhaal spreekt voor zich. Ieder hoort er weer wat anders in. Ik geef u mijn leesbevindingen door en hoop dat het verhaal bij u iets op gang brengt.

Wat voor de één een hoofdzaak is, is voor een ander een bijzaak. Zo kun je je vergissen en blijkt jouw bijzaak echt een hoofdzaak te zijn voor een ander.

We belanden met dit verhaal in een tijd dat aalmoezen geven allesbehalve gênant was.

Hoewel, bij een bezoek onlangs aan de kerk in Tours (Frankrijk), waar de relieken van de heilige Martinus -st. Maarten- geherbergd worden, zag ik bij de uitgang een vrouw die op de stoep van de kerk zat te bedelen.

Ik hoor in het verhaal dat we ons moeten laten raken en dat dat niet vanzelf gaat, maar dat je ontvankelijk moet zijn. Niet eenvoudig om dat te zijn. Dat vraagt concentratie.

Efficiency is goed en er is door de globalisering en onze levensstandaard sprake van een goede doelenindustrie. In onze dagen zijn er acties waarbij je nood lenigt met een duit in het (collecte) zakje of een overschrijving. Allemaal nodig en goed.

Tegelijk vraagt dit verhaal van ons: Hoe zit het in je eigen omgeving, de straat waar je woont en de familie waar je bij hoort? Wie zijn daar om een 'aalmoes te geven'? Laat het vooral een vrolijke opdracht zijn en dat zeg ik niet, omdat het nu zomert!

ds. Arie Broekhuis



datum en tijd	2 augustus 2015 10.00 uur	9 augustus 2015 10.00 uur	16 augustus 2015 10.00 uur
voorganger	ds. A. Broekhuis	ds. A. Broekhuis	ds. D. van Doorn Almen
bijzonderheden	Dienst van Schrift en Tafel (lopende vorm		
kleur	Groen	Groen	Groen
diaconale collecte	St. Holland Building Nepal	IKA	Pasman Manege
2 <sup>e</sup> collecte	Plaatselijk Kerkenwerk	Plaatselijk Diaconaat	Kerk In Actie Zending
auto ophaaldienst	R. Simones-Verhoef tel. 511756	H. Slurink Tel.515446	J. Brummelman Tel. 540224

datum en tijd	23 augustus 2015 10.00 uur	30 augustus 2015 10.00 uur	
voorganger	ds. A. Broekhuis	ds. F.D. Rooze Leiden	
bijzonderheden			
kleur	Groen	Groen	
diaconale collecte	St. de Zonnebloem	Eardrop	
2 <sup>e</sup> collecte	Kerkinterieur	Kerkelijk Quotum	
auto ophaaldienst	A. Kloosterboer Tel. 540204	H. van 't Veld Tel. 540394	

**Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor  
10.30 uur op zaterdag.**

**kinderoppas** Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de  
kerkdienst. Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster?

**DIENSTEN IN DE OMGEVING**

**Dienst in Het Spijk**

3 augustus ds. A Broekhuis, Eefde  
De dienst begint om 14.30 uur. Na afloop drinken we  
gezamenlijk koffie.  
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve,  
waarbij iedereen welkom is.





## Diensten in De Borkel

zaterdag 08 augustus mevrouw. R. van Veen  
zaterdag 22 augustus ds. A. Broekhuis

## Middagpauzediensten

Iedere donderdag is er van 12.15 tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.

donderdag 06 augustus frater Ton Oostveen  
donderdag 13 augustus ds. G.W. v.d. Brug  
donderdag 20 augustus pastor V.T.T. ten Bruin  
donderdag 27 augustus pastor mevrouw G. Pols

## Radio Kerkplein

Uitzendingen: via de radio (106.1 MHz) en via de kabel (93.6 MHz).

Iedere zondag van 10.00 tot 13.00 uur met om 10.08 uur Kinderverhaal, om 10.20 uur Rotondemuziek, om 10.50 uur Plusminus en om 11.08 uur Klassiek kwartier.

De programma's zijn tot een week na uitzending te beluisteren via: [www.B-FM.nl](http://www.B-FM.nl)

### Zondag 2 aug 2015:

Gesprek van de zondag: Met Coos Blokhuis over zijn fietstocht naar Parijs m.b.t. Vincent van Gogh De kerkdienst komt van: Leger des Heils

### Zondag 9 aug 2015:

Gesprek van de zondag: Met Coos Blokhuis over zijn fietstocht naar Rome. De kerkdienst komt van: Ontmoetingskerk Eefde. Ds. A. Broekhuis

### Zondag 16 aug 2015:

Gesprek van de zondag: Met Coos Blokhuis over zijn fietstocht naar Echternach m.b.t. Willibrord. De kerkdienst komt van: Baptistengemeente. Ds. S. Tichelaar.

### Zondag 23 aug 2015:

Gesprek van de zondag: Met de leiding van Stichting Sarangkot Hulpproject Nepal. De kerkdienst komt van: Martinuskerk Warnsveld. Ds. E. Diepenveen.

### Zondag 30 aug 2015:

Gesprek van de zondag : Over de jongerenreis van de Protestantse gemeente Zutphen naar Taizé.

Kerkdienst; Er wordt deze week geen kerkdienst uitgezonden.

## Leesrooster

za. 01 augustus	Psalm 15	zo. 16 augustus	Leviticus 24:1-9
zo. 02 augustus	Marcus 7:1-23	ma. 17 augustus	Leviticus 24:10-23
ma. 03 augustus	Marcus 7:24-37	di. 18 augustus	Leviticus 25:1-12
di. 04 augustus	Handelingen 24:1-9	wo. 19 augustus	Leviticus 25:13-22
wo. 05 augustus	Handelingen 24:10-27	do. 20 augustus	Leviticus 25:23-34
do. 06 augustus	Handelingen 25:1-12	vr. 21 augustus	Leviticus 25:35-46
vr. 07 augustus	Handelingen 25:13-27	za. 22 augustus	Leviticus 25:47-55
za. 08 augustus	Handelingen 26:1-18	zo. 23 augustus	Psalm 78:1-16
zo. 09 augustus	Handelingen 26:19-32	ma. 24 augustus	Psalm 78:17-31
ma. 10 augustus	Psalm 34	di. 25 augustus	Psalm 78:32-39
di. 11 augustus	Handelingen 27:1-12	wo. 26 augustus	Psalm 78:40-55
wo. 12 augustus	Handelingen 27:13-26	do. 27 augustus	Psalm 78:56-72
do. 13 augustus	Handelingen 27:27-44	vr. 28 augustus	Marcus 8:1-21
vr. 14 augustus	Handelingen 28:1-16	za. 29 augustus	Marcus 8:22-38
za. 15 augustus	Handelingen 28:17-31	zo. 30 augustus	Leviticus 26:1-13
		ma. 31 augustus	Leviticus 26:14-26

## **Bij de diensten**

Zondag 2 augustus vieren we de Maaltijd van de Heer of Eucharistie, 'Dankbaarheidsmaal'.

We lezen uit Marcus 7 waar Jezus in een fel debat is verwickeld met Farizeeën en Schriftgeleerden met wie hij zoveel deelt.

Al leerden we in het verleden anders op de School met den Bijbel. Jezus is in de weer met tradities. Wanneer is een traditie sleets geworden en louter een lege vorm? Hoe blijft een traditie levend en zijn traditie en ethiek in een gezonde verhouding met elkaar? We vieren de Maaltijd, ook een eeuwenoude liturgische traditie. Wat wil de Tafel van de Heer ons bijbrengen?

Zondag 9 augustus lezen we verder in Marcus 7, waar Jezus een vrouw uit den vreemde ontmoet. Hoe worden afstanden overbrugd? Jezus wordt wijzer van deze vrouw.

Na de dienst is er een feestelijk moment als de Goedhartkamer wordt ingewijd. Mevrouw let Goedhart en kinderen zijn voor deze morgen uitgenodigd.

ds. Arie Broekhuis

## **Koffie/thee drinken na de dienst van zondag**

Op zondag 9 augustus:

**Willy Pasman, Agnes van de Berg en Toos Kuiken**

en op zondag 23 augustus:

**Jan Bosma, Paul Zoerink en Jannie Zoerink**

Bovengenoemde personen worden om 9.15 uur in de kerk verwacht om een en ander klaar te zetten.

Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.

Greet Tollenaar, tel. 540861

## MEELEVEN

### **Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen**

In de Lunette – afd. De Flank - verblijft:

- mevrouw. A. Dommerholt, Kerkegaard

Adres: De Lunette, Coehoornsingel 3, 7201 AA Zutphen

### **Thuis**

- mevrouw Pongers - van Reen, Luunhorststraat
- de heer. J. Veltkamp, Zutphenseweg

Weer thuis uit Gelre ziekenhuis Apeldoorn:

- de heer G. van Vrouwerff, Eendrachtstraat

### **Jubileum**

Op 9 juli vierden Herman en Rietje van Bosheide-Veeneman, Teenkweg 14, hun 50-jarig huwelijk. Wat een geluk om zoveel jaren in gezondheid met elkaar te zijn verbonden en wij als gemeente mogen dankbaar zijn om jullie beider betrokkenheid.

Herman in zijn diaconale werk, Kerkvenster en met praktische en technische vaardigheden en Rietje in al haar werk voor de orden van diensten, het verjaardagfonds en het bloemenfonds en ik schrijf gelijk dat ik onvolledig ben Dank voor alles wat jullie ons geven.

Veel goede levensdagen toegewenst.

### **Overleden**

In memoriam

Op woensdag 15 juli is in de leeftijd van 69 jaar overleden: Willem Klein Velderman, Schoolstraat 12. Wim en wie hem lief waren werden in juni overvallen door een heel sombere diagnose en prognose over de tijd van leven die hem zou resten.

De strohalm van een behandeling was niet voorhanden.

Truus en Wim en hun drie kinderen en partners en kleinkinderen hebben de hun gegeven tijd met Wim doorgebracht in warmte, verbondenheid, herinneringen.

Goddank bracht Wim het op , en dat mag toch als een zegen beleefd worden, om niet in doffe berusting te vervallen.

In al zijn zwakheid richtte hij zich op en wilde hij verantwoordelijkheid nemen en ook het gesprek over zijn uitvaart niet uit de weg gaan.

Daarnaast regelde hij zoveel andere zaken waar hij bij betrokken was in diverse vormen van vrijwilligerswerk.

In de gedachtenisdienst voor Wim op woensdag 22 juli in onze kerk spraken Truus en zijn kinderen Cindy, Marjon en Otto namens de familie in warme bewoordingen over hun echtgenoot en (schoon) vader en opa. Wim was geen man van veel woorden of die op de voorgrond trad. Hij was vooral een doener, hulpvaardig en zo trouw in alles waar hij zich aan had verbonden. Zijn ogen en zijn blik zeiden genoeg, aldus de kinderen die in dankbaarheid en met pijn hun vader zo zullen missen.

Wim heeft in onze gemeente zich geweed. Hij was diaken, klokkenluider, verzorgde nauwgezet de tuin en het gazon van de kerk, stelde dienstroosters op voor de ambtsdragers en was van de partij bij vele ad hoc klussen om een helpende hand te bieden. Het was zo fijn met hem samenwerken.

Ik heb het als bijzonder ervaren samen met Truus en Wim in het ziekenhuis in Apeldoorn de dienst voor te bereiden. Wim wilde ook daarin anderen helpen door zelf met voorstellen te komen voor de schriftlezing en liederen.

In de laatste bezoeken thuis aan Wim heb ik zoveel wijsheid en geloofsvertrouwen van hem ontvangen. Hij wist te gaan in 'een gevoel van geborgenheid'.

De intens goede momenten die in de laatste weken zijn beleefd in het gezin staan naast het gemis en de pijn om een zo voortijdige dood.

Moge de liefde en trouw die van Wim zijn uitgegaan gekoesterd worden in wie hem zo lief waren en ook ons als gemeente bijblijven.

Correspondentieadres:

G. Klein Velderman - Kers

Schoolstraat 12

7211 BC Eefde

ds. Arie Broekhuis

### **Komen en gaan – mutaties t/m 15 juli 2015**

Ingekomen:

Rustoordlaan 4, 7211 AX: mevrouw M. Mulder, voorkeurlidmaatschap in Zutphen.

Dortherdijk 14, 7211 LR: mevrouw A.M.O. van der Linden - van der Kooi.

Meijerinkstraat 12, 7211 AE: mevrouw M. Derksen - Wijkamp.

### Vertrokken:

Dortherdijk 55, 7211 LR: de heer J. Wolters, naar Vorden.

Yserenstraat 9, 7211 BV: de heer J.W. Boerstoel, naar Zutphen.

Zutphenseweg 252, 7211 EX: mevrouw G. Boom - Van Gelder, naar Zutphen.

Mettrayweg 12, 7211 AE: mevrouw J. van Wijhe, naar buitenland.

Van Dorenborchstraat 133, 72103 CC: mevrouw P.J. Wijcherson - van Pernis, naar Cothen.

### Overleden:

Op 10 juni 2015: mevrouw R. Bargeman, Boedelhofweg 56, 7211 BS

Op 12 juni 2015: mevrouw J.M. van der Vee – Kuiper, De Blaak 6, 7211 CS

Op 15 juni 2015: mevrouw J.G. Zeelen - Eilander,  
Zutphenseweg 202, 7211 EK

Op 15 juli 2015: de heer W. Klein Velderman, Schoolstraat 20, 7211 BC

G.J. Kale

## KERKENRAAD

### **Uit de kleine kerkenraad van 6 juli.**

We stonden stil bij de ernstige ziekte van Wim Klein Velderman en realiseerden ons hoeveel taken hij heeft die moeten worden waargenomen. We gaan ermee aan de slag.

De themadienst met krijgsmacht predikant Thijs Oosterhuis was zeer geslaagd. De samenloop met het concert kon goed worden opgevangen. Het was spijtig dat deze dienst niet was aangekondigd in De Gids. Mogelijk waren er meer belangstellenden voor het onderwerp geweest.

Bij gebrek aan een PR functionaris moeten we allemaal erg alert zijn op publiciteit van onze activiteiten. Voortaan wordt het laatste punt op de agenda: 'waarover moet naar buiten gecommuniceerd worden?'

De Website ziet er goed uit. Hij functioneert wel, maar is nog niet klaar. De Kerkbrief in verkorte vorm - Orde van Dienst en collectiedoelen - staat er nog niet op en de weergave van de kerkdienst is nog niet goed te volgen.

Er komt veel post binnen, vooral digitaal en het kost veel tijd om de postlijst zo te maken. De vergadering gaat ermee akkoord dat stukken die voor een van de Colleges of Taakgroepen bedoeld zijn zonder verdere vermelding kunnen worden doorgestuurd en dat veel 'blaadjes' en bedelbrieven niet genummerd en gearchiveerd hoeven te worden.

Na de zomer zal - in het verlengde van het gesprek met de kerk in Gorssel/Epse - contact worden gezocht met de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten en de Protestantse Gemeente Zutphen.

Op 9 augustus zullen we na de dienst het naambordje van de Goedhartkamer onthullen. Mevrouw Goedhart en haar kinderen zullen daarbij aanwezig zijn.

De plannen van de taakgroepen voor het nieuwe seizoen worden doorgenomen. Er is genoeg enthousiasme om er een actief jaar van te maken.



Enkele ideeën moeten nog in de grote kerkenraadsvergadering worden besproken. Rie, Rineke en Yolán naderen het einde van hun (verlengde) ambtstermijn. We gaan op zoek naar nieuwe diakenen.

Er zijn genoeg mensen die 'wel eens wat willen doen', maar we hebben 'echte' ambtsdragers nodig voor de continuïteit, om te voldoen aan de kerkorde, voor de zondagse eredienst en de vertegenwoordiging in andere organen.

Ymte Groeneveld

## COLLEGES

### Diaconie

#### Collecteopbrengsten

14 juni	€ 171.70	Artsen zonder Grenzen
21 juni	€ 139.56	Stichting Vluchteling
28 juni	€ 186.35	Aardbeving Nepal
05 juli	€ 118.30	Europa Kinderhulp
12 juli	€ 144.09	Stichting Bondgenoot
19 juli	€ 151.15	Diaconaal Quotum

€ 328.47 (begrafenis) doel: Stichting Hart voor Bocsa, Aalsmeer  
IBAN NL53 ABNA 0515 4494 58

#### Collectedoelen

##### 2 augustus Stichting Holland building Nepal

Nepal is een arm land. Helemaal nu na de aardbevingen ligt het land in puin. De regering doet niets voor mensen met een handicap of beperking. De ouders van kinderen met een aangeboren hersenbeschadiging (cerebral palsy) staan er alleen voor. En daar komt nog iets bij. Mensen in Nepal geloven dat een beperking of handicap een straf is van de goden. Geboren worden met een beperking is in Nepal een taboe. Dus als er in een gezin een kindje geboren wordt met een beperking, weten de ouders niet wat ze met hun baby aan moeten. Ze schamen zich zo enorm, dat ze soms hele gekke dingen doen. Een van de meisjes die nu geholpen wordt door de Zelfhulpgroep is gevonden in een vuilnisbak. Het Holland Building is gelegen vlak buiten de hoofdstad, Kathmandu.

Het is een prachtig gebouw, waar de kinderen leren om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Momenteel maakt men plannen voor een nieuw fysiotherapie gebouw. U kunt ook een gift overmaken op rekeningnummer NL 03 INGB 0005 1980 99 t.n.v. Stichting Holland building Nepal.

##### 9 augustus IKA (zie ook het verslag in het kerkvenstervan juli)

De I.K.A. (Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek) organiseert vakantieweken voor mensen die door een lichamelijke beperking niet meer in staat zijn om zelfstandig op vakantie te gaan. Ook echtparen zijn welkom.

De verzorging wordt gedaan door een enthousiaste groep vrijwilligers.

De vakantiehuizen zijn volledig aangepast, voorzien van een- en tweepersoonskamers met eventueel een hoog/laag bed en tillift. De vrijwilligers stellen samen met de predikant die meegaat een gezellig en gevarieerd programma samen. In de I.K.A. zijn vertegenwoordigd de diaconieën van de Achterhoek en Liemers en deze dragen hier ook financieel in bij.

Namens de diaconie van Eefde is Toos van 't Veld contactpersoon.

### 16 augustus      Pasman manege

De Pasman manege wordt al ruim dertig jaar geëxploiteerd door de Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. De dagelijkse leiding van de manege ligt bij de vier instructrices. De manege stelt zich ten doel om de gehandicapte ruiters tegen een lager tarief te laten paardrijden maar helaas wordt dat steeds moeilijker. Daarom vragen we mensen die de manege een warm hart toedragen de manege steunen.

U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL14 INGB 0002 1440 50 t.n.v. Stichting Paardrijden Gehandicapten.

### 23 augustus      Stichting De Zonnebloem

Zonnebloemvrijwilligers zetten zich in voor mensen met fysieke beperkingen. Zij organiseren bezoek aan huis, activiteiten buitenshuis, vakanties en evenementen om zo het leven van andere mensen te verrijken.

De werkzaamheden bij de Zonnebloemafdelingen zijn:

- regelmatig bezoeken van langdurig zieken, fysiek beperkten en hulpbehoevende ouderen
- organiseren, coördineren en begeleiden van afdelingsactiviteiten
- bijwonen van afdelingsvergaderingen
- bestuurswerk
- communicatiewerkzaamheden
- werken aan projecten en nieuwe ideeën vormgeven

U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL64 RABO 0301 4091 37 t.n.v. de Zonnebloem afd. Gorssel.

### 30 augustus      Eardrop

Wilt u een doof kind laten horen?

Als u dat wilt, kan dat. Steun dan stichting Eardrop, ruim 30 jaar geleden in Zutphen gestart en nu gevestigd in Apeldoorn. KNO-artsen uit heel Nederland hebben in Kenia en Ethiopië al 6000 dove kinderen geopereerd en ruim 500 lokale artsen en verpleegkundigen opgeleid. Voldoening is onze beloning, want stichting Eardrop heeft geen kantoor en geen betaalde krachten, allemaal vrijwilligers. Wij krijgen geen cent subsidie en zijn dus afhankelijk van u. Voor 11 euro kan een kind geopereerd worden!

Dove kinderen hebben geen toekomst in Afrika, dus als u een doof kind wilt laten horen, dan kunt u ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0376 7559 62 t.n.v. Eardrop onder vermelding van 3W.

### **Ouderenreisje**

De laatste jaren hadden we in Ab Bessels een enthousiaste organisator voor dit uitstapje.

Na Ab' s vertrek uit de Diaconie vorig jaar hadden we twee personen bereid gevonden om zijn taak over te nemen: Wim Klein Velderman en Ep van Zeijts. In grote lijn hadden zij hun plan voor de volgende reis klaar. In dit nummer van Kerkvenster zouden zij hun reisplan aankondigen. Door Wim's ziekte en het onverwacht snelle overlijden op donderdag 15 juli zijn deze plannen in een heel ander daglicht komen te staan.

U zult begrijpen dat we nadere mededelingen over het ouderenreisje uitstellen tot het volgende nummer van Kerkvenster.

Namens de Diaconie van de Ontmoetingskerk, Ben Wagenvoort

## Kerkrentmeesters

### Collectiedoelen 2<sup>e</sup> rondgang

2 augustus: Plaatselijk Kerkenwerk

9 augustus: Plaatselijk Pastoraat

16 augustus: Kerk in Actie: Zending

### Beroepsonderwijs voor weduwen in Nigeria

In Nigeria staan weduwen er vaak alleen voor. De eigendommen van het gezin behoren na het overlijden van de man toe aan de familie van de overledene. De vrouw blijft vaak zonder bezit achter. De vrouwenvereniging van de Kerk in Nigeria helpt deze vrouwen. Door vakonderwijs aan te bieden: korte opleidingen op maat. Wie geletterd is kan leren voor secretaresse, wie ongeletterd is leert handwerk. Vooral met de breimachine valt veel geld te verdienen. Maar naaisters zijn er ook. Na de opleiding ontvangen deze vrouwen een microkrediet om zelfstandig van start te kunnen gaan.

23 augustus: Kerkinterieur

30 augustus: Kerkelijk Quotum

Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters

## TAAKGROEPEN

### Taakgroep Pastoraat

#### Zomerlunch

Voor derde en laatste zomerlunch van dit seizoen nodigen we u uit op zondag 23 augustus.

Na de kerkdienst en het zondagse koffiedrinken, kunt u blijven voor de lunch.

Kosten 5 euro en opgave hiervoor graag voor 20 augustus bij:

Rie Roebers tel. 517391 hgroebers@kpnmail.nl

Toos van 't Veld tel. 540394 toosenhans2@hotmail.com

Namens Diaconie en Taakgroep Pastoraat hartelijk welkom.

Toos van 't Veld

## INTERVIEW

### De geloofsbeleving van Paul Zoerink:

“Van fijnen en motregen, daar word je nat van”

Volgens eigen zeggen heeft Paul Zoerink (54) van jongs af alles 'gesloopt' wat hij in handen kreeg. “Kijken hoe de dingen in elkaar zaten, wat er in of achter zat,” licht hij toe. Het geloofspakket waarmee hij als boerenzoon van huis uit was opgepadeld onderging eenzelfde behandeling. Wat hij onbruikbaar of onwerkbaar bevond legde Paul terzijde.

“Ik ben streng gereformeerd opgevoed, in het Vordense boerenland bij De Wildenborch.

Thuis mocht je dit niet en dat niet, zonder veel uitleg. Een wereld van verboden en geboden. Dat veranderde toen ik als puber in de kerkelijke jeugdclubs kwam. Dat was wel leuk. Er ging een andere wereld voor me open. Ik deed overal aan mee, van discussies tot disco's. Ik had een vlotte babbel al zeg ik het zelf. Vragen als wat is nou de wil van God, wat moeten we met de evolutietheorie, wat is nou het grote belang van het geloof – die dingen kwamen allemaal aan de orde.”

Paul kreeg toen ook te maken met dichter-dominee Jaap Zijlstra (Wij leven

van de wind), in de jaren zeventig gereformeerd predikant te Vorden en auteur van negentien nieuwe liedboekliederen. “Hij kon prachtig mooi preken. Wat-ie zei sneed hout en kon je ter harte nemen. We waren nogal gek met hem, al vonden we hem erg verlegen. We wisten niet dat-ie homofiel was. Daar is-ie pas jaren later mee naar buiten gekomen.”

Na de technische school in Lochem verzeilde Paul in het bedrijfsleven (“ik had geen zin in de MTS, de aanleg trouwens ook niet”). Met zijn werktuigkundige gaven kon hij er goed uit de voeten. Huisje-boompje-beestje lag in het verschiep toen hij zijn latere echtgenote ontmoette. Maar het huwelijk liep niet, althans niet tot wederzijds genoegen. Ze scheidde na vijf jaar. Paul verkoos het vrijgezellen bestaan. Sinds '91 woont hij op zichzelf in de Eefdesse Kokstraat.



**Paul Zoerink in zijn geliefde Kokstraat**

Daar is hij sinds jaar en dag de initiatiefrijke contactman voor De Koksmaatjes, de bruisende buurtvereniging.

De kost verdient hij als onderhoudsman walserij bij het Zutphense bedrijf Aurubis dat onder meer messingstrips voor autoradiateuren produceert.

“Bij m'n zilveren jubileum kreeg ik dit dingetje”. Met welgevallen zet hij een zwaar kaliber miniatuurwals-met-inscriptie voor m'n neus. “Een mooi volcontinubedrijf, Aurubis. In Duitse handen tegenwoordig. Prettig om te werken, al ben ik niet tevreden over het management. Van dat volk heb ik geen hoge pet op. Ik heb er al heel wat door de mand zien vallen.” Als doorgewinterd lid van de ondernemingsraad claimt Paul recht van spreken, eigenlijk per definitie.

Terug naar de kerk, wat is er nog over van zijn vroegere geloofspakket?

“Voor mij heeft het geloof nog altijd waarde. Niet het geloof van m'n jeugd, dat is wel ongeveer gesloopt. Maar die man uit Nazareth is nog altijd m'n grote voorbeeld. Als je die volgt gaan een hoop dingen goed. Ik zie de kerk niet als zaligmakend. Hoe je met mensen omgaat, oog hebben voor het belang van de ander, vind ik veel belangrijker. Mijn geloof is de basis waarop je dat doet.” Zie je Christus nog als exclusieve verlosser en zaligmaker?

“Nee, ook niet. De bijbelverhalen zie ik als levenslessen. Ik wil graag in eeuwige zaligheid geloven, maar niet als uitverkiezing. Dat er niks is na dit leven daar wil ik niet aan. Maar wat er dan wèl is? Je kunt het niet beredeneren. Moet je ook helemaal niet willen. Ik wil wel bekennen, dat m'n geloofsvertrouwen niet altijd zo sterk is.” Hij voegt er met een brede grijns aan toe: “Ik ben ruim van opvatting, niet streng in de leer. Ik zeg altijd maar: van fijnen en motregen, daar word je nat van.”

Over de toekomst van de Ontmoetingskerk kan Paul zich niet druk maken.

“We zullen de tent een keer moeten sluiten. 't Is niet anders. Verkopen en een feestje bouwen, zeg ik dan maar. Ik

ben jaren voortrekker geweest van de kindernevendienst. Maar op zeker moment is het over en moet je de opheffing meemaken. Jammer, maar de feiten moet je accepteren. We hebben geprobeerd om de jeugd erbij te betrekken. Met bijbelse musicals, een stukje theater. Ik heb zelf mijn leven lang toneel gespeeld, allerlei figuren, op school, in de kerk. Ik kwam hier in 1991, in toen nog het Witte Kerkje. Je deed gewoon mee. Op zondagavond waren er jeugddiensten. Ik heb Sinterklaas zelfs een keer in zo'n dienst gehaald. Dat was nogal heftig

toen. Jammer, dat we de jongeren inmiddels kwijt zijn. Hun expressie had in de kerk veel meer naar buiten moeten komen. Ze kregen de ruimte niet. Waarom geen popconcert in de kerk. Of gospel. Kunnen ze zelf heel goed organiseren." Bij het afscheid wijst Paul op een alleenstaande muur in z'n achtertuin. "Eigenhandig gemetseld. Het ouwe schuurtje heb ik al tijden geleden gesloopt. Ik ga nu weer opbouwend bezig. Moet een schuur met bakoven worden."

Homme Krol

## DIVERSE BERICHTEN

### Startdienst 20 september.

Het lijkt nog ver weg, en voor velen moet de vakantie nog beginnen, maar de planning voor de Startdienst is al weer begonnen. Dit jaar is het thema van de dienst: 'Goede Buren'.



Nu is dit natuurlijk voor velerlei uitleg vatbaar. Je kan denken aan die mensen die elke (?) zondag naast je in de kerk zitten of misschien zelfs op een van de banken in de buurt, of aan de burens thuis in de wijk.

Voor de voorbereidingscommissie

was er echter ook een duidelijke link tussen het thema voor de start van het nieuwe kerkelijke jaar en het nieuwe (kerk)plein. Daarom hebben wij het plan opgevat om op 20 september na de dienst gezellig met zijn allen (gemeenteleden en zoveel mogelijk burens) buiten op het plein te genieten van wat versnaperingen. Vanuit de kerk zullen we natuurlijk voor het een en ander zorgen, maar we hopen dat zo veel mogelijk aanwezigen ook zullen bijdragen aan een soort 'potluck' lunch. Hierbij nemen de aanwezigen thuisgemaakte gerechten mee, zodat zo veel mogelijk burens er van kunnen genieten. Verdere info volgt via het volgende Kerkvenster, de kerkbrief en flyers voor de buurt.



Er is echter ook oog voor andere burens die geografisch gezien verder van ons verwijderd zijn, d.m.v. de expositie in het Kerkgebouw die na de dienst op 20 september geopend zal worden.

Meer informatie hierover vindt U elders in dit Kerkvenster. Het spreekt vanzelf dat alle 'festiviteiten' omringd worden door toepasselijke muziek.

Zet U de datum dus vast in de agenda en gebruikt U de vakantietijd om eens na te denken op welke specialiteiten u onze burens zou willen trakteren.

Namens de voorbereidingscommissie, Rik Rook

### **Zomer: wie nodig jij uit?**

In elke plaats wonen mensen die tegen de zomer opzien. In die periode zijn de vaste contacten minder, de georganiseerde activiteiten staan op een laag pitje en het risico op eenzaamheid is groter. Daarom is het goed om eens om je heen te kijken wie extra aandacht gebruiken kan. Nodig iemand uit voor een bezoek of om samen op stap te gaan. Er is zoveel te doen in de naaste omgeving, juist in de zomermaanden. Sla er de plaatselijke krantjes maar op na. En het is gezellig om samen iets te beleven en daarover te kunnen praten.

Dit kan ook een opwarmingsoefening zijn voor het thema van de startzondag voor het nieuwe seizoen, dat luidt: **Goede burenen**. Wat zou het fantastisch zijn als we het lef hadden om iemand uit te nodigen uit onze buurt die we niet of nauwelijks kennen en om daarmee iets leuks te gaan doen. En wat kan het inspirerend zijn voor anderen om daarover te vertellen, bijvoorbeeld tijdens het samenzijn na de startdienst... ik fantaseer maar hardop, wie neemt de uitdaging aan?

Maps Adriaanse

### **Archieven Protestantse Gemeente Eefde online**

Onlangs zijn de inventarissen van de archieven van de Gereformeerde Kerk Eefde-Gorssel en van de Hervormde Gemeente Eefde aan de website van het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) toegevoegd. Drie jaar geleden nam de Protestantse Gemeente Eefde contact op met het RAZ met de wens om de oude archieven van beide kerken in bewaring te geven van het RAZ. Voordat de overdracht kon plaatsvinden dienden in onze kerk de stukken geïnteriseerd, geschoond, genummerd en op volgorde in archiefdozen opgeborgen te worden. Dit alles volgens de richtlijnen voor het beheren van kerkelijke archieven. Daarbij moesten alle nietjes en al het plastic verwijderd worden. Dankzij de inzet van de speciaal voor deze werkzaamheden gevormde werkgroep, bestaande uit Rikie Poelert, Herman van Bosheide, Hans Hesselink en Wim Otterman, is deze klus tot een goed einde gekomen. Hierbij had ondergetekende het genoegen deze operatie te mogen coördineren. Eind 2014 zijn de archiefdozen naar het RAZ overgebracht. Het RAZ heeft het archief vervolgens omgepakt en de inventaris ingevoerd in de database. Op 26 mei heeft onze werkgroep tijdens een feestelijke bijeenkomst in het RAZ een toelichting gehad over het beheer van onze archieven. Vervolgens kregen we een rondleiding in de catacomben van het RAZ. De archieven omvatten de periode van 1917 tot en met het jaar 1997. Inhoudelijk bieden de archieven een goed beeld van de ontwikkeling van beide kerkelijke gemeenten. Zo zijn de notulen bewaard gebleven en is de ontwikkeling van de kerkgebouwen te volgen. Omdat het relatief jonge archieven betreft, zijn er afspraken gemaakt over de openbaarheid van de archiefstukken. Een gering deel zal voorlopig niet openbaar zijn. De archieven zijn op de website van het Regionaal Archief Zutphen terug te vinden onder de archiefnummers 5073 (Hervormde gemeente Eefde) en 5074 (Gereformeerde kerk Eefde-Gorssel). Op verzoek kan men dan na opgave van de archiefnummers in Zutphen inzage in de stukken zelf krijgen.

Johan te Linde

### **Dialectdienst in de kerk van Almen.**

#### **Zondag 9 augustus om 10.00 uur**

In de dienst van 9 augustus gin stevige praeke, maor een verhaal. Een verhaal dat Netty Hengeveld uut Eibarge hef eschreven bi'j de korten, maor zo mooien psalm 131. 't Verhaal löt zien hie 't streven da-w in ons hebt onsniet altied dichter bi'j God of 't goddelijke brech.



Psalm 131:  
Ij, niet uut de heugte is mien  
harte,  
ik kieke niet driest uut de ogen,  
ik holle mi'j niet gengs met grote  
dinge,  
met wat mi'j baoven de pette geet.

Nae, ik hebbe mi'jzelf tot röste  
ebracht,  
bun stille eworden,  
zo as ne kleinen bi'j zien moeder  
lig,  
zo as ne kleinen, zo vuul ik mi'j.  
Kiek met verlengst uut naor Um,  
Israël, van now af an, veur altied.

Netty Hengeveld is theoloog, maor niet gebonden aan een geleufsgemeenschap. Zie geet veur in vieringen in de regio en wördt völle evraagd as 'sprekker bi'j afscheid'. Veur die gelaegenheden schrif ze vake gedichten. 't Liefst in de Saksische streektaal, want dat is veur eur de taal van 't harte. Ok is ze sinds een paar jaor lid van de werkgroep Dialect en Religie, die teksten uut Biebel en liedboek in de streektaal vertaalt.

Erik Andriessen, Almen

## Nieuws van de Wereldwinkel Eefde

### Opruiming

In augustus ruimen we op om plaats te maken voor nieuwe artikelen in het najaar. Er is van alles te koop tegen lage prijzen, dus laat deze kans u niet ontgaan.

Maandaanbieding: wierook

Deze maand vragen we ook aandacht voor onze collectie wierook. Het merk *De moeder's geuren* gaat uit het assortiment en is daarom nu te koop met 20% korting. Wierook kan rustgevend zijn, maar ook opwekkend, afhankelijk van de soort. Een welkome, natuurlijke manier om muggen op een afstand te houden, 's avonds op het terras/balkon of in de slaapkamer. Lavendel verjaagt motten die het juist nu gemunt hebben op zuiver wollen en katoenen kleding. Wierookhouders hebben we in alle maten en soorten, kom maar uitzoeken.

Het kassakoopje van de maand is op het moment van schrijven nog niet bekend, dus loop even binnen om te kijken wat met korting op de toonbank staat. Voor deze producten geldt: wees er snel bij, want op = op.

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 16.00 uur aan de Schoolstraat 17A. Tel. 518662.

**Wereldwinkel: dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland.**

### Geen zeepbel

De zoveelste zeepbel  
spat uiteen.

De zoveelste droom  
blijkt bedrog.

Maar duurzaam  
is de droom  
van een betere wereld.  
Die stijgt uit  
boven eigenbelang.

Die kleurt al  
eeuwenlang  
de dagen van hen  
die deze droom  
nieuw leven  
inblazen

*Greet Brokerhof-  
van der Waa*



## Projectkoor

Beste Zingliefhebbers,

Ook het komend seizoen gaat het Projectkoor-Eefde weer van start.

Hebt u zin om op de woensdagavonden vanaf september tot mei mee te zingen in een gezellig koor onder leiding van dirigent Ineke Agaart meldt u dan aan: [projectkooreefde@hotmail.com](mailto:projectkooreefde@hotmail.com) van harte welkom!!!!!!

We zingen in de Ontmoetingskerk op woensdagavond van 19.45 tot 22.00 uur.

Om u een indruk te geven welke stukken we instuderen:

Jacob de Haan: Missa Brevis

Chretchaninoff: Missa Festiva

Mozart: Vrolijke liederen.

Renaissance: Verschillende talen/vrolijk

Dit jaar een niet moeilijk programma maar samen ontspannen zingen voor iedereen. **Kun je zingen zing dan mee.**

Startdatum en uitvoeringsdata volgen.

Een muzikale groet namens het  
bestuur Projectkoor Eefde, Gerda Kamphuis

### BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK

## Uit de landelijke kerk

### Kerk in vakantie

Gaat u op vakantie in binnen- of buitenland en wilt u op zondag toch graag een kerk bezoeken? Met Kerkzoeker van de PKN kunt u gemakkelijk een kerk in de buurt vinden.

Ga naar [www.protestantsekerk.nl](http://www.protestantsekerk.nl) en u vindt onder het tabje 'Onder ons' de keuzemogelijkheid 'Vind een kerk...'

U kunt de plaatsnaam invullen, maar ook 'Uitgebreid zoeken' aanklikken. Dan kunt u nog kiezen uit: denominatie, taal en voor Nederland de classis.

Van de gevonden kerk wordt het adres en de aanvangstijd van de diensten vermeld met vaak nog uitgebreidere informatie.

Omgekeerd: als u vakantiegangers tegenkomt in deze regio die u naar een kerkdienst vragen: in het informatiekastje aan de straat en naast de deur van de hal hangt een lijst met algemene informatie over alle PKN-kerken in deze regio.

Bron: Kerkinformatie

## Agenda



- Maandag 27 juli 14.00 uur Moderamen kerkenraad
- Dinsdag 28 juli 14.00 Startdienst, subgroep Dienstvoorbereiding
- Dinsdag 4 augustus 14.00 uur Startdienst III

### **Colofon**

U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk **dinsdag 18 augustus 2015 20.00 uur** deponeren in de brievenbus van **Luunhorststraat 13** te Eefde.

Artikelen kunnen gemaild worden naar [kerkvenster.eefde@gmail.com](mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com), graag wel even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel. 511610).

- **Donderdag 20 augustus 2015 om 20.00 uur** redactievergadering bij Hennie v.d. Burg.

