

## Aanvulling KERKVENSTER december 2018

Door een misverstand zijn de eerste weken van december niet ingevuld, onze excuses. Bijgaand treft u een aanvulling aan op het Kerkvenster.

<b>datum en tijd</b>	<b>2 december 2018</b> 10.00 uur	<b>9 december 2018</b> 10.00 uur	
<b>voorganger</b>	ds. A Broekhuis	dhr. H Brouwer, Rouveen	
<b>bijzonderheden</b>	advent 1 avondmaal lopende vorm	advent 2	
<b>kleur</b>	paars	paars	
<b>diaconale collecte</b>	Help de nieuwe kerk in Bilthoven	Rode Kruis voor Jemen	
<b>2<sup>e</sup> collecte</b>	Kerkinterieur	Pastoraat nieuwe stijl	
<b>auto ophaaldienst</b>	A. Kloosterboer tel. 540204	H van 't Veld tel. 540394	

**U KUNT DE KERKDIENT OP DE ZONDAG OOK VIA DE COMPUTER ONTVANGEN.**

<https://kerkdienstgemist.nl/eefde>

of gemiste uitzendingen via <https://www.ontmoetingskerk-eefde.nl> bij bekijk meer preken.

**Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 uur op zaterdag.**

**kinderoppas** Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkdienst. Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster?

### DIENSTEN IN DE OMGEVING

#### Dienst in Het Spijk

Maandag 3 december 14.30 Pastor R. Rijk  
De dienst begint om 14.30 uur. Na afloop drinken we gezamenlijk koffie.  
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve, waarbij iedereen welkom is.

#### De Lunette Coehoorsingel 3

Aanvang diensten 15.30 uur, na aflopmogelijkheid om samen koffie te drinken  
7 december pastor R .v. Veen

#### Middagpauzediensten

Iedere donderdag is er van 12.15 uur tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.

donderdag 06 december 2018 ds M. Terwel-Hamster

donderdag 13 december 2018 ds J. Bruin

#### Middagpauzedienst viert 27ste verjaardag.

Op donderdag 29 november a.s. is het 27 jaar geleden dat de eerste Middagpauzedienst gehouden werd. Sindsdien is er elke donderdagmiddag om 12.15 u. in de Lutherse kerk aan de Beukerstraat een korte dienst.

Aan deze oecumenische diensten verlenen voorgangers en organisten van vrijwel alle kerken/geloofsgemeenschappen in Zutphen en omgeving hun medewerking.

De feestelijke viering heeft dit jaar als thema: "Tussen ja en nee".

De voorganger is ds Wim Stolte en de organist is de heer Arend Klein Hulze.

Muzikale medewerking wordt verder verleend door Alyde Touwen (zang), Menno Slagter (zang) en Christa Kelderman (blokfluit).

De kerk is open vanaf 11.30 uur. Vóór de dienst, die om 12.15 uur begint, is er orgelspel en rond 12.00 uur samenzang o.l.v. Alyde Touwen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie en/of thee.

## DE GEMEENTE BIJÉEN

### Bij de diensten

Advent I en Advent II December 2018

### Advent als oefenperiode

Tijd van verwachting is gekomen  
zie de tekens, het Koninkrijk nabij!  
Tijd van heiliging ook-  
oefenperiode voor de kerk  
om je leven om te vormen.

Laat je gebeden van Advent  
stijgen voor Gods aangezicht als wierook.  
Ontvang zijn kracht en overvloedige liefde.  
Zuiver uit wie je mag zijn  
gereed voor het licht van de Komende  
levend de Dag tegemoet.

Lex Boot, (predikant te Zeewolde)  
Uit: De Eerste Dag, Raad van Kerken in Nederland,  
winter 2018/2019)

### Zondag 2 december begint de Adventstijd.

We vieren een dienst van Schrift en Tafel en de cantorij werkt mee. De cantorij is doende met een orde voor de viering van het Avondmaal en deze zondag horen we een deel ervan bij het Sanctus en Benedictus (resp. Heilig, heilig en Gezegend Hij die komt).

Mooi dat we op deze zondag vieren dat we Christus uit de toekomst verwachten en dat Hij komt en dat wij in brood en beker Hem aanwezig mogen weten. Dat is en blijft een mysterie.

We vieren de Maaltijd in lopende vorm en dat is zoals het er nu uitziet voorlopig voor de laatste keer dat we deze vorm gebruiken.

In de toekomst zullen we gaan afwisselen tussen de viering in zittende en kringvorm.

U leest er later wel meer over.

We lezen uit het slot van Lucas, waarin Jezus gewaagt van de komst van het Koninkrijk, dreigende taal en beeldende taal waarmee gezegd wil zijn dat er een breuk is tussen onze tijd en Gods tijd. We horen de oproep om waakzaam te zijn, alert te zijn op wat nodig is.

We lezen daarnaast verder in Openbaring 8.

We steken de 1<sup>e</sup> Adventskaars aan.

**Zondag 9 december** staat Lucas 3:1-6 op het leesrooster dat wij volgen en waar de liturgische bloemschikking door geïnspireerd zal zijn.

Ds. Arie Broekhuis

## Koffie/thee drinken na de dienst van zondag

2 december Ali Kloosterboer, Dirkje van Zeijts en Diny Wagenvoort

9 december Jannie Dijkerman, Jan Brummelman en Truus Brummelman

I.v.m. de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te zijn.

Bolina Aalderink, tel.06-25516989

## COLLEGES

### Diaconie

#### Collectedoelen

#### 2 december Missionair Werk: Help de nieuwe kerk in Bilthoven

LifeWirez, pioniersplek in Bilthoven, richt zich op jongeren tussen 16 en 25 jaar, die niet (meer) in de kerk komen. Pioniers Richard en Robert zoeken jongeren op in hun eigen leef-omgeving en gaan met hen in gesprek. Naast ontmoeting en ontspanning zijn er geloofs-verdiepende activiteiten, waar jongeren gevormd worden. U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Eefde o.v.v. collecte 2 december.

#### 9 december Rode Kruis voor Jemen

In Jemen sterven mensen onnodig. Driekwart van de bevolking heeft dringend hulp nodig. Ziekenhuizen en burgers zijn aangevallen, hulpverleners kunnen niet goed hun werk doen, de prijzen van voedsel en benzine zijn torenhoog en de toegang tot schoon drinkwater is beperkt. Dit alles is het gevolg van een jarenlang conflict. 22,2 miljoen mensen zijn afhankelijk van humanitaire hulp, 2,8 miljoen kinderen en zwangere vrouwen lijden aan acute ondervoeding. Het Rode Kruis doet er alles aan om te onderhandelen met de strijdende partijen om toegang te krijgen tot het land. U kunt ook zelf een gift overmaken op NL33 INGB 0000 0008 81 t.n.v. Rode Kruis o.v.v. Jemen.

### Kerkrentmeesters

#### Collectedoelen 2<sup>e</sup> rondgang

2 december: Kerkinterieur

9 december: Pastoraat – Pastoraat nieuwe stijl

In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht. Gemeentelieden zijn in toenemende mate voor het onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De Protestantse Kerk werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Daarnaast worden hiervoor trainingen georganiseerd, zoals 'Nieuwe wegen in het pastoraat'. Ook voor beginners in een pastorale taak en voor degenen die zich in een bepaald aspect van pastoraat verder willen verdiepen zijn er trainingen. Nieuwe kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in een veranderende samenleving en kerk

Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters

## DIVERSE BERICHTEN

### Nieuws uit de Wereldwinkel

Eefde - Na de opknopbeurt van vorig jaar in de winkel wordt er nu hard gewerkt aan een nieuw gezicht naar buiten toe. Ook staan we nu op Facebook.

(wereld winkel Eefde - we hopen op veel volgers!) en we krijgen binnenkort een website.

Op 5 december staan we weer in het Spijk tijdens de koffieochtend.

Nog snel een aardigheidje voor Sinterklaas inslaan kan dan.

De stenen beelden uit Afrika van kisii-steen worden momenteel aangeboden met 50% korting: een unieke kans.



De kerstartikelen staan al te stralen in de winkel, zodat u op tijd kunt beginnen met het versieren van huis en haard.

En wat dacht u van een aparte kalender voor 2019 van Oxfam-Novib, voor uzelf of als geschenk? Ook hebben we de zakagenda's en de grotere bureauagenda's van Oxfam-Novib.

We hebben helaas moeten besluiten om de maandagmiddagopening in december niet door te laten gaan wegens gebrek aan beschikbare vrijwilligers, maar u kunt alle andere werkdagen bij ons terecht. Kom kijken en genieten, aan de Schoolstraat 17A.

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 uur.  
Telefoon 518662.

### Wereldwinkel Eefde, voor (h)eerlijke cadeaus

#### Agenda



- Maandag 11 december, 19.30 uur Kleine kerkenraad in de Goedhartkamer
- Woensdag 12 december, 10.00 uur Leerhuis over Amos, we lezen Amos 6 en 7, Goedhartkamer met ds. Arie Broekhuis

#### **Colofon**

U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk **dinsdag 4 december 2018 20.00 uur** deponeren in de brievenbus van **Hennie v.d. Burg, Luunhorststraat 13** te Eefde. Artikelen kunnen gemaïld worden naar [kerkvenster.eefde@gmail.com](mailto:kerkvenster.eefde@gmail.com), graag wel even telefonisch doorgeven dat u wat gemaïld hebt (tel. 511610).

- **Donderdag 6 december 2018 om 09.00 uur** redactievergadering bij **Jannie Zoerink**

**Advent is de tijd om te verwachten,  
om verzonken te zijn in gedachten.**

**Advent is de tijd om stil te staan  
bij wat God voor ons heeft gedaan.**

**Advent is de tijd om ons voor te bereiden op Zijn komst naar deze aarde.  
Schatten wij die komst wel in op de juiste waarde?**

**Advent is de tijd om te gedenken  
dat Hij ons Zijn zoon zou schenken**

**Advent is de tijd om te denken aan het Licht  
dat zich op ons zoekende mensen richt.**

**Advent is de tijd om bij jezelf te rade te gaan  
wat moet ik met de kerst boodschap aan?**

**Advent is de tijd om te denken, wat doet dat Kindje met mij?  
Of vind ik de tijd rond kerst wel gezellig en neem ik er de rest voor lief bij.**

**Advent is de tijd om te ontdekken wat Gods boodschap met jou doet.  
Hopelijk geeft het je hoop en moed.**

**Advent is de tijd om te danken voor dat Kind  
waarin onze mensheid verlossing vindt!**