

Kerkvenster

Kerst 2015



FIJNE KERSTDAGEN



Kerst, geboorte van Jezus

PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE

ONTMOETINGSKERK, SCHURINKLAAN 1, 7211 DD EEFDE TEL. 0575-546349

KERKDIENTEN

Elke zondag: 10.00 uur.

Koffiedrinken na de dienst: 2^e en 4^e zondag van de maand.

Kinderopvang: vraag de kosten voor de dienst

Auto-Ophaaldienst: melden voor zaterdag 10.30 uur, of eerder.
zie **Dienstenrooster**

PREDIKANT

Ds. A. Broekhuis, e-mail: abroekhuis@hetnet.nl

Hoefijzer 15, 7232 DW Warnsveld tel. 540006

opbeltijd: 09.00-09.30 uur (ma t/m vrij). Vrije dag: zaterdag

KERKENRAAD

Voorzitter: Dhr. Y. Groeneveld, e-mail: ymtegroeneveld@kpnmail.nl

Scheuterdijk 31, 7211 ES Eefde tel. 470999

Scriba.: Dhr. R. Rook, : tel. 541509

Scheuterdijk 21, 7211 ET Eefde

e-mail: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com

Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde

CANTOR-ORGANIST

Dhr. W.H. van Helden e-mail: whvanhelden@online.nl

Van Suchtelenstraat 48, 7203 DG Zutphen tel. 519738

KOSTER

Mw. M.(Margarethe) Massink e-mail: madmassink@kpnmail.nl

Kosterstelefoon: tel. 06-15432024

GOLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Dhr. EW. Brouwer, e-mail: brouwer.ew@gmail.com

Teenkgweg 4 7211 EV Eefde tel: 542430

Secretaris: Mw. M Dolman- te Loo e-mail: dolman@kickmail.nl

Vullershof 14, 7211 NC Eefde tel: 541318

Ontvanger Protestantse Gemeente Eefde:

Mw. M.M.G. Bocking-Middelbrink:

e-mail: mbockingPGE@hetnet.nl

Dortherdijk 15, 7215 LC Joppe tel. 494009

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Mw. R. Roebers: e-mail: hgroebers@kpnmail.nl

Spoorhof 12, 7211 BH Eefde tel. 517391

Secretaris: Mw. Y. van Laar, e-mail: yolanvanlaar@gmail.com

Eendrachtstraat 3, 7211 AM Eefde tel. 842398

Penningmeester: Dhr. J. Bosma, e-mail: j.l.bosma@freeler.nl

Tel.: 0644500157

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP)

Voorzitter (ouderling):

Mw R. van Emst, e-mail: d.vanemst@planet.nl

Schoolstraat 6, 7211 BC Eefde tel. 516484

Pastoraal ouderling:

Dhr. J. van Raamsdonk, e-mail: ko.vanraamsdonk@live.nl

Boedelhofweg 57, 7211 BP Eefde tel. 513637

Wilt u wijzigingen tijdig doorgeven aan de redactie?

kerkvenster.eefde@gmail.com

ONTMOETING EN INSPIRATIE (TAAKGROEP)

Voorzitter: Mw Tjerie Kale-de Vries., e-mail: g.kale@versatel.nl

Kapperallee 73 7211 CC Tel. 511819

KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)

Voorzitter (ouderling): Dhr. R. Rook, e-mail: rikrook@telfort.nl

Scheuterdijk 21, 7211 ET Eefde tel. 541509

WERKGROEP GEMEENTECONTACTEN EEFDE-DESSAU

Voorzitter: dhr. J. van Raamsdonk, e-mail : ko.vanraamsdonk@live.nl

Boedelhofweg 57, 7211 BP Eefde tel. 513637

WERKGROEP HONGARIJE

Voorzitter: Dhr. J. Strijker, e-mail: StrijkerJ@cs.com

Kokstraat 2, 7211 AP Eefde tel. 514828

BLOEMENCOMMISSIE (VOOR DE EREDIENST)

Mw. T. van Helden, e-mail: whvanhelden@online.nl

Van Suchtelenstraat 48, 7203 DG Zutphen tel. 519738

Mw. N. Roeterdink, e-mail: h.roeterdink@compaqnet.nl

Quatre Brasweg 22, 7211 LJ Eefde tel.540976

BLOEMENFONDS (VOOR GEMEENTELEDEN) EN VERJAARDAGSFONDS

Mw. R. van Bosheide, e-mail: r.vanbosheide@upcmail.nl

Teenkgweg 14, 7211 EV Eefde tel. 540296

KOFFIECONCERTCOMMISSIE

Mw. B. Dijkerman, e-mail: dijke112@planet.nl

Reeverdijk 6B,7211 LW Eefde tel. 541012

COLLECTEMUNTEN

Mw. Carla Brouwer: e-mail carlabrou@hotmail.com

telefonisch te bestellen tel. 542430

Als de betaling binnen is van uw bestelling kan telefonisch een afspraak worden gemaakt.

KERKELIJKE ADMINISTRATIE:

Dhr. G.J. Kale, e-mail: g.kale@versatel.nl

Kapperallee 73, 7211 CC Eefde tel. 511819

COMMUNICATIE (TAAKGROEP)

Contactadres: Dhr. H. Krol, e-mail: hommekrol@kpnmail.nl

Scheuterdijk 37, 7211 ES Eefde tel. 540609

KERKVENSTER

kerkvenster.eefde@gmail.com

Redactie: Mw. H. v.d. Burg,

Redactieadres: Luunhorststraat 13, 7211 EW Eefde tel. 511610

Eindredactie Mw. J. Zoerink tel. 511989

Dupliceren: Fam. Wijkstra, Yserenstraat 57, 7211 BV tel. 540220

Bezorging: Dhr. H. Hagelstein tel. 540208

Bezorging: digitaal: Dhr. W. Wim Bieleman

kerkvensterdigitaal@gmail.com

KERKBRIEF

SAMENSTELLING: Dhr. W. Volkers, e-mail: w.volkers4@kickmail.nl

Nachtegaalstraat 1B, 7211 GM Eefde, tel. 512610

WEBSITE ONTMOETINGSKERK:

beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl

Beheerder: Dhr. J. W. Aalderink, tel. 548830

REKENINGNUMMERS

Ver. Protestantse Gemeente Eefde	ING	NL25 INGB 0003 1649 71	Kerkbalans & Vrijwillige bijdrage
Protestantse Gemeente Eefde	Rabobank	NL12 RABO 0301 4160 87	Collectemunten
Protestantse Gemeente Eefde	Rabobank	NL02 RABO 0322 3025 01	<u>t.g.v.: altijd doel/reden vermelden:</u>
bloemen voor gemeenteleden, bloemen voor de eredienst, Werkgroep Eefde-Dessau, Werkgroep Hongarije			
Diaconie Protestantse Gemeente Eefde	Rabobank	NL79 RABO 0322 3006 30	
Concertcomm. Protestantse Gem. Eefde	Rabobank	NL21 RABO 0386 7181 13	



Een vluchtelingenkind

Hierboven ziet u een afbeelding van het schilderij *De vlucht naar Egypte* van Rembrandt. Het is een vroeg werk van de schilder en is gedateerd in het jaar 1627. Rembrandt heeft maar liefst 6 werken, voor zover wij weten natuurlijk, gewijd aan het thema van de vlucht van Jozef en Maria naar Egypte. Opvallend is het licht dat op het centrum van het schilderij valt. Maria en Jozef en het kind staan in de spotlight. Onze aandacht wordt door het omringende vele duister van de achtergrond als vanzelf gestuurd naar het drietal. Maria draagt een blauw gewaad dat nogal wat meters stof omvat, want achter haar is de rug van de ezel er mee bedekt. Jozef loopt als een krachtige partner voorop, blootvoets. De kleur blauw verwijst naar haar onschuld en zeker ook naar haar goddelijke status. Blauw is immers de kleur die we met de hemel verbinden.

De attributen van de timmerman Jozef zijn een onderdeel van de bepakking: een zaag en een houtboor.

Het kind draagt een muts, waarbij de rand van de muts zomaar kan doorgaan voor een aureool, een aanduiding van goddelijke komaf. Ze houdt het kind stevig vast omklemd, en kijkt waakzaam uit haar ogen. Zo wordt het contrast des te groter met wat het in het evangelie aan de orde is: een mensenkind, de Zoon van God, met zijn moeder van hemelse allure onderweg, op de vlucht, belaagd. De angst is van Maria's gezicht af te lezen.

Rembrandt doet daarmee recht aan het verhaal van Lucas en Matteüs, bij wie de vlucht naar Egypte wordt beschreven (Matteüs 2). Bijbeluitleggers, zoals de joodse auteur Pinchas Lapide die zich – opmerkelijk – grondig hebben verdiept in het Nieuwe Testament, zijn vrijwel eenstemmig in de opvatting dat er geen volkstelling heeft plaatsgevonden. Dat zou een gigantische operatie zijn geweest die chaos zou hebben betekend, die de Romeinse bezetters nu juist niet konden gebruiken in hun politiek.

Wel is er onder de grote groepen joodse gelovigen een krachtig verzet geweest tegen de lasten, de belasting die van Romeinse kant het volk werden opgelegd. In de evangeliën vinden we niet voor niets zoveel vragen over het al of niet belasting betalen aan de keizer (zo bijv. in Lucas 20:22 en 23:1-3). Velen zullen gevlucht zijn om daarmee aan die druk te kunnen ontkomen. Je zou ze haast 'economische vluchtelingen' kunnen noemen. Hoe het ook zij, de motieven van de vlucht van Jozef en Maria zouden heel goed een combinatie kunnen zijn van vrees voor Herodes en verzet tegen een hardvochtige belastingdruk die tot bittere armoede leidde.

Wat leren mij het beeld van Rembrandt en de bevindingen van o.a. Lapide?

Het bepaalt ons erbij dat we in de geboorteverhalen en dus in onze viering van het kerstfeest vooral oog moeten hebben voor de rauwe en weerbarstige kant van het feest van de geboorte van Christus. Jezus kwam niet in een gespreid bedje ter wereld.

Midden in de tijd, in een omgeving van onderdrukking en verzet (Jozef en Maria op de vlucht) zag hij het licht. Er was een intens verlangen naar gerechtigheid en vrijheid.

In die wereld waarin de grote namen het voor het zeggen hebben – Lucas noemt ze steeds bij naam en toenaam – begint een andere geschiedenis, een tegengeschiedenis. Er klinkt een tegenstem van mededogen, barmhartigheid, van verzet tegen wie gekleineerd worden.

In de lofzangen van Maria en Zacharias wordt stem gegeven aan wat het kind eenmaal groot geworden aan verwachting, hoop en protest heeft losgemaakt.

Hun lied klinkt nog elk dag in kloosters in de morgen(lofzang van Zacharias) en in de avond(de lofzang van Maria als vast onderdeel van de Vespers), vervuld als deze getuigen zijn van de Geest. En wij kunnen ons voegen in de lofzang en zo ons hun hoop en verlangen te binnen brengen naar een wereld van vrede en recht.
Gezegende Kerstdagen!

Het schilderij bevindt zich in Musée des Beaux-Arts in Tours(F)
Helmut Gollwitzer/Pinchas Lapide,
Een vluchtelingenkind, gedachten over Lucas 2,

Ten Have, 1984

ds. Arie Broekhuis

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN

JANUARI 2016

datum en tijd	3 januari 2016 10.00 uur	10 januari 2016 10.00 uur	17 januari 2016 10.00 uur
voorganger	ds. A. Broekhuis	ds. mw. L. v. Prooyen Schoorman	ds. A. Broekhuis
bijzonderheden	Nieuwjaarsbegroeting	Koffieconcert	Dienst van Schrift en Tafel
kleur	wit	wit	wit
diaconale collecte	Rode Kruis	NSGK	Steun kleurrijke kerken
2^e collecte	Oikocredit	Kerkinterieur	Zondag voor de eenheid
auto ophaaldienst	J. Strijker tel. 514828	R. Simonis-Verhoeff tel. 511756	H. Slurink tel. 515446

datum en tijd	24 januari 2016 10.00 uur	31 januari 2016 10.00 uur	
voorganger	ds. A. Broekhuis	ds. J. Muis, Ruinewold	
bijzonderheden		Chr. Mannenkoor IJsselstreek	
kleur	groen	groen	
diaconale collecte	Plaatselijke Diaconie	Help de nieuwe kerk in Den Haag	
2^e collecte	Catechese & Educatie	Kerkelijk Quotum	
auto ophaaldienst	J. Brummelman tel. 540224	A. Kloosterboer tel. 540204	

Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 uur op zaterdag.

Kinderoppas

Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkdienst.
Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster ?

Dienst in Het Spijk

Kerkdiensten steeds om 14.30 uur in het restaurant van Het Spijk:
Gezamenlijk koffie drinken
Maandag 4 januari ds. D. van Alphen
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve, waarbij iedereen welkom is.



Middagpauzediensten

Iedere donderdag is er van 12.15 tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.

donderdag 07 januari ds. mevrouw M. Terwel-Hamster
donderdag 14 januari ds. W. Stolte
donderdag 21 januari ds. S.A. Meijer
donderdag 28 januari pastor mevrouw G. Pols

Radio Kerkplein

Uitzendingen: via de radio (106.1 MHz) en via de kabel (93.6 MHz).
Iedere zondag van 10.00 tot 13.00 uur met om 10.08 uur Kinderverhaal, om 10.20 uur Rondemuziek, om 10.50 uur Plusminus en om 11.08 uur Klassiek kwartier.
De programma's zijn tot een week na uitzending te beluisteren via: www.B-FM.nl

Zondag 3 januari 2016

Gesprek van de zondag: Gesprek: door David Nijhuis
De kerkdienst komt van: Het Lichtpunt, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt of Christelijk Gereformeerde Kerk.

Zondag 10 januari 2016

Gesprek van de zondag: met Leonard van Wijk (geestelijk verzorger) over Medische Ethiek.

De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Eefde, ds. Mw. L. van Prooijen – Schuurman.

Zondag 17 januari 2016

Gesprek van de zondag: met dr. Jan Fokkelman over het boek Genesis.

De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Warnsveld, ds. Anneke de Hoop.

Zondag 24 januari 2016

Gesprek van de zondag: over de oecumene in Zutphen. (Van 17 - 24 jan. is de week van het Gebed voor de Eenheid van Christenen.)

De kerkdienst komt van de Baptisten Gemeente, mevrouw. K. Tigelaar.

Zondag 31 januari 2016

Gesprek van de zondag: over Het Onze Vader.

De kerkdienst komt van de Prot. Gemeente Zutphen, Ds. Irma Pijpers

Leesrooster niet ontvangen	
-----------------------------------	--



Bij de diensten

Zondag 20 december, Advent IV, wil ik in de dienst extra aandacht geven aan liederen. Het wordt dus een lieddienst, waarin we zoveel mogelijk onderdelen zingenderwijs invullen en er nader wordt ingegaan op de inhoud van de liederen.

In de Kerstnacht lezen we het evangelie van Lucas 2 en op Kerstmorgen het vervolg zoals dat is beschreven in Lucas 2:15 en volgende verzen.

Voorafgaande aan de dienst in de Kerstnacht zingen we enkele bekende kerstliederen vanaf ongeveer 21.45 uur. Wie dat niet wil missen weet bij dezen van de tijd. Er zal ongetwijfeld naast het orgel nog andere muziek te horen zijn.

Op de Kerstmorgen werkt de Cantorij mee en ik zorg ervoor een verhaal voor de kleinen en groten achter de hand te hebben.

Ik hoop dat u in de dienst een moment hebt bij een lied, een enkel woord, of misschien een hele preek, een muzikaal onderdeel, waarbij u uw hart ophaalt en zich bepaald voelt bij wat Kerst ons wil bieden: een verhaal van een mensenkind dat ons bij elkaar brengt en hoop en vertrouwen geeft om te bouwen aan menselijkheid, vrede en trouw aan elkaar.

Zondag 3 januari

2016: we komen in 2016 voor het eerst als gemeente bij EEN op deze zondag en wensen elkaar op de gekende wijze na afloop van de dienst heil en zegen toe of woorden van die strekking.

ds. Arie Broekhuis

Presentatie Heringerichte Ontmoetingskerk.

De herinrichting van de Ontmoetingskerk nadert zijn voltooiing. In december zijn de laatste veranderingen aan het interieur aangebracht. We zijn blij met de vele positieve reacties hierop. In januari zullen de nieuwe stoelen geplaatst worden. Dan is er een moderne kerkruiimte ontstaan, die ook voor vele andere doelen gebruikt kan worden.

Al eerder is de omgeving van Het Hart en van de kerk geheel aangepast aan de nieuwe verkeerssituatie. Zo is er een belangrijke nieuwe voorziening voor Eefde en omgeving ontstaan. De commissie HIK vindt dat er alle reden is om het geheel feestelijk in te wijden. Dat zal gebeuren op

Zaterdag 6 februari 2016 van 14:00 uur tot 16:00 uur.

U bent allen welkom in de kerk om samen met ons het geheel feestelijk in te wijden.

Namens de HIK, Ben Wagenvoort, voorzitter en Piet Tollenaar, secretaris

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag

Zondag 3 januari

Toos van 't Veld, Truus Brummelman en Jannie Dijkerman

Zondag 10 januari

Greet Tollenaar, Diny Wagenvoort en Dirkje van Zeijts

Zondag 24 januari

Joke Hogenkamp, Klaske Santema en Hannie Doevendans

In verband met de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te zijn.

Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.

Greet Tollenaar, tel. 540861

MEELEVEN

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen

Op de Lunette verblijven:

- Op afd. Bastion: mevrouw J. Vreeman, Ensinkweg
- Afd. Hofpoort: mevrouw G. Doeser-Koudijs, Het Spijk
- Op de Polbeek verblijft: mevrouw Langkamp-Buurman, Beekweide
- In het Gelre-ziekenhuis verblijft: de heer E. Verstege, Kapperallee

Thuis

- de heer G. Kale, Kapperallee
- de heer A. Pongers, Kerkegaard
- de heer G. van Vrouwerff, Eendrachtstraat
- mevrouw Ter Mul-Verschoor, Eefdense Enkweg

ds. Arie Broekhuis

Komen en gaan – mutaties t/m 7 december 2015

Voorkeurkerk Eefde opgeheven, overgeschreven naar de geografische gemeente:

- De Stroevelaar 1B 7471 AB Goor: Mevrouw G. Berkenbosch – Nikkels.

Voorkeurkerk Eefde:

- Bernhardsteeg 8 7201 DB Zutphen: mevrouw M.K. Simonis – Verhoeff.

Uitgeschreven:

- Angerenhof 5 7211 AS: de heer en mevrouw G.J.H. Meerbeek – Beumer.

Overleden:

- Op 10 oktober 2015: de heer A.C. van Beek, Coehoornsingel 3 7201 AA Zutphen.

Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht:

Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.

G.J. Kale

KERKENRAAD

Uit de Kleine Kerkenraad van december

Zoals elke Kleine Kerkenraad stond ook deze vergadering in het teken van de tussentijdse rapportage van de verschillende taakgroepen.

Het Moderamen gaf aan dat de op de gemeenteavond gedane oproep voor een concreet plan van aanpak voor de 'Groene Kerk' duidelijk was ontvangen en dat zij een plan van aanpak zal opstellen. Een ander punt uit de gemeenteavond van november kwam van de HIK, die meldde dat de herinrichting van de kerkzaal op schema lag, maar dat de nieuwe stoelen niet voor januari zullen arriveren (zie ook het verslag van de Gemeenteavond elders in het Kerkvenster). Naar aanleiding van de nieuwe inrichting van het podium is er nog op gewezen dat de ambtsdragers voorzichtig moeten zijn met de

kaarsen, water en andere vloeistoffen i.v.m. de nieuwe vloerbedekking.

Bovendien is het vergaderrooster voor 2016 aangevuld en vastgesteld.

Ook heeft het moderamen nogmaals de aandacht gevraagd voor de vacatures in de Kerkenraad.

Vooraf de Diaconie en de Kerkrentmeesters hebben behoefte aan nieuw bloed.

De verschillende taakgroepen presenteerden hun plannen voor volgend jaar. Meer details zullen (t.z.t.) in het Kerkvenster gepubliceerd worden.

Het verzoek om collecteopbrengsten met de Kerst te bestemmen voor het doel van Serious Request komt te laat. De Diaconie zal nu uit de eigen kas een gift aan Serious Request doen.

De collecte met Kerst is reeds bestemd voor Kerk in Actie/Kinderen in de Knel / ouderloze of achtergelaten kinderen in Moldavië, door de landelijke diaconie ten zeerste aanbevolen.

De actie Schoenmaatjes (actie schoendoos) heeft 21 goed gevulde dozen opgeleverd.

In weerwil van alarmerende voorspelling:

Onze gemeente maakt zich klaar voor een nieuw leven

In de pas verschenen Kroniek van Eefde doet dorpsraadvoorzitter Henk Stormink een alarmerende voorspelling: in 2025 (!) is de Ontmoetingskerk verkocht, het onderhoud werd te duur, veel Eefdese protestanten kerken dan in Gorssel.

Eind 2015, dus tien jaar eerder, zit onze kerk financieel knijp, het ledenbestand holt achteruit en ook het bezoek aan de eredienst wekt getalsmatig weinig hoop op het wonder van vermenigvuldiging. Stuk voor stuk harde feiten. Hoe gek is het dan om te constateren - zoals ondergetekende deed op de gemeenteavond van 26 november - dat onze kerk alle schijn wekt een nieuw leven te beginnen.

Ik verkeerde die avond in gezelschap van welgeteld vijftig bezoekers. Uit zo'n aantal kun je nog net een Cantorij en wat discussiegroepen formeren, maar dan houdt het wel op.

En toch, wat mij trof die avond was het elan waarmee de drie onderwerpen gepresenteerd werden: de groene kerk, de herinrichting kerkzaal en de kerkelijke financiën. Allereerst Ymte Groeneveld, onze kerkenraadsvoorzitter. Met behulp van beamerprojectie ondernam hij een lange mars door de geschiedenis van ons traag wassende ecologisch bewustzijn sinds 1968 (Club van Rome) om uit te komen bij het klimaatverdrag van Parijs.

Als het CO₂-gehalte in de atmosfeer wereldwijd niet drastisch wordt teruggesnoeid staat de Randstad nog deze eeuw het zee-water aan de lippen. Dat is een van de wetenschappelijk verantwoorde doemscenario's. Wat kunnen wij er als (zelfverklarde) Groene Kerk aan doen? was Ymtes vraag. Het antwoord van onze Kerkenraad: 1. Werk maken van duurzaamheid;

De school verstuurt ze, de Diaconie betaalt de verzendkosten.

Aan het eind van de vergadering heeft Rineke van Ernst het traditionele lepeltje ontvangen als dank voor haar inzet als pastoraal ouderling met welgemeende woorden van dank voor haar inzet voor het pastoraat.

Rik Rook, scriba

2. Elk jaar een nieuwe groene stap zetten; 3. Ervaringen delen en leren van andere kerken, alsmede elkaar aanmoedigen. Aan onze gemeente de taak om een nieuwe stap te zetten, eentje die bij ons past, vond Ymte. Hij had niets concreets in de aanbieding, maar er moet wel iets gebeuren.

Onze pastor Arie Broekhuis vond, zoals hij vertelde, het streven naar duurzaamheid al lang geen linkse hobby meer. "Het roer moet om, vindt iedereen zo langzamerhand. De tijd van struisvogelpolitiek is voorbij. Als gemeente van Christus moeten we het onderwerp serieus nemen. Het heeft alles met gerechtigheid en leefbaarheid te maken, voor alle aardbewoners."

De desgevraagde reacties vanuit de toehoorders waren merendeels kritisch van toon. Er bestond de indruk dat de Kerkenraad aan een zekere radeloosheid onderhevig was. De term struisvogelpolitiek viel bij boerin Dirkje van Zeijts niet in goede aarde. "Als ik zie hoe er in de landbouw al jarenlang op duurzaamheid wordt ingezet. Daar is het roer al goeddeels om. Het moet geen negatief verhaal worden." Arie Zuidema zei niet goed te begrijpen wat hij met de opgediende brij aan informatie aanmoet. Hij zag liever hapklare brokken aangereikt om een keuze uit te bepalen. Een meedenkend kerklid gaf de hint om nu alvast wat aan het probleem te doen door nutteloos brandende lampen uit te schakelen. En een ander zou het liefst zien dat de Kerkenraad met een actieplan komt, teneinde vrijblijvend geklets in de ruimte een halt toe te roepen. Maar dan had de man in kwestie de zaak niet goed begrepen, het ging er deze avond nou juist om dat de gemeente met ideeën komt en concrete haalbare doelen formuleert, zo maakten Groeneveld en Broekhuis duidelijk.

Over haalbare doelen gesproken, drie jaar geleden had Jan Strijker – in zijn hoedanigheid van kerkrentmeester – al een concreet plan voor zonnepanelen op het kerkdak gepresenteerd, maar daar was nooit iets mee gedaan, klonk het verongelikt uit zijn mond. Evert Brouwer, de huidige voorzitter van de rentmeesters, riposteerde dat deze bewering al te kort door de bocht ging. Er waren inder tijd diverse redenen aangevoerd die zich tegen het plan van Strijker verzetten. In groepsdiscussies over de aangereikte vraag 'hoe een groene kleur op onze wanden te houden' werd zo te horen weinig lumineus vuurwerk ontstoken. De zonnepanelen kwamen weer voorbij, evenals spouwmuurisolatie, ledverlichting en de inkoop van groene energie. Allemaal zaken die alreeds bij de rentmeesters aan de orde zijn. Informeer ook 's bij andere kerken in den lande, van wie sommige al een stuk verder zijn met het waarmaken van het predicaat Groene Kerk, leek een bruikbare tip.

Met zichtbare geestdrift presenteerde Ben Wagenvoort namens het zogenaamde HIK-werkgroep de herinrichting kerkzaal, aan de hand van een lichtbeeldige plattegrond van de uitvoerende firma Bijenhof. De preekstoel is reeds verwijderd, maar haar karakteristieke poten keren binnenkort terug in een nieuw gebouwde lezenaar waarachter de herder van dienst te midden van de overlevende kudde het heil zal verkondigen. De doopvont staat al op wieltjes en is op afroep verrijdbaar. De liturgietafel is al veel beter toegankelijk gemaakt en het levensgrote kruis erachter kan straks desgewenst achter een rolgordijn verdwijnen.

Door enig gedelibereer – na de nodige zittingen voor kerkgangsters – over de vormgeving van (250) nieuwe stoelen was er verdraging opgetreden. Ze komen nu in januari. De komende weken krijgt de herinrichting haar beslag met een nieuwe garderobe, collectie-

zakrekken, een audiomeubel en liedboekplanteau's.

Op zaterdag 6 februari volgt de officiële heropening van de kerkzaal.

Evert Brouwer tenslotte wist te melden dat 'uw Kerkrentmeesters het afgelopen jaar veel werk hebben verzet.' Met de collega's Wiltse Doevendans en Marijke Bockting was de kerkelijke begroting 2016 opgesteld. "We raken licht in de rooie cijfers," aldus Evert. Voor het overige zijn de financiële zaken in goede banen geleid. In de persoon van Margarethe Massink is dit jaar een nieuwe koster aangesteld. Met ingang van 2016 zal de Actie Kerkbalans door een extern kantoor worden uitgevoerd, gelieerd aan de PKN. "Dat verschaft ons een beter inzicht van het verloop en we kunnen met deze instantie zo nodig bijsturen en fouten corrigeren."

Over de toekomst merkte Evert op: "De kosten moeten strikt bewaakt en in de pas gehouden worden. Met minder leden minder bijdragen, dat is de realiteit." Hij riep de gemeenteleden op om nog eens goed naar hun bijdrage te kijken: wat is de kerk u waard.

Alleen al de jaarlijkse afdracht aan de landelijke PKN komt op vijf en dertig euro per lid. Ondanks de inkrimping van het meelevende ledenbestand vond hij het verantwoord om de kerkzaal (met een budget van minder dan een ton) aan de hedendaagse eisen aan te passen, vooral ook met het oog op gebruik van de kerk door derden. "Er liggen mogelijkheden om door deze aanpassing een win-win situatie te verkrijgen. Ook de verhuur van onze toren en onze parkeerplaats speelt een onmisbare rol in onze financiële huishouding."

Evert brengt nieuw leven in de kerkelijke brouwerij, een heildronk waard. Zijn oproep aan de gemeente was glashelder: "Bent u er financieel klaar voor? Uw kerkrentmeesters gaan ervoor. Samen Sterk."

Homme Krol

Ambtsdragers gezocht

Op veel plaatsen is het moeilijk nieuwe ambtsdragers te vinden. Dat geldt ook voor andere bestuurlijke functies. Het is niet meer zo gewoon om je voor langere tijd aan een organisatie te verbinden.

De kerkbevolking slinkt en veroudert. Verschillenden van ons hebben in het verleden hun sporen als ambtsdrager reeds verdiend en zijn eigenlijk op een leeftijd dat zij ook in dit opzicht van hun welverdiende rust willen gaan genieten.

Er zijn natuurlijk al veel vrijwilligers actief, velen doen al van alles in de kerk. Als je bedenkt hoeveel mensen er betrokken zijn bij maken van het Kerkvenster of de uitvoering van de Rommelmarkt gaat het prima. Aan bezoekers en taakdiakenen geen gebrek.

Maar lid worden van de Kerkenraad ligt toch anders. Soms is het aantal beschikbare gemeenteleden zo beperkt dat samenwerking of fusie met buurgemeenten wordt gezocht zoals in Harfsen gebeurt.

De gemeente van de Ontmoetingskerk is veel groter, dus zo'n vaart zal het niet lopen zult u misschien denken. Dat valt tegen.

Het College van Kerkrentmeesters is er in ruim twee jaar niet in geslaagd een nieuwe penningmeester te vinden. Dit heeft er mede toe geleid dat het verslag over 2014 en de begroting voor 2016 nog niet zijn afgerond.

Onlangs verhuisde kerkrentmeester Bert van der Veen, in december heeft pastoraal ouderling Rineke van Emst afscheid genomen en begin volgend jaar is er - na het vertrek van diaken Yolanda van Laar en het overgaan van Rie Roebers naar het pastoraat - nog maar één diaken over. De dames hebben hun ambtstermijn meer dan volgemaakt, daar ligt het niet aan.

Vooraf binnen de Kerkmeesters en de Diaconie is er dus behoefte aan nieuwe ambtsdragers.

De Kerkenraad is voortdurend bezig gemeenteleden te benaderen met de vraag te overwegen ambtsdrager te worden. Tot nu toe zijn er geen gegadigden gevonden.

Misschien doen we het niet goed. We stappen vooral af op mensen die we kennen. Dat beperkt het blikveld en we zien daarbij zeker geschikte mensen over het hoofd.

Met dit stukje proberen we vooral mensen te bereiken die nog niet benaderd zijn.

We willen heel graag in contact komen met mensen die willen overwegen een periode mee te werken de Ontmoetingskerk draaiende te houden. Het levert veel nieuwe contacten en soms kameraadschap op met anderen. Het is zinvol werk.

Je hoeft geen trouw kerkganger te zijn en de periode van 4 jaar hoeft niet per se volgemaakt te worden.

Neem vrijblijvend contact met één van ons op om de mogelijkheden te bespreken. Als u iemand weet die misschien in aanmerking komt kunt u een naam doorgeven.

Adressen staan op het schutblad.

Ymte Groeneveld en Rik Rook.

COLLEGES

Diaconie

Collecteopbrengsten

15 november	€ 121.41	Kerk in Actie
	€ 53.50	Huisviering H.A. 't Spijk
22 november	€ 319.34	ISBN
29 november	€ 171.45	Rode kruis
06 december	€ 136.07	Stichting Vluchteling
	€107,00	Giften dankdag

Collectedoelen

3 januari Rode Kruis

Doet een ramp of conflict zich voor, dan helpt het Rode Kruis direct. Met meer dan 100 miljoen vrijwilligers wereldwijd is het Rode Kruis altijd ter plaatse. Ze starten levensreddende activiteiten en bieden onderdak, voedsel, schoon drinkwater en medische voorzieningen.

Doel: zoveel mogelijk levens redden.

U kunt ook zelf een gift overmaken. Het IBAN nummer behorend bij giro 881 is NL33 INGB 0000 0008 81, t.n.v. het Nederlandse Rode Kruis.

10 januari NSGK

De Nederlandse Stichting het Gehandicapte Kind zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. Ze maken het mogelijk dat zij met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken.

U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer IBAN: NL76 RABO 0334 4334 44 t.n.v. NSGK.

17 januari Oecumene: Steun kleurrijke kerken

Vandaag is de collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor de Oecumene. In Nederland wonen veel migranten-christenen, die om allerlei redenen hun moederland moesten verlaten. Gelukkig vinden velen van hen een gemeenschap waar zij hun geloof kunnen beleven. SKIN, Samen Kerk in Nederland, ondersteunt deze geloofsgemeenschappen én hun voorgangers. Dat is hard nodig, want de voorgangers komen in aanraking met grote vragen en problemen. Veel van hun gemeenteleden worstelen met trauma's uit het verleden, werkloosheid en eenzaamheid. Om de voorgangers van deze kerken toe te rusten voor hun taak organiseert SKIN tal van praktische trainingen op het gebied van wet- en regelgeving, pastoraat en diaconaat. Zeker in deze tijd, nu zoveel vluchtelingen ons land bereiken, hebben deze kerken goed toegeruste leiders nodig. Zij hebben daarvoor de trainingen van SKIN nodig, maar kunnen de cursuskosten nauwelijks zelf opbrengen. Uw bijdrage in de collecte is daarom zeer welkom.

U mag ook zelf een bedrag overmaken op IBAN: NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Steun kleurrijke kerken.

23 januari Plaatselijke Diaconie

Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. Driekwart van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt mensen die financieel in de knel zijn geraakt. De diaconie in Eefde is o.a. betrokken bij de ISBN en de Voedselbank in Zutphen.

U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Eefde.

31 januari Collecte Missionair Werk en Kerkgroei:

Help de nieuwe kerk in Den Haag

Met de pioniersplek MarcusConnect, onderdeel van de Marcuskerk in de Haagse multiculturele wijk Moerwijk, wil de kerk van betekenis zijn voor de wijk. Bettelies Westerbeek, als pionier verbonden aan MarcusConnect, zoekt met haar team naar manieren om aansluiting te vinden met de wereld om de Marcuskerk. Via een buurttuin, een bijbelstudiegroep, tweewekelijkse gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten worden sociale contacten in de wijk bevorderd en eenzaamheid bestreden. Voor Bettelies is dit de kerk zoals die eigenlijk bedoeld is: geen geïsoleerd eiland, maar volop onderdeel van en dienstbaar aan de omgeving. De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniersplekken en ondersteunt deze. Met de opbrengst van de collecte draagt u bij aan deze betekenisvolle plekken voor de wijk waarin ze staan.

U kunt ook zelf een bedrag overmaken op IBAN: NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie. o.v.v. Kerkgroei.

Vakantie 2016

Na de dienst van 29 november heb ik wat verteld over de I.K.A. vakantie weken, misschien was u daar bij en dacht u dat is wel wat voor mij of voor iemand die u kent.

Momenteel beginnen we al weer met de voorbereidingen voor deze weken. Lukt het u niet meer om zelfstandig op vakantie te gaan dan kan u zich hier voor aanmelden.

De verzorging wordt gedaan door een enthousiaste groep vrijwilligers en zo proberen we er met elkaar een fijne week van te maken.

Dit jaar gaan we voor het eerst naar Nieuw Hydepark in Doorn (vervanging van F.D Rooseveltthuis.)

Week van zaterdag 7 t/m zaterdag 14 mei	in Doorn
Week van zaterdag 21 mei t/m vrijdag 27 mei	in Lemele
Week van zaterdag 4 juni t/m zaterdag 11 juni	in Ommen

De vakantiehuizen zijn volledig aangepast, voorzien van één en tweepersoonskamers met eventueel een hoog/laag bed en tillift. De vrijwilligers stellen samen met de predikant die meegaat een gezellig en gevarieerd programma samen.

In de I.K.A. zijn vertegenwoordigd de diaconieën van de Achterhoek en Liemers, en deze dragen hier ook financieel in bij.

Namens de Diaconie van Eefde zal ik contactpersoon zijn.

Hebt u zin om mee te gaan, of wilt u eerst nog wat meer informatie, dan hoor ik dat graag van u. Opgave wel graag voor 15 januari.

Zonder vrijwilligers kunnen deze vakanties niet doorgaan. Zelf ervaar ik deze week altijd als een fijne vakantie week. Mocht je dus tijd en zin hebben om mee te gaan meld je dan aan (enige zorgervaring is gewenst).

Naast de I.K.A. vakantieweken zijn er het hele jaar door ook landelijke weken, hiervoor kan u zich zelf aanmelden.info hier voor bij de Diaconie, of in de hal in de Kerk bij de brochures.

Ook kan u informatie hierover vinden op: www.hetvakantiebureau.nl

Toos van 't Veld, tel:540394, toosenhans2@hotmail.com

Tijdens de kledingactie kreeg ik het verzoek voor resten breiwol.

Iemand in onze gemeente breid hier kindertruien van. Hebt u dus nog wat liggen meld u dit dan aan:

Toos van 't Veld 540394

Kerkrentmeesters

Collectedoelen 2^e rondgang

03 januari: Oikocredit

10 januari: Kerkinterieur

17 januari: Collecte Oecumene, zie onder diaconie 17 januari.

24 januari: Catechese & Educatie

Wie een taak op zich neemt in de kerk, gaat een mooie uitdaging aan. Maar wat wordt er van je verwacht? En hoe ga je dat doen? Het PCTE, het toerustingscentrum van de Protestantse Kerk, traint vrijwilligers en professionals voor hun taken. Daarbij gaat het om leren met hoofd en hart, om verdieping van kennis en vaardigheden, maar ook om ontmoeting, uitwisseling en geloofsgesprekken. Het toerustingscentrum wil met haar aanbod aansluiten bij nieuwe vormen van leren die in de samenleving ontwikkeld worden, zoals bijvoorbeeld e-learning (leren via iPad of laptop) en leren in leergemeenschappen. Zo is er een proef gestart om jeugdambtsdragers in een zelfde regio via een leergemeenschap met elkaar in verbinding te brengen. De collecteopbrengst wordt onder meer gebruikt om deze nieuwe manieren van leren verder te ontwikkelen.

31 januari: Kerkelijk Quotum

Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters

Informatie van uw Kerkrentmeesters.

Het jaar is al weer voorbij dus u informeren wij u over de Actie Kerkbalans 2016.

Een dezer dagen ontvangt u weer de nieuwe envelop van de Actie Kerkbalans aangereikt of in uw brievenbus. Deze landelijke actie van vele kerken hopen dat u het dit jaar ook weer mogelijk maakt om uw kerk en het werk in Eefde in stand te houden.

Onze gemeente vergrijsd zoals u allen wel gemerkt zult hebben. Maar om de kosten van het geheel in goede financiële banen te houden doen uw Kerkrentmeesters een dringend beroep op u allen.

De kosten van predikant (fulltime) en een koster (parttime) vormen samen met de algemene kosten de grootste uitgave.

Deze vaste kosten bedragen voor 2016 al gauw € 150.000 tegen inkomsten uit bijdragen (levens geld) € 90.000 plus verhuur van onze bezittingen voor € 45.000 zodat zich een tekort gaat aandienen van ongeveer € 15.000.

Onze taak is dan ook om samen met u de begroting sluitend te krijgen.
Uw Kerkrentmeesters doen daarom een dringend beroep op u allen.
De jaarlijkse afdracht die wij als kerk moeten doen aan de landelijke diensten bedragen ongeveer € 35.00 per persoon. Dat betekent dat van uw bijdrage die u toezegt dit bedrag niet beschikbaar is voor onze eigen gemeente. De bezorgers van de Actie Kerkbalans kunt u motiveren en inspireren door uw envelop klaar te hebben liggen als zij die komen ophalen. Kijkt u nog eens goed naar uw bijdrage om te zien of u uw toezegging niet wat kunt aanpassen aan de tijd van vandaag. Wij als rentmeesters worden dan ook vrolijker om de kerk op de Eefdesse rails te houden.
Veel vrijwilligers doen mee aan allerlei activiteiten. Laten we allemaal meedoen om er een geslaagde Actie Kerkbalans 2016 van te maken.
Wij hopen u allen geïnspireerd te hebben voor de kerk van de toekomst.
Bent u er klaar voor.....doet u mee..... Wij gaan er voor.

Kijkt u ook nog even terug in het jaar 2015, is alles verwerkt wat u hebt toegezegd en bij u afgeschreven? Zoals eerder ook al aangegeven was de verwerking in 2015 niet zo goed geregeld. Heeft u een fout ontdekt laat het ons weten, wij willen u graag helpen want er kan geen achteraf verwerking plaats vinden dus.... is het niet juist, wilt u het dan corrigeren of aanpassen. Wij zijn u er erg erkentelijk voor.

Namens uw Kerkrentmeesters, Evert Brouwer

Nieuwe kerkzaal.

Zoals we allen al gemerkt hebben is de kerkzaal veranderd en aangepast aan deze tijd. Ook wat betreft de liedboeken is er wat veranderd.
De plank met de liedboeken voor onze gasten en degene die er een vergeten hebben is kleiner geworden en zeker fraaier.
Wat is de bedoeling?
Als u een eigen liedboek heeft verzoeken wij u uw bezit mee naar huis te nemen en niet in de kerkzaal achter te laten want een schakering van uitvoering staat niet meer op de nieuwe plank. Ook moet de ruimte bij eventuele verhuur er ordentelijk uitzien.
U bent de eigenaar en de kerk is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele vermissing van uw liedboek.

De Kerkrentmeesters

TAAKGROEPEN

Taakgroep Kerk en Samenleving

Valentijns High Tea

2016 lijkt nog ver weg, maar met dat de dagen korter worden, lijken ze ook wel sneller voorbij te gaan.

Voor dat je het weet is het februari 2016 en vieren sommigen weer Valentijnsdag.

Ondanks het feit dat deze dag vaak meer in het teken staat van de (meer) wereldse liefde, blijft de 'Liefde' toch een van de pijlers van onze Kerk. Dus willen wij van de Taakgroep Kerk en Samenleving ook graag weer eens aandacht besteden aan Valentijnsdag.

Op Valentijnsdag zelf (14-2-16) is er al een koffieconcert in de kerk, vandaar dat het ons verstandiger lijkt om deze speciale dienst een weekje te vervroegen.

Op 7 februari is er daarom geen normale kerkdienst gepland om 10.00 uur, maar een morgen gebed later op de dag gevolgd door een Valentijns High Tea.

In het Kerkvenster van januari zullen wij U hierover meer informatie geven, maar noteert u vast:

Valentijns High Tea – Zondagmiddag 07 februari 2016

Namens de Taakgroep Kerk en Samenleving, Rik Rook

Werkgroep Gemeentecontacten Eefde-Dessau

Naar aanleiding van het afstemmingsoverleg van Ko van Raamsdonk en Ymte Groeneveld is het volgende voorstel ter sprake gebracht. De Georggemeinde nodigt ons uit om een tegenbezoek aan Dessau te brengen. Het plan is ontstaan om met een groep gemeenteleden naar Dessau te gaan. Er is een datum vastgesteld nl 27, 28 en 29 mei. De overnachting zal plaatsvinden in een eenvoudig hotel. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal voor vervoer en passende overnachting gezorgd worden. Mocht u van plan zijn deze reis mee te maken, dan kunt u zich opgeven bij:

Gonny Stegenga, tel. 0575-514050 of Hanny Beernink, tel. 0575-540725

DIVERSE BERICHTEN

DAgenda: onmisbaar voor een actieve gemeente

We hebben al een paar jaar een digitale agenda, DAgenda genaamd. Dat is een computerprogramma waarin alle activiteiten die zich in en om de kerk afspelen kunnen worden ingebracht. Datum, tijdsduur en de ruimte die daarvoor moet worden gereserveerd.

Het grote voordeel is dat we zo vermijden dat er meer activiteiten tegelijk worden gepland waardoor we elkaar letterlijk in de weg zitten, zonder dat er telefoontjes moeten worden gepleegd met verschillende mensen. Ook de kosteres is zo op de hoogte wanneer er mensen in de kerk zijn.

Daarom een dringend beroep op iedereen die een activiteit wil plannen en daarvoor ruimte wil reserveren: gebruik de DAgenda. Iedereen die een internetverbinding heeft kan er bij vanuit zijn eigen computer. Het werkt als volgt:

- ga naar internet
 - open de inlogpagina van DAgenda door in de adresregel bovenin te typen:
<http://login.dagenda.com>
 - op de pagina die dan verschijnt staat: 'DAgenda' en daaronder 'inloggen'. Vul in bij gebruikersnaam: gebruiker en bij wachtwoord: @kerkagenda, klik vervolgens op 'inloggen'.
 - op de startpagina die dan volgt kies je Agenda 1 (Agenda 2 wordt momenteel niet gebruikt).
- De agenda opent standaard met een dagoverzicht van vandaag (met rechts ernaast 2 maanden). Dat is handig als je bijvoorbeeld even wilt kijken hoe laat de vergadering van die avond begint. Om naar het week-, maand- of jaaroverzicht te gaan klik je op het tabblad op 'week', 'maand' of 'jaar'.

- als je op de afspraak klikt, verschijnen alle details, zoals tijd en plaats. Alleen als je iets wilt wijzigen klik je op 'wijzigen' of 'verwijderen'. De andere twee knoppen niet gebruiken! Om de pagina te sluiten klik je op 'sluiten', onderaan of bovenaan rechts.

- je kunt door de agenda bladeren door op de blauwe pijltjes te klikken naast de week of de maand: het linker pijltje is achteruit, het rechter pijltje is vooruit.

- om een nieuwe afspraak in te brengen ga je naar het agendaoverzicht en klik je op 'nieuw', linksboven onder de oranje balk. Er opent zich een nieuw venster, dat je kunt invullen: soort activiteit, datum, tijd, plaats en kleur. De kleur geeft aan welke groep of persoon hier bedoeld wordt. Dat is handig om snel overzicht te krijgen, dus niet overslaan! Voor de kleur klik je op 'maak een keuze'. Zie hieronder voor de kleuren.

- de afspraak vastleggen door op 'opslaan' te klikken, waarna het venster zich sluit en de afspraak in de agenda staat. Het is handig om altijd even te controleren of dat ook zo is! Lukt het de eerste keer niet, dan nog een keer - rustig - proberen.

- mocht je nog iets meer over de inhoud van de activiteit kwijt willen, klik dan op 'omschrijving' bovenin, de volgende pagina komt dan tevoorschijn. Bijvoorbeeld als er gasten aanwezig zullen zijn of als de deelnemers iets moeten meebrengen.

-om iets te wijzigen zoek je in het overzicht de bijeenkomst op, klik op 'wijzigen' en verander wat nodig is. Natuurlijk de wijzigingen weer bevestigen door op 'opslaan' te klikken! Mocht er iets niet kloppen of kom je er niet uit, ga dan niet zelf aan de instellingen zitten, maar neem contact op met de beheerder.

Zijn/haar naam en het mailadres staan op de eerste pagina als je ingelogd bent.

De kleuren die zijn toegewezen zijn:

Taakgroep Pastoraat en eredienst	paars	Taakgroep Communicatie	rood
Taakgroep Diaconaat	blauw	Ds. Arie Broekhuis	aqua
Taalgroep Kerk en Samenleving	geel	Kerkenraad	goud
Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie	groen	Kleine Kerkenraad	roze
Taakgroep Beheer	oranje	Kerkdiensten en overigen	donkerblauw

Nieuws van de Wereldwinkel Eefde

Kerst en Nieuwjaar

De Wereldwinkel heeft een verzameling aparte, leuke, verrassende en mooie kerstartikelen. Ook kerstkaarten zijn beschikbaar. Hoe eerder u erbij bent, hoe groter de keus. We verkopen ook de Oxfam-Novib kalender, met die schitterende platen, voor € 22 een mooi cadeau of om uzelf te trakteren. En de winst gaat naar het goede doel.

Speciale acties

Na de kerstdagen bieden we - als er nog kerstartikelen over zijn - deze aan met korting. Voor vooruitziende koopjesjagers...

In januari is de grote halfjaarlijkse opruiming.

Kassakoopje

Op de toonbank vindt u in januari verschillende soorten thee met korting.

Openingstijden

Tussen Kerst en Nieuwjaar zijn we open op de normale tijden, maandagmiddag tot en met woensdag. Op 24 en 31 december van 9.00 tot 16.00 uur.

Genoeg reden om langs te komen in onze winkel aan de Schoolstraat 17A, elke dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. In december ook op maandagmiddag van 13.30 - 17.00 uur. Tel. 0575-518662.

Wereldwinkel: dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland

Bloemenfonds (voor gemeenteleden)

Overzicht van het Bloemenfonds van 14 augustus 2015 tot 24 november 2015 (Bloemenpot leden).

Contant aan attenties betaald € 195,17. Gift € 25,00 en € 30,00 aan collecte munten.

We zijn erg blij met uw gift voor de Bloemenpot leden.

Want als je ziek bent, en er komt bezoek, of als er iets te gedenken valt, is het toch geweldig dat je ook een attentie ontvangt, gewoon een heerlijke gedachte dat er iemand aan je denkt. Hartelijk bedankt.

Een korte toelichting, wat er betaald wordt uit het Bloemenfonds.

1. Bloemen en attenties voor gemeenteleden van 75, 80 jaar en ouder.
2. Bloemen en attenties voor mensen die worden bezocht in het ziekenhuis.
3. Bloemen en attenties voor mensen die iets te vieren hebben.
4. Attenties bij geboorte.
5. Bloemen en attenties bij Dankdag.
6. Attenties bij Hanzeborg.
7. Onvoorziene uitgaven.



Dit is maar een greep uit de collectie van de Bloemenpot leden.

De Bloemenpot wil, indien mogelijk, zonder tussenkomst van kerkelijk en diaconaal geld, voorzien in eigen behoefte. Daar heeft het uw steun hard bij nodig. Uw gift is aftrekbaar van de belasting en als u een kwitantie wilt, is dit mogelijk. (ook collectemunten zijn welkom).

Hebt u nog vragen of is het adres op de acceptgirokaart niet juist, neem dan contact op met Riet van Bosheide, tel. 0575-540296.

Verjaardagsfonds

Overzicht vanaf 14 augustus 2015 tot 24 november 2015

Vanaf 14 augustus heb ik 12 zakjes ontvangen, met totaal € 86,00.

Onkosten: porto, totaal € 6,40

Het geld komt ten goede aan:

1/3 deel is bestemd voor de Stichting Bijzondere Noden te Gorssel, die veel hulp biedt aan mensen die rond moeten zien te komen met een minimum inkomen of die door omstandigheden in financiële moeilijkheden zijn geraakt.

Het andere 2/3 deel is bestemd voor:

- Oikocredit. De oecumenische ontwikkelingscoöperatie is een initiatief van de Wereldraad van Kerken. Oikocredit slaat bruggen tussen arm en rijk door dat geld dat mensen tijdelijk zelf niet nodig hebben, beschikbaar te stellen aan kansarmen. Het gaat niet om giften, het gaat om leningen, want leningen zijn in het algemeen een betere stimulans tot ontwikkeling en onafhankelijkheid dan giften.
- De Bloemenpot, dit is voor leden voor bijvoorbeeld ziekenbezoek in de gemeente.
- Verjaardagen (is niet voor de eredienst). (Zie artikel hierboven.)
- Kerktelefoon.



Uw gift is aftrekbaar van de belasting. Staat uw naam niet correct op de brief. Neem dan contact op met Riet van Bosheide. Vermeld dan graag uw geboortedatum, dat is makkelijker zoeken.

Riet van Bosheide, tel. 0575-540296

Rommelmarkt 23 april 2016

Zoals beloofd bij deze een herinnering voor de eerste ophaaldag voor de rommelmarkt.

Op 13 februari staan de ophalers klaar om tussen 09.30 en 12.00 uur bij u langs te komen om overbodige spullen, die u niet meer gebruikt maar voor anderen nog wel bruikbaar zijn, bij u op te halen. Dus spullen die heel en schoon zijn, bruikbaar en compleet! Hebt u iets wat hiervoor geschikt is wilt u het dan bewaren tot 13 februari dan halen we het bij u op. U kunt daarvoor bellen met Piet Tollenaar, tel. 540861 of met Ben Wagenvoort, tel. 512121. Wij willen u nogmaals benadrukken dat wij geen witgoed zoals wasmachines en koelkasten meenemen. Geen beddengoed, groot meubilair, kunststof tuinmeubelen, computers en beeldbuis tv's. Er volgen nog 2 ophaaldagen, te weten 12 maart en 9 april. Deze worden dan nog wel weer aangekondigd.

We hopen op veel aanmeldingen zodat we een goede start hebben.

Namens de rommelmarktcommissie, Carla Brouwer

ACTIVITEITEN

Een anders-dan-anders vakantiebesteding: iets voor jou?

- En ben jij:
- Christen
- Tussen de 18 en 28 jaar
- Iemand die het leuk vindt om verschillende activiteiten te organiseren
- Niet bang om je handen uit de mouwen te steken
- Iemand die het leuk vindt om te werken met mensen van verschillende leeftijden
- Een echte teamplayer
- Flexibel en vooral ook superenthousiast?

Dan is de GWT op zoek naar jou!



De GWT?

GWT staat voor Grote Witte Tent. We zijn een organisatie die al meer dan 50 jaar kerk en recreatiewerk organiseert in een toeristisch gedeelte van Luxemburg. Elk jaar zijn daar duizenden Nederlanders en Vlamingen op vakantie.

Als GWT-teamlid organiseer je samen met je team voor de campinggasten allerlei verschillende activiteiten zoals kerkdiensten, kinder- en tienerclubs, kampvuur, sporttoernooien enz.

Dit doen we niet zonder reden. Door al onze activiteiten en jouw houding als teamlid heen willen we iets van God laten zien.

Wat bieden wij jou?

- Een te gekke ervaring van 2 weken teamwork in Dillingen - Luxemburg



- De mogelijkheid om studiepunten te behalen voor sommige opleidingen (vraag dit ff na bij je opleiding!)
- Een kleine vergoeding
- Een interkerkelijke omgeving waarin je mensen uit diverse kerken ontmoet
- Een leerzame en uitdagende tijd
- Een voorbereidingsweekend waarin je je team leert kennen, het programma voorbereidt en toegerust wordt voor het werk.

Om een indruk te krijgen van onze activiteiten check www.grotewittetent.nl of kijk op onze facebookpagina: [facebook.com/grotewittetent](https://www.facebook.com/grotewittetent)

Meer info? Mail Lianne en Carolien: teamleden@grotewittetent.nl

Of bel even met Lianne: 0252-685183

data team 1: 20-07-2016 t/m 03-08-2016

data team 2: 03-08-2016 t/m 16-08-2016

Koffieconcert

Het eerstvolgende koffieconcert wordt op 10 januari gegeven door twee oude bekenden: Sanna van Elst – fluit en Bobby Rootveld - gitaar. Als student aan het conservatorium in Enschede kwamen ze op zondagochtend al naar Eefde om hier een koffieconcert te geven en dat is na al die jaren nog steeds zo. Het tweetal heeft sinds een jaar of vijf een muziekcentrum in het Duitse Nordhorn vlak over de grens onder de naam "Kulturhaus NIHZ". Een afkorting die staat voor *Niet In Het Zwart*; een principe dat ze nog steeds trouw blijven ondanks, of misschien wel dankzij, het feit dat ze inmiddels internationaal flink aan de weg timmeren. Over het programma valt nu nog niets te zeggen, daarover leest u te zijner tijd meer in de lokale pers en hoort u op 8 januari 's avonds om tien voor half zeven bij de lokale omroep Achterhoek FM. Zoals gebruikelijk staat de koffie klaar om kwart over elf, waarna het gratis concert op 10 januari om half twaalf begint. Wederom geldt dat uw vrijwillige bijdrage bij de uitgang van het grootste belang is voor de in-stand-houding van de serie.

Namens de Commissie koffieconcerten, Koos Ornée

Agenda



- Dinsdag 5 januari, 19.45 uur Leeskring over het boek van Carel ter Linden, we lezen de hoofdstukken X, XI, en XII
plaats: J. Dijkman, Boedelhofweg 92, info: ds. A. Broekhuis
- Maandag 11 januari, 19.30 uur: Kleine Kerkenraad
- Woensdag 13 januari, 14.00 uur: Contactpersonen bijeenkomst
- Woensdag 27 januari, 19.30 uur: Taakgroep pastoraat
- Dinsdag 26 januari, Gesprekskring Weg van Leven, Goedhartkamer

DATA KERKVENSTER 2016

Inleverdatum	Redactievergadering	Nieten
Dinsdag 19 januari 2016	Donderdag 21 januari 2016	Donderdag 28 januari 2016
Dinsdag 16 februari 2016	Donderdag 18 februari 2016	Donderdag 25 februari 2016
Dinsdag 22 maart 2016	Donderdag 24 maart 2016	Donderdag 31 maart 2016
Dinsdag 19 april 2016	Donderdag 19 mei 2016	Donderdag 28 april 2016
Kopij aanleveren voor juni en juli Dinsdag 17 mei 2016	In juli verschijnt er geen Kerkvenster Donderdag 19 mei 2016	Donderdag 26 mei 2016
Kopij aanleveren voor augustus Dinsdag 19 juli 2016	Donderdag 21 juli 2016	Donderdag 28 juli 2016
Dinsdag 16 augustus 2016	Donderdag 18 augustus 2016	Donderdag 25 augustus 2016
Dinsdag 20 september 2016	Donderdag 22 september 2016	Donderdag 29 september 2016
Dinsdag 18 oktober 2016	Donderdag 20 oktober 2016	Donderdag 27 oktober 2016
Dinsdag 15 november 2016	Donderdag 17 november 2016	Donderdag 24 november 2016
Dinsdag 13 december 2016	Donderdag 15 december 2016	Donderdag 22 december 2016
Dinsdag 17 januari 2017	Donderdag 19 januari 2017	Donderdag 26 januari 2016

Colofon

U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk **dinsdag 19 januari 2016 20.00 uur** deponeren in de brievenbus van **Luunhorststraat 13** te Eefde.

Artikelen kunnen gemaild worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel even telefonisch doorgeven dat u wat gemaild hebt (tel. 511610).

- **Donderdag 21 januari 2016 om 20.00 uur** redactievergadering bij Hennie v.d. Bura.

Uw Kerkvenster-redactie wenst u Gezegende feestdagen toe.



Wij hebben een wens voor iedereen, een gelukkig nieuw jaar met lieve mensen om je heen. Mensen die van je houden om wie je bent, mensen in wie je een stukje van jezelf herkent.

Laat merken dat je om hen geeft, dat je samen met hen iets moois beleeft. Dan is het leven pas een feest.

Veel geluk, liefde en een goede gezondheid voor 2016!

